

DE PIJPKRANT



WIJKCENTRUM DE PIJPKRANT
advies, kennis & ondersteuning

JAARGANG 51 | NUMMER 3 | JUNI 2022 | VERSCHIJNT ZES KEER PER JAAR



3
Nieuws van Stichting !WOON



4
Meer stadsnatuur dankzij de drijvende tuintjes



5
Pijpelijntje: Christien Visch

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA | FACEBOOK: de pijp krant | INSTAGRAM: @depijpkraant

Oekraïne en de oorlog zijn nooit ver weg



Daniela en Sofia - Foto: Rob Godfried

Daniela houdt haar telefoon steeds in de gaten. Twee, drie keer per minuut klinkt er een zoem. Ze kijkt of de boodschap urgent is en dan praat ze weer door. Zo gaat het de hele dag. Daniela en haar bijna vierjarige dochtertje Sofia mogen dan veilig in Amsterdam zijn en in een prettige woning in De Pijp verblijven, Oekraïne en de oorlog zijn nooit ver weg.

Maxim, de man van Daniela en de vader van Sofia, is achtergebleven en zijn militaire eenheid bevindt zich in het zuiden van het land vlak boven het bezette gebied. De Russen proberen ook dat deel

te veroveren en voeren de beschietingen op. Als Daniela een dag geen contact heeft met Maxim, grijpt de angst haar naar de keel.

Explosies in Kiev

Vroeg in de ochtend op 24 februari werd Daniela wakker, omdat Maxim aan het telefoneren was. Nog voor er explosies in Kiev klonken, begreep ze dat de Rus-

sen Oekraïne waren binnengevallen. Die dag ging voorbij in nerveus wat spullen bijeen zoeken en in de rij staan voor benzine. Het gezin probeerde zich in een geleende auto, samen met Maxims moeder en twee katten, en reed 's nachts naar het westen. Daniela was helemaal niet van plan Oekraïne te verlaten, maar Maxim stond erop dat zij en Sofia naar veilig gebied zouden gaan, zodat hij zich niet ook om hen zorgen hoefde te maken.

Tekenfilms in het Engels

Via een vriendin die al een paar jaar in Utrecht woonde, kwam Daniela in Nederland terecht. Sinds eind maart woont ze in een appartement in De Pijp, dat werd afgestaan door iemand die het als werkruimte gebruikte. Sofia kon meteen naar de voorschoolse opvang en mag, zodra ze in juni vier is geworden, naar de kleuterklas van de Dongeschool. Met de juf kan Sofia zich verstaanbaar maken in het Engels – van haar ouders mocht ze alleen naar tekenfilms kijken die Engels werden gesproken, dan leerde ze er tenminste wat van – en met de andere kinderen speelt ze probleemloos zonder gemeenschappelijke taal. Daniela vindt Amsterdam prachtig, ze houdt van de verzorgde straten en parken, van de bloemen en stoeptuintjes en gaat graag op stap om de stad en de musea te ontdekken.

Militaire Drone

Als ze zich daar althans de tijd voor gunt. Want meestal is ze dingen aan het rege-

len voor Maxim, zijn eenheid en andere militairen. Het meest ambitieus tot nu toe was haar taak om geld voor een militaire drone in te zamelen. Zo'n ding kost 60.000 dollar. Binnen twee weken had Daniela – vooral via netwerken op Facebook – het geld bij elkaar. Met het bedrag kan een bedrijf in Oekraïne onderdelen bestellen en het apparaat assembleren. Heel lastig was het vinden van walkietalkies waarmee Maxim en zijn eenheid veilig kunnen communiceren. Na een zoektocht in heel Europa kreeg ze dertien stuks te pakken, die ze via via uiteindelijk bij Maxim heeft weten te bezorgen.

Er klinkt weer een zoem op de telefoon. Daniela kijkt en de tranen springen in haar ogen. Eindelijk, na twee dagen stilte een berichtje van Maxim. Hij leeft.

Hella Rottenberg

Opvang vluchtelingen in De Pijp
Hotel Savoy in de Ferdinand Bolstraat opende in maart de deuren voor Oekraïense vluchtelingen, via de Gemeente Amsterdam. De Regenbooggroep coördineert hier de opvang van zo'n 150 vluchtelingen. Ook Buurtwerkers van Combibel en VEIZ (Voor Elkaar In Zuid) zijn bij deze opvanglocatie betrokken.

Gemakseconomie rukt op: Fietswasserette in De Pijp

Of de gemakseconomie in De Pijp meer voet aan de grond krijgt dan elders is nog niet onderzocht. Maar we zien allemaal de vele maaltijdbezorgers rondsjezen. De 'dark stores' van alle tienminutenbezorgdiensten zijn hier hinderlijk aanwezig. Ook hondenuitlaatdiensten vinden veel klanten in De Pijp. Hondenoppas.nl meldt: 'Nu al 15 actieve hondenuitlaatservices in Amsterdam Nieuwe Pijp en nog vele anderen in de omgeving van Amsterdam Nieuwe Pijp!'

Voor zover wij weten is nu ook de eerste fietswasserette gestart in onze wijk. Daar kun je je vuile fiets brengen in plaats van je vuile was, op de plek waar jarenlang 'De Zaag' was gevestigd. Daar kon je geïmproviseerde puzzels kopen en laten deel-

ken naar eigen smaak. Een unieke winkel. En nu opnieuw een unieke zaak.

Wij vroegen ons af wat mensen drijft naar de gemakseconomie en spraken daarom met Jeroen Buitenhuis, eigenaar van de

nieuwste gemakdienst. Wie brengt zijn fiets naar een waterrette?

Een klant die in het cafédeelt van de zaak wacht op zijn fiets en weet dat ik kom: "Jeroen is achter, loop maar door hoor." Met een boek over de Mont Ventoux in de hand ("die heb ik gereden!") brengt de klant me naar de fietswasserette, langs een huiskamer, een slaapkamer en keuken. Licht valt binnen vanuit de tuinkant. Het is een enthousiaste klant: "Ik vind het echt heel fijn dat ik mijn fiets hier kan brengen.

Lees verder op pagina 4



De ontvangstruimte van de Fietswasserette - Foto: Rob Godfried

GOUD VERKOPEN?
direct geld

**Zilver & Goud
Ceintuurbaan 33**

ma. t/m vr. 11:00 - 16:00
bezoek zonder afspraak
www.zilvergoudamsterdam.nl

Leer zingen met hart, ziel en verstand
Zangles & Pauzekoor



Barbara Wessel
vocal coach

bjwes@xs4all.nl | www.movingthroughmusic.nl
020 - 673 6576 | 06 4629 3193

**Mentorschap
Amsterdam**

Word mentor!

Ruim 500 kwetsbare Amsterdammers zoeken een mentor. Maak het verschil door de vertegenwoordiger te zijn in hun zorgbelangen.

- Ben je van nature integer?
- Kan je overleggen met zorgprofessionals?
- Ben je 6-8 uren per maand beschikbaar?

Meld je vrijblijvend aan voor de **introductie cursus op 15 juli** of bel voor meer informatie met onze coördinatoren:
Marja: 06 110 29 463
Ineke: 06 462 83 524

Meld je aan via:
www.mentorschapamsterdam.nl

Met recht betrokken

Uw woning professioneel verhuren?

**KOOPS
MAKELAARDIJ**

Zeilstraat 45 - 020 8208772

'CONTROLE KWIJT?'
Alcohol, drugs, gokken, etc.
ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT

0800 - 0200596 (gratis) / 06-18772342
www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl



**DE AMSTERDAMSE
SCHOOL IN PLAN ZUID**

ONTDEK DE PARELS VAN DE
ARCHITECTUUR, KUNST EN
VOLKSHUISVESTING IN EN OM
MUSEUM DE DAGERAAD

WANDELINGEN, FIETSTOCHTEN,
WORKSHOPS EN MEER

Burgemeester Tellegenstraat 128
1073 KG Amsterdam
dedageraad.nl

Volg ons op Facebook.com/museum-
dedageraad

TANGO

gratis proefles



www.tangoalma.nl

FONDS VOOR ZUID

Buurtinitiatieven maken
Amsterdam Zuid nog leuker.
Kom in actie en vraag aan bij
Fonds voor Zuid!

Organiseer een sportdag in
de straat of kook voor jouw
buren. Stuur jouw idee nu in!

GA NAAR WWW.FONDSVOORZUID.NL

DE DIEETPRAKTIJK
voedingsadvies vraag je natuurlijk
aan de specialist!
3 uur vergoed uit basisverzekering

CONTACT
06-13379381
info@dedieetpraktijk.nl
www.dedieetpraktijk.nl

DAVID ELDERS
begrafenis & crematie

rouwcentrum
t/o de nieuwe ooster
020 6252201
kruislaan 235 amsterdam
www.uitvaartcentrumelders.nl

CARTRIDGE LEEG?

Inkt Specialist WIJ HERVULLEN ALLE TYPEN
EN MERKEN INKTPATRONEN

CEINTURBAAN 151
NAAST MC MEUBELN T/O RIALTO 020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

Loogman's Boekbinderij
amsterdamboekbinder.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
9:00 - 17:00

Sint Willibrordusstraat 50
1073VC Amsterdam - 020-6733092
arnold@amsterdamboekbinder.nl



Meer Bewegen voor Ouderen

BEWEGEACTIVITEITEN IN HEEL AMSTERDAM VOOR IEDEREEN TUSSEN DE 55 EN 100 JAAR.
KLIK OP DE WEBSITE OF BEL ONS EN STAART VANDAAG NOG!
WWW.MBVO-AMSTERDAM.NL
020-8861070

*Voor een afscheid dat past bij
het leven dat is geleefd*



ONYX
PERSOONLIJKE
UITVAART

085
0160028

www.onyxuitvaart.nl

**Al voor 35 euro
in deze krant?**

Mail naar
pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

PEGGY'S TOTAL BEAUTY

- Kapster
- Make-Up Artist
- Schoonheidsspecialiste
- Manicure
- Massages
- Pedicure

Bij u thuis ook 's avonds en weekend
Stadspaskorting m.u.v. medische pedicure
Tel: 020-6711411 - Mob: 06 12102080
www.peggystotalbeauty.nl
peggy@peggystotalbeauty.nl

kloek wonen met zorg

Kleinschalig wonen
voor mensen met dementie
www.kloek.nu

Bent u op zoek naar **woonruimte met zorg** voor u of uw naaste of wilt u graag vrijwilligerswerk komen doen? Wij heten u van harte welkom!

voor meer informatie neem contact op via:
E: secretariaat@kloek.nu of T: 06 28 51 41 20

WOON
thuis in de stad

Energie besparen?
Problemen met huur,
onderhoud of hoge kosten?
Hoe werkt jouw VvE?

www.wooninfo.nl
020 5230 160

Nieuws van stichting !WOON

Huurverhoging 1 juli 2022

Het jaar 2021 was een verademing voor veel huurders, maar dat geldt niet voor 2022. Anders dan vorig jaar gaan de huren nu wel weer omhoog. Die extra uitgave komt bovenop de voor velen pijnlijke afrekening van de energie.

De standaard maximale huurverhoging bedraagt dit jaar 2,3%. Daar zijn echter wel uitzonderingen op. Nieuw dit jaar zijn huurverhogingen met een bedrag per maand in plaats van een percentage. Die gelden voor huishoudens met een midden- of hoog inkomen met een niet geliberaliseerd huurcontract. Zij kunnen een verhoging van €50,- en soms zelfs €100,- per maand tegemoet zien. Verder kunnen alle huurders met een huurprijs onder de €300,- een maandelijkse verhoging van €25,- ineens krijgen. In het geval van een geliberaliseerde huurovereenkomst mag de huur met maximaal 3,3% omhoog. Als het huurcontract een inflatie-index heeft dan geldt dat percentage (2,3%).

Op www.huurverhoging.nl hebben we alle percentages en bedragen voor u op een rijtje gezet.

Woning APK

Een APK-keuring voor de auto kennen de meeste mensen wel. Een APK voor je huis kun je hiermee vergelijken. Het is niet verplicht, maar wel handig en veilig.

Tijdens een Woning APK wordt het huis nagekeken. Hoe veilig is mijn huis? En kan ik er goed en prettig ouder in worden? Samen met u wordt gekeken hoe veilig uw huis is. En hoe u goed zelfstandig kunt blijven wonen. Is bijvoorbeeld uw slaapkamerverlichting ook 's nachts handig en veilig? Of is er al een beugel in de badkamer om handiger te kunnen douchen? Tijdens een Woning APK krijgt u antwoord op dit soort vragen.

Hoe werkt een Woning APK?

Bij een eerste bezoek zal een ergotherapeut samen met u een screening uitvoeren. U neemt dan een lijst van

onderwerpen door. Zo krijgt u een advies op maat. Als er aanpassingen in huis nodig zijn die niet vergoed worden vanuit de bestaande regelingen, dan wordt samengewerkt met verschillende 'klusjesmannen'.

Wat gaat het kosten?

Samen met de ergotherapeut zoekt u uit welke vergoedingen er zijn vanuit de zorgverzekeraar of WMO en hoeveel het u eventueel zelf gaat kosten. De kosten voor de aanpassingen worden zo laag mogelijk gehouden. Er is ook een €50,- kortingsactie van de gemeente Amsterdam waar u wellicht gebruik van kunt maken. De ergotherapeut weet hier alles over.

Hoe meldt u zich aan?

Als u geïnteresseerd bent in een 'Woning APK', dan kunt u contact opnemen met coördinerende partij Stadsdorp Wetering+. U kunt een mail sturen aan info@stadsdorpweteringplus.nl. Zij kijken dan welke ergotherapeut bij



Huurprotest 28 mei 2022, Amsterdam - Foto: Allard Lanson

u in de buurt de 'Woning APK' het beste kan uitvoeren.

Gratis webinars voor bewoners

Stichting !WOON geeft gratis cursussen en webinars voor VvE's, bewoners en bewonersgroepen. U kunt ons aanbod bekijken op wooninfo.nl/agenda.

Contact met !WOON

Voor alle vragen over huren en wonen kunt u elke dinsdagochtend van 9.30

11.00 uur en donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur terecht op ons inloopspreekuur in het Huis van de Wijk De Pijp, 2e vd Helststraat 66. Bellen of mailen op (020) 5230 160 | zuid@wooninfo.nl | wooninfo.nl.



Badhuizen in De Pijp

Nog niet zo lang geleden gold de douche als een luxe. Tot nog begin jaren '80 hadden veel mensen in 19e-eeuwse stadswijken zelfs helemaal geen douche en wisten zij zich aan de kraan. Men ging nog naar het badhuis. In De Pijp stonden twee gemeentelijke badhuizen en een particulier badhuis.

Een stukje geschiedenis

Tot ver in de 19e eeuw had men geen water uit de kraan en werd er in Amsterdam schoon water vanuit de Vecht aangevoerd, dat in waterbakken werd opgeslagen en aangevuld met regenwater; dit was geen gezuiverd water. Door gebrek aan schoon water en slechte hygiënische omstandigheden heersten er veel besmettelijke ziekten en epidemieën. Die troffen vooral mensen in arme, overbevolkte volksbuurten.

De schrijver Jacob van Lennep en de heer Vaillant trokken zich het lot van de stadsbewoners aan en richtten in 1851 de Amsterdamse Duinwatermaatschappij op. Zij zorgden voor de aanleg van een waterleiding vanuit de duinen naar Amsterdam tot aan de Haarlemmerpoort. Dit was de allereerste waterleiding in Nederland, een gietijzeren waterleiding, die tot 2017 bestaat heeft.



Interieur badhuis Diamantstraat - Foto: Stadsarchief Amsterdam

Het Amstel-Badhuis

Doordat er een waterleiding was, konden er ook badhuizen worden gebouwd. Luxe badhuizen voor de elite. Een van deze badhuizen was het Amstel-Badhuis, op de Amsteldijk, hoek ze Jan van der Heijdenstraat, gebouwd in 1882/1883. Hier kon men niet alleen douchen of in bad, maar ook dineren. De dames konden er naar de kapper en er was zelfs een parfumerie.

Het had aparte ingangen en baden voor dames en heren. De derde verdieping was zowel voor de dames als de heren, zodat ze daar samen konden komen.

Het was een chique badhuis met ruime badkamers en rustkamers voor na het baden met tropische planten en palmen. Op de balkons langs de ronde gevel had men een mooi uitzicht op de Amstel. Het gebouw staat op de monumentenlijst.

In 1896 ging de Amsterdamse Duinwatermaatschappij over op de Gemeente Amsterdam als het Gemeente Waterleidingbedrijf (nu Waternet). Hierdoor versnelde de aansluiting van de wonin-

gen op de waterleiding zodat iedereen toegang tot de waterleiding kreeg. Begin 20e eeuw was vrijwel elke woning in Amsterdam aangesloten.

Dit betekende echter niet dat men gelijk over warm water, laat staan een douche of bad beschikte. Men waste zich aan de kraan. Men ging hooguit één keer per week, op zaterdag, in bad: in een zinken teil, waarin men zich om de beurt in hetzelfde water waste.

Gemeentelijke badhuizen in De Pijp

In 1920 kwam wethouder De Miranda met het 'Badhuizenplan' waarin bepaald werd dat elke volksbuurt tenminste één badhuis moest hebben.

In De Pijp werden twee gemeentelijke badhuizen gebouwd: in de Diamantstraat (1926) en de Sweelinckstraat (1931).

In de Diamantstraat waren in totaal tien baden voor mannen en tien voor vrouwen, waarvan acht 'stortbaden' (douches) en twee 'kuipbaden'. Het is een rond gebouw, waarbij de buitenste ring uit de badruimten bestond. Midden op het dak staat de

schuursteen die uit de kelder kwam waar de ketel stond.

Men mocht tien minuten douchen of baden. Een badmeester zag daar streng op toe en was onverbiddelijk. Zaterdags wilde iedereen zich douchen dus was het heel druk. Er waren wachtkamers, zodat het badhuis ook een ontmoetingsplek werd. Men vond het er zelfs zo gezellig dat, toen veel huizen een eigen douche- of badruimte kregen, sommigen toch naar het badhuis bleven komen en de doucheruimte thuis als kolenhok gebruikten.

Iedereen een eigen douche

In de jaren '70 zijn veel huizen in De Pijp gerenoveerd en er is nieuwbouw gekomen. Hierdoor kreeg vrijwel iedereen een douche of bad en werd het bezoek aan het badhuis minder. In de jaren '80 zijn ze definitief gesloten. Het badhuis aan de Sweelinckstraat heeft nadien meerdere bestemmingen gehad, maar de meesten van ons kennen het gebouw als De Bad-Cuyp. Het badhuis in de Diamantstraat is eind jaren '80 als een van de laatste gesloten. Het is nu ook een rijksmonument. Kunstenaars hebben er atelierruimtes. In de ramen zijn aan de buitenkant tijdelijk portretten van in de buurt actieve bewoners geplaatst.

Evelien Mellink

Tussen de twee emmertjes water halen en het huidige watergebruik is een groot verschil. In ons land verbruikt men ruim 42 liter water per persoon per dag alleen al om te douchen. Veel mensen staan dagelijks lange tijd onder de warme douche en niets herinnert er nog aan dat we ons nog geen eeuw geleden in de keuken onder de koude kraan wisten. Misschien zijn we nu enigszins doorgesloten.



Amstel-badhuis 1988 - Foto: Stadsarchief Amsterdam

Families op de Albert Cuyp

De Familie van Hilten



Aflevering 4

Een serie kleine vensters op families die al decennia op de markt werken. Rineke van Daalen deed er onderzoek naar en schreef er een boekje over: 'Families op de markt - De Albert Cuyp' ISBN 9789464188370

Maikel van Hilten in zijn fruitstal - Foto: Rob Godfried

Markten waar dan ook hebben iets romantisch. Ze horen bij een wereld die grotendeels is verdwenen, iets om nostalgisch van te worden. Veel markt-handel wordt bedreven door families. Zo ook op de Albert Cuyp.

Maikel van Hilten verkoopt fruit en sapjes, op de hoek van de Ferdinand Bolstraat. Hij behoort tot een van de grote traditionele markt-families: de Van Hilten dynastie. Als kind hielp hij zijn ouders op de markt. Hij deed het niet voor zijn plezier, en had nooit kunnen bedenken dat zijn grootvader hem later tot de markt zou verleiden. Zijn ouders verkochten fruit, en een andere tak van de Van Hiltens staat iets verderop, ook met een grote stal met fruit. Zijn oom Paul had een groentestall. In de coronatijd was hij een van de weinigen die gewoon bleef komen. Hij wordt regelmatig geholpen door zijn zoon – die voor zichzelf overigens een andere toekomst ziet weggelegd. Maikel heeft plezier in zijn werk. "Als ik hier

alleen ben en de stad ontwaakt. Dat vind ik echt een magisch gezicht. Dan maak ik mijn stal op, dat vind ik leuk, met kleurtjes allemaal. Echt leuk en dan is 't klaar en dan ga ik een kop koffie pakken. Heerlijk." Hij geniet van zijn klantenkring, van wie een groot deel al vanaf dag één zijn stal bezoekt.

Hij is de sportman van de markt. Bovenop zijn lange werktijden traint hij zoveel hij kan. Hij heeft al een paar triatlons achter de rug, in binnen- en buitenland. Hij fietst, hij zwemt, hij rent. In augustus wil hij de triathlon in Ierland gaan doen, in Cork.

Rineke van Daalen

Vervolg van pagina 1

Gemakseconomie rukt op: Fietswasserette in De Pijp

Ik woon klein en op twee hoog én ik heb een druk leven, dus dit is echt een uitkomst voor me."

Jeroen: "Dit is ook mijn woning. Het was een voorwaarde dat ik hier ook zou wonen, anders kon ik het niet huren." Zo is een nieuwe vorm van 'werk aan huis' ontstaan.

Een vriend die voor de gezelligheid even langs kwam roept: "Hande!", duidend op een nieuwe klant die zich in het koffiedeel heeft gemeld. Deze blijkt uit België zijn komen fietsen om zijn broer die in Amsterdam woont te bezoeken. Voor de terugreis zal zijn racefiets weer tiptop zijn.

Alleen jonge mannen met racefietsen in de zaak. Is dat kenmerkend?

Jeroen: "Oh nee hoor, de klandizie is heel divers. Mannen, vrouwen, van twintig tot zeventig jaar. En niet alleen racefietsen, zoals nu. Ook tourfietsen en soms een stadsfiets. Dat gaat sneller en is goedkoper, maar dan 'shinen' ze weer."

Waarom brengen mensen hun fiets hier? Is dat uit gemakzucht?

Jeroen: "Deels wel. Vroeger was het heel gewoon om je eigen fiets te wassen. Toch gaan ook ouderen mee in de gemakseconomie, zoals jij dat noemt. Als je alleen een balkonnetje hebt, is niet eenvoudig om met een emmertje je fiets goed schoon te maken. Komt bij dat ook een fiets schoonmaken professioneel beter gebeurt. Ik kan hem op een bok zetten en uit elkaar halen en heb alle middelen om het goed te doen. Goed onder-



Jeroen aan het werk in de wasserette - Foto: Rob Godfried

houd levert uiteindelijk minder slijtage op en dan bezuinig je op dure vervanging. Dus het is meer dan alleen gemakzucht.

Als je je hond door een uitlaatservice moet laten poepen moet je geen hond nemen. Dat is écht iets anders dan een fiets."

De naam van de zaak, Chasse Patate betekent zoiets als 'kansloze achtervolging'. Dat lijkt voor het succes van de fietswasserette niet op te gaan. Sinds de opening op 16 april zijn er in een maand tijd zo'n 200 klanten geweest.

Rob Godfried

Meer stadsnatuur dankzij de drijvende tuintjes

Klein geluk: op een frisse ochtend in juni sta je op de brug van de Eerste Jan Steenstraat uit te kijken over de Boerenwetering. Het zonnetje piept over de huizen van de Ruysdaelkade heen. Een paar waterhoentjes zijn op zoek naar een maaltje. Het groot hoefblad schiet de pan uit, als je dichtbij komt kun je de watermunt ruiken.

De drijvende tuintjes op hun best

Dit jaar bestaan ze al 26 jaar. Ooit opgezet door het huidige Natuur&Milieuteam Zuid (onderdeel van Wijkcentrum De Pijp), altijd trouw onderhouden door vrijwilligers.

Driehoeksmossel

Inmiddels drijven er 180 vloten vol oeverplanten. Het doel was en is de natuurwaarde in de stad te vergroten. Kijk natuur enerzijds, maar mooi ook om de driehoeksmossel een plek te geven om zich te hechten aan de vloten. Zij zuiveren het water en maken de Boerenwetering geschikt voor bepaalde vissen. Inmiddels is gebleken dat bij het toekomstbestendig maken van de watertuinen ook gekeken moet worden naar het



Watertuintjes aan de Boerenwetering - Foto's: Jimna de Ruijter

wel en wee van de (onder)waterplant. Die zuiveren namelijk het water het beste en voegen zuurstof toe.

Kraakhelder water

Dus wellicht ziet u in de toekomst een korf hangen tussen twee vloten in. In die korf drijven dan waterplanten die zulk goed werk verzetten dat het water van

de Boerenwetering kraakhelder wordt. Dat is een beetje een utopie, want daarvoor moet er ook minder én langzamer gevaren worden door de pleziervaart, en met name de rondvaartboten. Het omwoelen van de bodem is slecht voor de waterkwaliteit.

Een andere dreiging voor de biodiversiteit

is de continue stroom zwerfvuil. Dat opruimen is een van de hoofdtaken van de vrijwilligersploeg. Zij gaan onvermoeibaar door, omdat die frisse ochtenden op de brug en de aanblik van die uitbundig groene vloten hun voldoening genoeg geven. Hulde aan de vrijwilligers!

Nadja Kieft

Meehelpen?

Keertje meehelpen met het maandelijkse onderhoud? Je bent van harte welkom. Stuur een e-mail naar Nadja@NMTzuid.nl

PIJPELIJNTJES

In deze rubriek portretteren we markante Pijpbewoners en ondernemers. Buurtgenoten met boeiende levens, mooie verhalen en memorabele anekdotes.

Deze aflevering: **Christien Visch**

De bezige bij van de kade

Onderweg naar tweehoog passeer ik in het keurige trappenhuis planten en een kinderwagen van de burens alvorens ik de ouderwetse koffiemolens van Christien Visch, de bezige bij van de kadetuinen in De Pijp, de koffiebonen hoor malen. Op haar kleine achterbalkonnetje vliegen mezen af en aan op geraniums en een potje met wat pindakaas. Christien: "Ik zou ook graag nestkassetjes in de bomen aan de kade hangen. Maar voor het elk jaar schoonmaken ervan is er toch te weinig affiniteit van de bewoners." De toon voor ons gesprek is gezet.

"Ik woon sinds 1980 in De Pijp. Eerst nog in de Saffierstraat. Daarvoor, in 1972, in een prachtige ruime woning aan de Prinsengracht. Maar wel bij een hospita. We mochten geen eigen telefoon hebben, maar wel op de lijn van de hospita. Als iemand één keer liet overgaan en daarna meteen weer belde, wisten we dat het voor ons was en namen gauw op. Anders hing de hospita op. 's Nachts ging de deur op slot met een ketting, zodat mijn man uit bed moest komen om open te doen als ik uit de nachtdienst kwam. We hadden er weinig vrijheid. Toen ik zwanger werd, werden de beperkingen nog erger. We moesten er echt weg."

Bezesteel

"Ik fietste in die tijd over de Amsteldijk langs de brede Smaragdstraat en dacht 'daar wil ik wonen'. Toen we een bericht zagen over een woning daar reageerden we dus. Helaas kregen we die niet, maar later werden we door de AWV benaderd voor een woning aan de Saffierstraat van 40 vierkante meter. Daar kregen we drie kinderen. Toen de oudste flink aan het lopen was kregen we in het gehorige huis gedoe met de onderbuurman die



Christien tuint - Foto: Rob Godfried

met een bezemsteel tegen zijn plafond bonkte. De kinderen schrokken zich rot. Hij kreeg woedeaanvallen en wij moesten er echt weg, want het was ook veel te krap. We kregen deze fijne grote woning aan de kade."

Guerrillatuiniëren

"In 1993 heb ik aan de onderburen gevraagd of ik hun niet-onderhouden voortuin mocht verzorgen. Zo kon ik na het werk lekker tuiniëren. Gaf me een meditatief gevoel. Ongevraagd ben ik verder gegaan met een stuk langs de kade. Maar ik heb toen ik dat verder wilde uitbreiden toch aan de gemeente gevraagd of het mocht. Dat was goed, als ik aangaf wat voor plantjes ik wilde. Dan zouden ze dat aan de hovenier doorgeven. Maar dat wilde ik helemaal niet, ik wilde het zelf doen omdat ik met mijn handen in de aarde

wilde wroeten. Toen de hovenier langs kwam was die daar ook heel blij mee, dat stuk kon hij verder overslaan! Later gingen ze dat 'guerrillatuiniëren' noemen."

"In de voortuin liep het spaak. Er kwam een dame wonen die bang was voor beestjes. Daarom moesten alle planten inclusief de prachtige blauwe regen eruit. Toen heb ik mijn aandacht verlegd naar een andere voortuin waarin ik mocht werken."

"In 2014 kon je officieel medebeheerder van de strook langs de kade worden. Ik kreeg een contract van de gemeente en was daar heel blij mee: nu kon ik helemaal mijn gang gaan. Van de Diamantstraat tot de Amsteldijk! Intussen doe ik ook de meeste voortuinen aan de huizenkant. Het is zo jammer dat er plan-

ten worden gestolen en vertrappt. En dat er honden doorheen raggen en poepen. Ik denk altijd 'nou ja het meeste staat er nog en ik kan het toch niet laten om erin te werken'. Ik heb gewoon een band met die planten. Je kunt altijd planten of zaden van me krijgen. En nog biologisch ook!"

Straatschoonmaak

"Een andere activiteit van me is het mede organiseren van een straitschoonmaak van de Diamantbuurt. We werken samen met actiegroep 'De Schone Pijp' en gebruiken al hun spullen. Een keer per maand doen we dat en we hebben nu elke keer zeker tien actieve deelnemers. Na afloop komen we samen in Plan C om wat te drinken en te kletsen met elkaar."

"Dansen doe ik ook heel graag. Daarom

organiseer ik met een groepje van vijf twee zaterdagen per maand 'Dansen in de HdK', het gebouwtje op het Henrick de Keijserplein. De muziek staat er niet te hard, zodat je er ook altijd met elkaar kunt kletsen. Dat is zo belangrijk voor het gezellige contact met elkaar. Zelfs in coronatijd konden we hiermee doorgaan onder het mom van 'bewegen voor ouderen'. Wel op anderhalve meter afstand natuurlijk en mét aanmelding."

Wormenhotel

"Ik ben wel bang dat het verloedert als ik de kadetuin (officieel 'buurttuin') niet meer kan doen. Er zou een groep moeten komen die het gaat onderhouden en dan kan iedereen best een eigen stukje hebben. Maar mensen moeten zich er wel aan willen verbinden. Ik wil geen slaaf worden van de tuin."

"Ik merk dat bij het wormenhotel. Iedereen kan daar GFT-afval in gooien. Maar als de compost eruit gehaald moet worden om te verspreiden, is het moeilijk om genoeg mensen te mobiliseren. Het is voor veel mensen moeilijk om zich ergens aan te verbinden en verantwoordelijkheid te nemen. Ze hebben het druk en andere prioriteiten."

Wie wil meedoen:

christienvisch@gmail.com

Rob Godfried

Pijpelijntjes is de titel van de roman van Jacob Israël de Haan, die zich afspeelt in De Pijp begin vorige eeuw. Het boek bracht de auteur in grote problemen, omdat het onverbloemd over een homoseksuele relatie gaat. De rubriek 'Pijpelijntjes' eert deze dappere vroegere Pijpbewoner met verhalen van en over even bijzondere Pijpbewoners nu.

Column

De hondse Pijp

Honden lijken op hun baasjes en vice versa. Nergens echter zijn mens en viervoeter zo in sync als in De Pijp.

Om te beginnen is er het levenstempo. In De Pijp heeft menig mens haast. Haast om de kinderen op te halen, haast om nog een conference call te plegen en haast om op tijd te komen voor een lesje piloxing – een combinatie van boxen en pilates waarvan ieder weldenkend individu zich afvraagt waarom 'ie bestaat. Enfin, in geval van zo'n drukte-dilemma wordt alles gecombineerd, wel zo makkelijk. De headset gaat op, de urban arrow van het slot en de harige

zonder pardon voorin de bak geplempt. Geen gezicht als je 't mij vraagt.

De voeding is ook nauwkeurig afgestemd op huidige trends. Van keeshondjes op paleo dieet, tot teckels met gluten-allergie, voor alle viervoeters kun je terecht bij De Vergulde Hond op de Ceintuurbaan. In het patisserie-gedeelte zijn er biologische taartjes en bonbons, gemaakt zonder conserveermiddelen, zoetstoffen en zout. Behalve ingrediënten gaat het natuurlijk ook om de beléving. Misschien ben ik van de oude stempel, maar wat je een beest ook voorschotelt, knipper één keer met je ogen en het is toch hap, slik, weg?

In het Sarphatipark komt alles samen: de hipsters met de beagles, de botox-blondines met de chihuahuas en de Amsterdamse meisjes met de labradoodles. De lijn gaat af, de bal vliegt rond en het blaffen begint. Het doerak-gen wordt aangewakkerd en doet alle honden achter elkaar aan rennen. Heel even lijkt van de opschmuck geen sprake meer. Tot plots te midden van de hondenheisa uit een dameskeel klinkt 'Ach Astóóór, Astor kijk nou éééven! Kijk eens naar wat Waldorffff doet!'. Een van de twee naar vijf-sterren-hotels-vernoemde bengels laat zich gaan en rolt driftig door het gras, tong schaamteloos uit z'n bek.

Ach, liefst liet zij zich net zo gaan als de hontelhonden en at ze zelf alle gebakjes van De Vergulde Hond.

Gespot met Rafne

Onze redacteur Caroline van Sprang heeft even pauze. Vandaag ziet gast-columnist Rafne ten Oever iets in De Pijp

Groene gevels maken de stad mooier en gezonder

De wereld een beetje groener maken? Begin met een groene gevel! Het ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook nog eens duurzaam, natuurlijk en goed voor het klimaat. Vele Amsterdammers gingen je al voor. Een van hen is Saskia de Wit, bewoner aan de Meeuwenlaan in Noord. Ze heeft een groene gevel vol met wingerds en won daarmee in 2019 de onderscheiding Fraaiste Groene Gevel in de categorie natuur.

Saskia de Wit is landschapsarchitect. Vijftien jaar geleden plantte zij een wilde wingerd tegen de gevel van haar huis. "Een heel klein groen sprietje", lacht ze. Nu slingert de wingerd zich over de gevel van een appartementenblok van zes appartementen met twee voordeuren.

Een hele transformatie. Saskia: "Nadat ik klein begonnen was, hebben de burens ook een wingerd aangeschaft. Dat werkt heel leuk! Ik heb uitgelegd welke soort ik had, maar de burens hebben een iets andere soort gekocht. Dat ze nu door elkaar zijn geweven, zorgt voor een mooi effect. De gevel is een kunstwerk. Het is een heel dynamisch geheel geworden. "De wingerd verliest zijn bloesem in het voorjaar en zijn blad in het najaar, dus we moeten veel vegen om de straat schoon te houden. Maar ook knippen bij de ramen. Het grappige is dat iedereen dat anders doet. Het varieert van rechthoekig tot juist heel vol of leeg."

Nagellakrood

Een groene gevel ziet er leuk en fris uit, en het heeft natuurwaarde. "Mijn idee was om meer groen in de straat te brengen. Maar na verloop van tijd komen er veel insecten en vogels op af. Dat is een lawaai van jewelste. Een extra cadeau-tje", zegt Saskia.

Wat ook mooi is aan de wingerd: de

plant wordt nagellakrood in het najaar en is daardoor heel Instagramwaardig. Hij vlamt dan echt. Veel toeristen maken er selfie's. In de buurt is een camping en de gevel trekt veel mensen die er foto's maken."

Volgens Saskia is het nu mode om rekken met planten tegen de gevel te planten, maar daar houdt ze niet van. "Die vind ik heel onnatuurlijk en arbeidsintensief. Mijn tip is om een klimplant in de grond te planten en de natuur zijn werk te laten doen.

Na vijftien jaar is de hele voorgevel vol, ook de zijkant is begroeid en de wingerd gaat nu naar de achterkant. Maar elke plant stopt op een gegeven moment met groeien.

De wingerd is de ideale plant voor in de stad. Het water dat een wingerd nodig heeft haalt hij zelf uit de grond, en ook extra voeding is niet nodig. Uiteindelijk is iedereen er blij mee. Vooral toen we in 2019 een prijs wonnen met onze gevel. Er hangt nu een oorkonde aan onze gevel. Daar zijn we heel trots op."

Fijnstof

Ook Geert Timmermans, stadsecoloog van Amsterdam, benadrukt de voordelen van groene gevels. Geert houdt zich al sinds 2000 bezig met ecologisch beheer



De groene gevel begroeid met wingerds - Foto: Natuur & Milieuteam Zuid

en (groen)beleid en onderzoek in de stad. Ook is hij een van de juryleden van de verkiezing Fraaiste Groene Gevel 2022.

"Een groene gevel heeft meerdere pluspunten. Het kan heel mooi zijn, vooral met een bloeiende plant als een blauwe regen of een klimroos. Bovendien is het goed voor de natuurdiversiteit omdat

vogels zich er nestelen. Maar het helpt ook voorkomen dat een straat te warm wordt. De planten leggen CO₂ vast en absorberen fijnstof. Deze ecologische diensten zorgen voor meer woongenot en het is gewoon heel gezond!"

Geert zit al meerdere jaren in de jury voor de verkiezing van de fraaiste groene

Doe mee aan de verkiezing!

Heb jij ook een gevel om trots op te zijn? Geef je dan nu op voor de Fraaiste Groene Gevel 2022-verkiezing! Laat je Groene Gevel zien en stuur een foto naar:

info@NMTzuid.nl

Als voordrager wordt je ook uitgenodigd voor de prijsuitreiking in het najaar.

gevel. Waar kijkt hij naar bij de inzendingen? "We letten op de bijdrage aan de biodiversiteit, kijken naar welke planten er groeien, de schoonheid ervan en of er voedsel is voor de natuur."

Volgens de stadsecoloog zijn verschillende planten geschikt voor een groene gevel. "Er zijn planten die geen hulp nodig hebben, zoals de klimop en de wingerd. En planten die wel ondersteuning nodig hebben, met bijvoorbeeld (rek) draden, zoals de blauwe regen en de kamperfoelie. Je kunt ook een groene wand aanleggen en gebruik maken van plantenbakken en irrigatie, maar dat is een duur en kwetsbaar systeem. Als het watersysteem uitvalt verdrogen de planten al snel. Het beste is om klimplanten in de volle grond te zetten. Dit geeft het minste werk en is het meest duurzaam."

Gordana Todorovic

Fotograaf Henk Pouw signaleert opvallende gebeurtenissen en taferelen in De Pijp en maakt zijn punt in de krant.



Eerbetoon aan Bartholomeus op het van der Helstplein - Foto: Henk Pouw

Colofon

Redactie: Boudewijn Rückert, Caroline van Sprang, Luc Seton, Sam Verkerk
Eindredactie: Saskia Reitsma, Rob Godfried
Bijdrage: Arnoud Monquil, Evelien Mellink, Gordana Todorovic, Hella Rottenberg, Nadja Kieft, Rineke van Daalen
Coördinatie: Luc Seton, Sylvia Gunther
Fotografie: Rob Godfried, Henk Pouw, Jimna de Ruijter
Vormgeving & Dtp: Nancy Geissler
Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen
Advertenties: al voor € 35,-
 Meer info: pijpkrant@wijkcentrumdepjip.nl

De Pijp Krant wordt mogelijk gemaakt door Stichting Wijkcentrum De Pijp, maar de redactie is onafhankelijk. De Pijp Krant verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 15.000 en wordt huis-aan-huis bezorgd. Niet bij NEE-NEE stickers

Voor vragen, opmerkingen of klachten over bezorging 020-676 4800.
 Wijkcentrum De Pijp
 Tweede van der Helststraat 66,
 1072 PG Amsterdam.
pijpkrant@wijkcentrumdepjip.nl
wijkcentrumdepjip.nl

KUunst & CUltuur in De Pijp

UIT IN DE PIJP

CC AMSTEL

Feestelijke afsluiting theaterseizoen. **Voices from Letters:** Imershón is een familieconcert vanaf 6 jaar door Vernon Chatlein. Caribische ritmes en grooves worden vermengd met moderne klanken en improvisatie en geven je een enkelkje Curaçao. De laatste editie van **BECOMING** staat in het teken van Glitter! Laat je onderdompelen in intimiteit, feest, sensualiteit, dialoog, kunst en glitter!

Voices from Letters: Imershón | woensdag 29 juni 16.00 uur
BECOMING: Glitter! | vrijdag 8 juli 20.00 uur

Cullinanplein 1, 1074 JN Amsterdam
020 52 30 974 info@ccamstel.nl

Voor de volledige agenda kijk op: ccamstel.nl

CINETOL

Cinetol is een poppodium en culturele broedplaats met een divers programma:

22 juni: Michel Carlos Quartet (jazz)

24 juni: Tamara van Esch + Maida Rose (indietronica)

25 juni: STOO Project 1 (hiphop festival)

30 juni: Dayo (+support by Daisy Chain) (indiefolk)

08 juli: Cavolo Nero, EP Release (afrobeat)

10 juli: PROTESTKUNST minifest (expo, muziek, workshops)

Tolstraat 182, 1074 VM Amsterdam

020 24 80 186 info@cinetol.nl

Voor de volledige agenda kijk op: cinetol.nl

ORANJEKERK

Maandelijke Regenbooglezingen in de Oranjekerk

Elke laatste vrijdag van de maand is er een bijzondere lezing door een bekende persoon uit de Regenbooggemeenschap. Voor de komende zomer staan mezzosopraan Francis van Broekhuizen en schrijver en columnist Stephan Sanders op het programma. Iedere regenbooglezing wordt afgesloten met een ontmoeting met de spreker onder het genot van een hapje en een drankje.

Vrijdag 24 juni, 29 juli en 26 augustus van 14.30 tot 17.30
Bijdrage € 3 (inclusief borrel)

Tweede van der Helststraat 1-3, 1074 VM Amsterdam
(hoek van der Helststraat/Van Ostadestraat)
020 24 80 186 info@oranjekerkamsterdam.nl

RIALTO

World Cinema Amsterdam 20 t/m 27 augustus

World Cinema Amsterdam is het zomerfestival van filmtheater Rialto dat je meeneemt naar Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De vele prachtige films bieden je een onvergetelijk inkijkje in het leven daar. Met dit jaar een speciaal focusprogramma rond de Chileense cinema: Cine Chile. Het festival vindt o.a. plaats bij Rialto De Pijp. Dus schrijf het alvast in je agenda!

Ceintuurbaan 338, 1072 GN Amsterdam

020 67 68 700 info@rialtofilm.nl

Voor de volledige agenda kijk op: rialtofilm.nl

MUSEUM DE DAGERAAD

"Wist je dat er in De Pijp een museum is? Achter de golvende gevels van Museum De Dageraad, onderdeel van Museum Het Schip, vind je een rijkdom aan informatie over de Amsterdamse School. Je leert er onder meer alles over het beroemde Plan Zuid van architect Berlage. Hoe heeft dit plan de ontwikkeling van Amsterdam beïnvloed en welke sporen van de Amsterdamse School kun je in je eigen omgeving ontdekken? Neem een kijkje in de collectie of ga op avontuur met een gids tijdens een van de wandelingen."

hetchip.nl/dageraad

[facebookpagina/dedageraad](https://facebook.com/dedageraad)

Burgemeester Tellegenstraat 128, 1073 KG Amsterdam

020 68 68 595 info@hetchip.nl

Voor de volledige agenda kijk op: hetchip.nl

Theater voor Keti Koti in De Pijp



In het kader van de jaarlijkse feestdag Keti Koti komen theatermaker Guillano Herdigein, zangeres Cheyenne Toney en CC Amstel met een muzikaal theaterprogramma. Op 30 juni en 1 juli presenteren verschillende theaters en podia programma's die verhalen vertellen over het koloniale en slavernijverleden van ons land. 'Theater voor Keti Koti' stimuleert en bundelt deze voorstellingen en culturele activiteiten rond de nationale herdenking van de slavernij.

In De Pijp gaan de theatermakers in gesprek met een groep buurtbewoners over de betekenis van Keti Koti, over het koloniale en slaver-

nijverleden, over roots en identiteit en over hoe het verleden doorwerkt in het nu. De muzikale presentatie is op donderdag 30 juni te zien op het Cullinanplein voor CC Amstel. Na de middagvoorstelling is het mogelijk om aan te schuiven bij de dialoogtafels.

Om 18.00 uur gaan we in kleine groepen met elkaar in dialoog over het koloniale en slavernijverleden én serveren we een heri heri maaltijd.

Programma 30 juni CC Amstel

17.00-17.45 uur: muzikaal programma Theater voor Keti Koti in Zuid

18.00-20.00 uur: dialoogtafels met heri heri maaltijd

Toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt!

Aanmelden is noodzakelijk om een plek bij de voorstelling met maaltijd & dialoog te reserveren.

Ga naar www.ccamstel.nl of mail naar Miriam@ccamstel.nl

Adres: CC Amstel, Cullinanplein 1

PERSBERICHT

'AMSTERDAMMERS' in de Diamantbuurt

Op dinsdag 28 juni trapt SLAA in de Diamantbuurt af met de nieuwe programmareeks AMSTERDAMMERS. Dit programma vindt vier keer per jaar plaats, in buurthuizen en op kleine podia in heel Mokum. AMSTERDAMMERS geeft buurtgenoten een inkijkje in het leven van mensen uit hun wijk, onder het genot van een maaltijd door een lokale cateraar.

Een (theater)schrijver neemt intrek in één van de vele buurten die Amsterdam rijk is. Hij of zij verkent de omgeving, leert de buurtbewoners kennen en interviewt Amsterdammers met een bijzonder verhaal. Aan de hand van deze ervaring wordt er een monoloog geschreven. Op de avond zelf komen buurtbewoners bij elkaar om te luisteren naar de monoloog en met elkaar en de schrijver in gesprek te gaan. Een acteur draagt voor en de schrijver wordt geïnterviewd over zijn/haar ervaringen in de wijk. Dit alles onder leiding van woordkunstenaar Manu van Kersbergen.

Theaterschrijver en actrice Sam Ghilane (o.a. bekend van de serie Oogappels) opent deze nieuwe reeks van SLAA met een monoloog over de Diamantbuurt (De Pijp). Deze allereerste editie vindt plaats in buurthuis De Edelsteen, een multifunctioneel ontmoetingscentrum dat activiteiten organiseert voor jong en oud. De kern van de avond is om bijzondere ontmoetingen aan de eettafels te creëren en zo buurtgenoten bij elkaar te brengen om elkaar beter te leren kennen. Het evenement is bestemd voor een breed publiek.

Locatie:

Buurthuis De Edelsteen,
Smaragdplein 3, 1074HA Amsterdam

Datum:

Dinsdag 28 juni - Tijd: 18:00 – 20:00 uur

Toegang:

€10. Met stadspas: €7,- inclusief maaltijd.

Kaarten bestellen:

ticketkantoor.nl/shop/amsterdammers1

Voor meer informatie:

slaa.nl/programma/amsterdammers-diamantbuurt/



Ook Crea voor kinderen bij buurthuis Henrick de Keijserplein
Woensdagmiddags van 16 - 19 uur.



Maar eerst even een schort aan - Foto: Rob Godfried

AMSTERDAM ZUID / 30 mei t/m 19 augustus 2022

DANS
50 - 100+

MODERNE DANS 60+

Elke dinsdag 13.00 - 14.00 uur
Dansschool Dans Dansen
Amsteldijk 10

Gratis kennismakingsles
Dinsdag 31 mei

Speciale zomeractie

5 - lessenkaart
€10 (Stadspas groene stip)
€35 (Stadspas blauwe ruit)
€40 (regulier)

10 - lessenkaart
€15 (Stadspas groene stip)
€65 (Stadspas blauwe ruit)
€75 (regulier)

Lessen zijn gratis voor iedereen op of onder bijstandsniveau.
Proefles = gratis en later instromen kan altijd.

Informatie en reserveren

www.danceconnects.nl
info@danceconnects.nl
020-2611058

DANCE CONNECTS COMMUNITY

Huis van de Wijk de Pijp is de hele zomervakantie open!

Huis van de Wijk de Pijp is gedurende de hele zomer geopend. U kunt van maandag t/m vrijdag alle ochtenden en middagen terecht voor een kop koffie, de krant of een praatje in de gezellige ontmoetingsruimte. Wilt u weten welke activiteiten doorgaan? Check dit bij de contactpersoon van de betreffende activiteit.

Meer weten?

Bel het Huis van de Wijk de Pijp: 020-5709640

Of loop even binnen!

Er woont iemand bij u in de straat...

En als je dan een keer struikelt en je enkel breekt, dan lukt het je niet om de vuilniszak in de container te gooien, je boodschappen te halen of je hondje uit te laten. Of je wordt oud en bent niet meer zo mobiel waardoor het lastiger is de deur uit te gaan. Je vindt het wel prettig om af en toe een wandelingetje te maken, maar dan het liefst met iemand samen. Of om iemand te ontmoeten, een buur die bij je thuis langskomt: een kop koffie drinken, een praatje of een potje scrabble spelen.

Wilt u iets betekenen voor iemand in uw straat?

Bij "Voor Elkaar in Zuid" zijn we op zoek naar buurtbewoners die af en toe of met enige regelmaat, iets willen betekenen voor een mede-buurtbewoner. We koppelen burens met een vraag aan burens met wat tijd. Doet u mee?

Wij zoeken momenteel

- Wandel-vrijwilligers voor een buur die wat moeizaam loopt en niet meer alleen op stap durft. Een ondersteunende arm is hier dan nodig.
- Vrijwilligers met groene vingers voor kleine tuinklusjes. Het gaan bijvoorbeeld om onkruid wieden en snoeiwerk.
- Zomervrijwilligers die in de vakantie van de vaste vrijwilliger, een paar weken willen invallen.
- Vrijwilligers die te porren zijn om samen een spelletje te spelen.

Gemiddeld kost een vrijwilligersklus 1,5 à 2 uur per keer. Heb je tijd voor een buur? We zijn blij met jou bijdrage aan een fijne sociale straat. Meer weten?

Meld je aan met een formulier op www.voorelkaarinzuid.nl of bel 020- 6794441

Maandelijks Regenbooglezingen in de Oranjekerk

Elke laatste vrijdag van de maand organiseert de werkgroep "Grey Pride Zuid & Oranjekerk" een bijzondere lezing door een bekend persoon uit de Regenbooggemeenschap. Soms ontroerend, altijd informatief en vaak ook meeslepend.

Voor de komende zomer staan o.a. de welbekende mezzosopraan Francis van Broekhuizen en schrijver/columnist Stephan Sanders op het programma. Iedere regenbooglezing is van 14.30-17.30 uur en wordt afgesloten met een ontmoeting met de spreker onder het genot van een hapje en een drankje.

Bijdrage € 3,00 (inclusief borrel)
Adres Oranjekerk: Van Ostadestraat 151

Info: paulerikhofman@planet.nl

Maandag 1 augustus: Bustocht "Pride At The Beach"

Ook dit jaar gaan we weer een dag met de bus op stap. Een dag vol fun en prideshows in alle kleuren van de Pride Regenboog! Deze bustocht wordt georganiseerd voor LHBTQI-senioren uit Amsterdam Zuid.



Wanneer: Maandag 1 augustus
Vertrek: 11.00 uur
Terugkomst 20.30 uur



Opstapplaats/terugkomst: Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29
Kosten € 10,00 p.p. (inclusief koffie en gebak)
Aanmelding + betaling: Huis van de Wijk Olympus

Informatie: Gitta Ruigrok: g.ruigrok@soozamsterdam.nl of via Whatsapp 06 - 154 66 344 of bij Sylvia Spong: s.spong@combiwel.nl.
Tel. 06 - 184 16 865

Let op: er zijn 50 plekken beschikbaar; meldt u snel aan om van een plek verzekerd te zijn.

Helaas is deze activiteit niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

Huiskamers gaan de hele zomer door!

De Huiskamers in het Willibrorduscomplex (WBC-plein naast het Amstelhuis) en in het Huis van de Wijk de Pijp, gaan de hele zomer door. Gaat u niet op vakantie en blijft u in de buurt? Kom gerust eens een kijkje nemen. Senioren uit de buurt zijn van harte welkom.

Huiskamers in het Willibrorduscomplex

Dinsdag 12.00-13.30 uur (inclusief gymnastiek en lunch € 1,50)

Woensdag van 14.00-17.00 uur: met gastvrouw Sonja en een potje rummikup.

Donderdag van 16.30-19.00 uur: een lekkere maaltijd van gastvrouw Helga.
Kosten: € 7,00 pp. Reserveren via: 06 - 145 91 568

Vrijdag van 10.00 - 12.00 uur: Koffie-uurtje met Sonja.

Adres Huiskamers Willibrordus:
Servaes Noutstraat 1 (ingang bij de huisnummers 3 t/m 99)
Voor meer informatie: Jose Helmer: j.helmer@combiwel.nl 06 - 423 60 117

Ook de Huiskamer in het Huis van de Wijk de Pijp gaat door.

Woensdag: 13.00-16.00 uur (inclusief lunch), met een gezellige activiteit en af en toe een uitstapje.

Adres: Huis van de Wijk De Pijp
Tweede van der Helststraat 66
Meer informatie en aanmelding:
m.vanderwerf@combiwel.nl 06 - 415 25 199

Kom gerust een keertje kijken!

Op zoek naar vrijwilligers en stagiaires!

Voor onze Huiskamers zoeken wij vrijwilligers en stagiaires (MBO sociaal werk of maatschappelijke zorg, begeleiding specifieke doelgroepen). Vind je het leuk om met oudere mensen samen te zijn, koffie en thee te zetten, een praatje te maken, activiteiten te begeleiden, spelletjes te doen en uitstapjes met anderen te organiseren en begeleiden? Dan ben je in de Huiskamers op het goede adres!

Meer weten?
Jose Helmer, j.helmer@combiwel.nl 06 - 423 60 117 of
Mariska van der Werf, m.vanderwerf@combiwel.nl 06 - 415 25 199

Twee keer Oude Raai!

Eindelijk, het heeft even geduurd: d' Oude Raai is weer open voor de buurt! U kunt iedere dinsdag, woensdag en donderdag binnenlopen van 10 tot 15 uur. De koffie staat klaar en ook voor een lekker broodje kunt u hier terecht.

Op 24 juni borrel d'Oude Raai met de buurt! U bent welkom van 15.00 tot 17.00 uur. U kunt deze middag in d'Oude Raai terecht voor informatie over de locatie en de activiteiten. Het eerste drankje is gratis. We hopen u te ontmoeten!

Adres: Ferdinand Bolstraat 321

Voor meer informatie:
Jacqueline Supheert/Cordaan: 06 - 463 62 913
of Silvia Spong/Combiwel: 06 - 184 16 865

Versterking gezocht!

In het Huis van de Wijk de Pijp zijn we op zoek naar versterking van het team gastheren en gastvrouwen. Dit zijn de vrijwilligers die het leuk vinden om voor de koffie/thee te zorgen, bezoekers te ontvangen en indien nodig van informatie te voorzien over de verschillende organisaties en activiteiten in het gebouw.

Ook zoeken we nieuwe (vrijwillige) beheerders die het leuk vinden overdag of 's avonds alles in het gebouw op orde te houden. Je bent gastheer en conciërgé in een!

Voor meer informatie: Özcan Basyigit 06 - 512 96 274 of mail: o.basyigit@combiwel.nl



Het Mobiele Buurt Terras van Combiwel Buurtwerk komt naar je toe deze zomer!

Check de posts en agenda op Facebook van Huis van de Wijk De Pijp én van Huis van de Wijk Lydia voor data, tijden en locaties.

Het Mobiele Buurt Terras staat t/m 12 juli elke dinsdag van 13.00-14.30 uur op het Henriette Ronnerplein, samen met de activiteit Buurt in Beweging.

Er is gratis koffie en thee en bij meer dan 25 graden hebben we limonade en ijsjes (op=opt)

Audiotour Mijn Pijp, Jouw Pijp

Wegens enthousiaste reacties lopen we de audiotour Mijn Pijp, Jouw Pijp deze zomer nog 2 keer! Speciaal voor de buurtbewoners van De Pijp: Wij nemen u mee op een wandeltocht met audiotheater en verhalen van (bekende) buurtbewoners.

Start- en eindlocatie Huis van de Wijk De Pijp
Data: Donderdag 30 juni van 17:00 tot 18:00 uur,
Maandag 4 juli van 11:00 tot 12:00 uur,
Kosten: Gratis
Aanmelden: m.vanderwerf@combiwel.nl
of bel/app naar: 06-415 251 99



Buurtpodcast
de Pijp