



Zomers
buurfeest
in de pijp | 3



Pijpelijntjes
Hugo
Kaagman | 5



Kunst &
Cultuur in
De Pijp | 7

Jong, vrouw en dakloos in Amsterdam



Handou op een favoriete plek in De Pijp - Foto: Rob Godfried

In 2019 kwamen er alarmerende berichten over de toename van het aantal daklozen. In bijna 10 jaar tijd was het aantal verdubbeld, van 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 in 2019. Nu twee jaar later toont het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) cijfers, waaruit blijkt dat de stijging gestagneerd is.

Ik fiets op een regenachtige dag langs JES, de afkorting staat voor 'Je Eigen Stek'. Een huis in de van Ostadestraat, waar mensen die dakloos zijn onderdak kunnen vinden. Ik heb een afspraak met Handou, maar medebewoners Daniël, Sezgin en José zitten ook in de gemeenschappelijke ruimte en vullen soms het verhaal aan of vertellen iets wat ze zelf hebben meegemaakt. Zo krijg ik te horen dat Danny dakloos werd omdat zijn inmiddels ex-vrouw allerlei schulden had opgebouwd. Zijn dochter doet nu eindexamen en Danny is duidelijk trots op haar. Sezgin krijgt tranen in zijn ogen als hij vertelt dat de pastoor van de Vredeskerk hem als mens zag staan en hem een croissant aanbod en een gesprek. "Door die pastoor begreep ik dat er hulp mogelijk is en je niet per se op straat hoeft te slapen. Door hem ben ik nu hier bij JES."

Aantal jongere daklozen verdrievoudigd

Veruit de meeste daklozen zijn mannen in de grote steden. In de groep jongere daklozen (onder de 27 jaar) zitten relatief veel vrouwen en ook het aandeel

met een niet-westerse migratie-achtergrond is hoger in deze groep. Het aantal daklozen met een niet-westerse migratie achtergrond verdriedubbelde in tien jaar tijd. De corona crisis heeft natuurlijk niet

geholpen. Als je al een instabiele basis hebt en dan valt ook nog je baantje weg, of je dagelijkse routine om mensen op school of in je opleiding te zien, dan val je snel terug en kun je zomaar op straat

belanden. De Straatscourant meldt dat er rond de 3000 economisch daklozen zijn, mensen die financieel zelfstandig zijn, maar geen dak boven hun hoofd hebben.

Van kwaad tot erger

Het gebeurde ook Handou Genfar (26), geboren en getogen in De Pijp. Vanaf 2 april 2020 is ze officieel dakloos. "Je voelt je alleen, eenzaam, machteloos en ook heb ik een hele zware depressie gehad." Al vanaf jonge leeftijd liep het niet lekker bij haar thuis en op school. Ze was anders en voelde zich nooit ergens op haar plek. Dus toen ze in de pubertijd kwam ging ze zich afzetten en haakte ze af op het VMBO-K.

Zonder diploma op zak probeerde ze te overleven, waarbij jeugdzorg haar voor haar gevoel naaide en geen eerlijke kans heeft gegeven. "Ik kan me heel goed een rustig en stabiel leven voorstellen met mijn dochter van bijna drie, maar het eerste wat ik daarvoor moet doen is mijn leven weer op de rit krijgen." Het was bijna gelukt in Den Haag bij Brijder, een instantie die een speciale afdeling heeft voor moeders en jonge kinderen. Helaas werden ze met een hele groep het huis uitgezet, omdat ze zich niet aan de regels hadden gehouden. "Ik heb hier een groot trauma aan overgehouden, want ik kwam hierdoor op straat te staan en mijn kind woont nu bij mijn ouders. Maar er waren ook moeders, die hierdoor hun kinderen zijn kwijtgeraakt. Die zitten nu

in pleeggezinnen."

Je eigen stek

Mirthe Bunte, de ondersteuner en maatschappelijk werker van de groep geeft aan dat de wachtlijsten erg lang zijn in Amsterdam, waardoor het net als in het geval van Handou kan gebeuren dat mensen zeven maanden moeten wachten voordat ze überhaupt een intakegesprek krijgen. Toen Handou eindelijk een telefoontje kreeg dat ze kon komen is ze door de sneeuw van zuid naar west gelopen en kreeg ze een adres door van het A&O hotel, waar honderden daklozen onderdak vonden tijdens de wintermaanden in coronatijd. Alleen mocht Handou overdag niet in het hotel blijven. Begeleiders van het hotel kwamen ongevraagd haar kamer binnen en de vernedering dat mensen zo maar haar privacy doorbraken, maakt haar nog steeds verdrietig en woedend tegelijkertijd. De hotels zijn onlangs gesloten voor daklozenopvang. De zogenaamde 'niet rechthebbenden' staan weer op straat en de Straatalliantie, heeft op 31 mei, middels de opening van 'Hotel Buitenlucht' in het Vondelpark de aandacht gevestigd op het feit dat iedereen recht heeft op onderdak.

De toekomst

Sinds februari woont Handou in JES, samen met nog 15 medebewoners, ieder met een eigen verhaal en met specifieke behoeften.

Lees verder op pagina 4

Dakloosheid, iets van de jaren '80?

Helaas niet. Nog steeds regeert het grote geld, waardoor uiteindelijk mensen op straat belanden en noodgedwongen moeten kraken of een onveilig leven moeten lijden.

Hoe waren die woorden van voormalig burgemeester van der Laan ook alweer?

Hier in Amsterdam slaapt niemand op straat!

Hoe verkeerd kan Halsema dat begrepen hebben, dat ze politie op (dakloze) mensen loslaat en dan panden ontruimt voor **LEEGSTAND**. Panden symbolisch verkopen voor een paar euro, vage B.V.'s, etcetera. **SPECULATIE** dus.

Zo staan nu nog steeds monumentale panden weg te rotten, zoals onlangs duidelijk werd ge-

steld bij de kraak van een huis, waarvan de firma Blackstone eigenaar is; waar de politie meteen ontruimde en de gemeente dus weer geld boven woonrecht stelt. Dan de verkoop van sociale huurwoningen, ongedocumenteerde mensen, die dakloos zijn, omdat ze uit de corona(winter) opvang zijn gegooid.

WOOO-NING-NOOOOOOOOO

Al die lege kantoorgebouwen... we zien zeeën van huizen. Laten we die gebruiken, waar ze voor bedoeld zijn:

BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN

Ingezonden brief van Susan, een verontruste bewoonster van De Pijp



Foto: Rob Godfried

IEDE HOORN
uitvaartzorg

voor iedereen, ongeacht uw uitvaartwens

06 - 2885 9796
dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl

PEGGY'S TOTAL BEAUTY

- Kapster
- Make-Up Artist
- Schoonheidsspecialiste
- Manicure
- Massages
- Pedicure

Bij u thuis ook 's avonds en weekend
Stadspaskorting m.u.v. medische pedicure

Tel: 020-6711411 - Mob: 06 12102080
www.peggystotalbeauty.nl
peggy@peggystotalbeauty.nl

eyes+more

50% korting
op een complete bril

enkelvoudige bril
€ 49,50
normaal € 99,-
ALL-IN

multifocale bril
€ 89,50
normaal € 179,-
ALL-IN

Deze actie is persoonsgebonden en geldt t/m zondag 25 juli bij eyes+more Amsterdam

eyes + more Amsterdam

Rijnstraat 45, 1078 PX,
Amsterdam, Tel.: 020 7220111
eyesandmore.com

50 % kortingsvoucher

Breng deze voucher mee naar
eyes + more Amsterdam en ontvang 50%
korting op een complete bril.

eyes+more

Deze actie is persoonsgebonden
en geldt t/m zondag 25 juli.

TANGO

gratis proefles

www.tangoalma.nl

'CONTROLE KWIJT?'
Alcohol, drugs, gokken, etc.
ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT

0800 - 0200596 (gratis) / 06-18772342
www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

DE AMSTERDAMSE SCHOOL IN PLAN ZUID

ONTDEK DE PARELS VAN DE ARCHITECTUUR, KUNST EN VOLKSHUISVESTING IN EN OM MUSEUM DE DAGERAAD

WANDELINGEN, FIETSTOCHTEN, WORKSHOPS EN MEER

Burgemeester Tellegenstraat 128
1073 KG Amsterdam
dedageraad.nl

Volg ons op Facebook.com/museum-dedageraad

**Weer lekker in je vel
en veilig in je lichaam**

- **Huidhonger**
Je wilt aangeraakt worden!
- **DeepRelax**
Laat even helemaal los
- **StressRecovery**
Pak stress nu bij de wortel aan
- **Burnout - Trauma**
Ervaar weer keuzevrijheid

**“Herstel begint
als je lichaam het sein
'veilig' geeft”**

Kees
BodyMind Coach

Maak nu een afspraak
www.BodyMind.nl
Frans Halsstraat 4

**Gratis advies
en hulp**

**Energie besparen?
Problemen met huur,
onderhoud of hoge kosten?
Hoe werkt jouw VvE?**

www.wooninfo.nl
020 5230 160

CARTRIDGE LEEG?

Inkt Specialist **WIJ HERVULLEN ALLE TYPEN EN MERKEN INKTPATRONEN**

CEINTUURBAAN 151
NAAST MC MIEUBLEN T/O RIALTO

020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

Actie! Help ons!

Inzameling Incontinentiemateriaal voor Suriname

Incontinentiemateriaal is van levensbelang voor de mensen die het nodig hebben, zodat ze zich comfortable voelen.

Tel. (020) 6711411 - 06-12102080

Goed idee voor de buurt? Doe dan een aanvraag bij Fonds voor Zuid.

Met jouw ideeën maken we de buurt mooier.

Kijk op fondsvoorzuid.nl

MENSEN MAKEN ZUID

Meer Bewegen voor Ouderen

Meer Bewegen voor Ouderen organiseert in heel Amsterdam diverse bewegingsactiviteiten voor mensen van 55-100 jaar en voor mensen met chronische aandoeningen.

Informatie hierover vindt u op onze website:

www.mbov-amsterdam.nl of bel 020 - 886 10 70
e-mail: mbov_amsterdam@hotmail.com

Jij. Wij. Blij.

Kies uit meer dan 1000 leuke vrijwilligersklussen in Zuid of elders in de stad.

06-37199430 | amsterdam@vca.nu | www.vca.nu | R.L.v. 1-2-21 HvdW Lydia

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

nvm de mondhygiënist
mondhygiënist **dé specialist in preventie**

Aan de Amstel Mondhygiënist

KRM kwaliteitsregister mondhygiënist

Wilma Burger
Sylvia Braxhoofden
Annemijn Moes

Amstel 49d / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
Tel. 020-4201761
info@aandeamstelmondhygienisten.com
www.aandeamstelmondhygienisten.com

DAVID ELDERS
begrafenis & crematie

rouwcentrum
t/o de nieuwe ooster

020 6252201
kruislaan 235 amsterdam
www.uitvaartcentrumelders.nl

GOUD VERKOPEN?
direct geld

Zilver & Goud
Ceintuurbaan 33

ma. t/m vr. 11:00 - 16:00
bezoek zonder afspraak
www.zilvergoudamsterdam.nl

Zomers buurtfeest in de pijplijn

Op vrijdag de dertiende augustus is de aftrap van het buurtfestivalweekend in De Pijp. "We zijn bedolven onder de reacties, na onze oproep in De Pijp Krant", vertelt Lanka Imming van het feestcomité enthousiast. "Het was super moeilijk kiezen uit alle geweldige ideeën die binnenkwamen, maar het is gelukt. In grote lijnen hebben we een programma samengesteld, waar hopelijk iedereen blij van wordt."

Honderd jaar

Het idee voor dit feest ontstond bij de vrijwilligers van het buurtgebouw aan het Henrick de Keijserplein. "Kijk, daar staat het: Anno 1920", vertelt vrijwilliger Eveline Dekker en ze wijst naar de tekst boven de ingang, die in de zo typische stijl van De Amsterdamse School geschilderd is. "Vorig jaar bestonden we honderd jaar en dat wilden we groots vieren, maar corona gooide roet in het eten." Geroutineerd snoeit ze de welig tierende planten van de geveltuin. "We hebben ruim een jaar gehad om alles mooi te maken, maar nu is het klaar." Eveline lacht. "We willen feesten. En hoe leuk zou het niet zijn om dat met de hele Pijp te doen?"



Foto: Luc Seton



De dansers van Kidsflamenco zijn enthousiast over de talentenshow - Foto: Pastora Flamenco

Heb jij ook een leuk idee voor het festivalweekend op 13, 14 en 15 augustus, wil je je opgeven voor de talentenshow of wil je meehelpten als vrijwilliger? Stuur dan een mail naar: buurtgebouwhdk@gmail.com Updates kun je vinden op www.buurtgebouwhdk.nl en op de socialmediakanalen van De Pijp Krant.

filmavond met verhalen uit de buurt die worden samengesteld door de filmmakers van JIJ-DE PIJP."

"JIJ-DE PIJP is nog een beetje de werktitel", legt Noah Valentyn uit. Samen met vier andere filmmakers is hij met een videokanaal bezig met verhalen uit De Pijp. "Het idee ontstond gelijktijdig bij verschillende filmmakers hier in de buurt. De Pijp is zo rijk aan verhalen. En het afgelopen jaar zijn er ondanks, of misschien wel dankzij corona, mooie verbanden ontstaan in de buurt." Het kanaal staat nog in de steigers, maar ze hopen snel de eerste video's te kunnen maken. "Iedere keer als we samenkomen, zijn er weer nieuwe ideeën. Het enthousiasme is groot. We hopen al eerder wat te kunnen laten zien, maar de echte première is op zondag 15 augustus op het festival."

Luc Seton

"In eerste instantie dachten we aan het weekend van 20 augustus, maar het wordt een week eerder", legt Lanka uit. "Dat strookt beter met de schoolvakantie en nu het vaccineren zo voorspoedig verloopt, kan het gelukkig ook. Al houden we wel een slag om de arm. Mocht het coronavirus weer uit de klauwen lopen, kunnen we de datum natuurlijk altijd

verzetten, maar een feest, dat komt er!" Ook bij andere buurtcentra in De Pijp wordt halsreikend uitgekeken naar het feest. "We hebben hier de laatste jaren een hecht dorpsgevoel gecreëerd en dat missen we nu", vertelt vrijwilliger Shosh van creatieve ontmoetingsplek Plan C, in het hart van de Diamantbuurt. "Ik weet zeker dat iedereen er heel erg aan toe is

om samen het leven weer te vieren."

Door de hele Pijp

"We hebben gekozen voor een programma dat door de hele Pijp uitvoerbaar is", vertelt Lanka. "Voor vrijdag de dertiende zijn we bezig met het samenstellen van een pubquiz, voor de gelegenheid 'De Pijp-Quiz' genoemd. Wist je

bijvoorbeeld dat het Nederlandse cabaret in een nachtclub hier in de Quellijnstraat is ontstaan? Met Eduard Jacobs, onze eerste cabaretier; Die krijg je van mij." Met een grote glimlach gaat ze verder: "Op zaterdag willen we een talentenshow organiseren met een deskundige jury die streng doch rechtvaardig is. Inzet wordt beloond. En op zondag is er een speciale

Bart in De Pijp



Fotograaf Henk Pouw signaleert opvallende gebeurtenissen en taferelen in De Pijp en maakt zijn punt in de krant.



Zoek het verschil met vroeger - Foto: Henk Pouw

Vervolg van pagina 1

VERVOLG: Jong, vrouw en dakloos in Amsterdam

De bedoeling is dat ze vanaf september begint met een opleiding in de zorg. Handou zegt lachend dat ze verslaafd begint te raken aan het behalen van positieve doelen. Om die te verwezenlijken heeft ze onder andere een laptop nodig, die ze met de toelage vanuit JES niet kan betalen.

Eén van de redenen dat ze openstond voor dit gesprek is omdat ze andere jonge meiden wil laten zien dat het niet zo hoeft te gaan. Dat je eerder goede hulp moet zoeken en je niet teveel moet laten ontmoedigen als iets tegenzit of als er problemen thuis zijn. Iedereen verdient een menswaardig bestaan en daar hoort huisvesting bij en een kans om binnen de gemeenschap iets bij te kunnen dragen.

De gemeente Amsterdam en de GGD onderzoeken momenteel hoeveel bezoekers en medewerkers in maatschappelijke opvanghuizen in Amsterdam een huidige of doorgemaakte coronavirusinfectie hebben en wat mogelijke risicofactoren voor infectie zijn. Want als de huizen infectiehaarden worden, zullen er nog weer meer mensen op straat slapen deze zomermaanden. Kleinschalige opvanghuizen zoals JES, waarin de bewoners goede begeleiding krijgen en weer op weg worden geholpen naar een zelfstandig leven zijn onmisbaar.

Bij het weggaan staat er een oudere man uit Noord voor de deur. Lang geleden heeft hij

<https://digitaalsamenleven.nl>

De alliantie Digitaal zet zich in voor digitale inclusie en biedt hulp binnen een publiek-private samenwerking tussen verschillende partners. Zij staan voor het actief betrekken van buurtbewoners en organisatie bij het vinden van oplossingen in de buurt en gaan samen met De Pijp Krant op zoek naar de juiste vorm om iedereen in De Pijp digitaal mee te laten komen. Ook interesse om mee te helpen of wil je een laptop aan Handou schenken? Neem contact op met: depjpkrantonline@gmail.com

hier opvang gevonden. Hij heeft hulp nodig met de computer en hoopte hier zijn oude begeleider te vinden. Maar die is inmiddels weg. Mirthe is nu de betrokken professional die iedereen persoonlijke begeleiding geeft naar een menswaardiger bestaan met een dak boven het hoofd!

Julia Strijland

Sommige namen in dit artikel zijn aangepast, in verband met de privacy.

PERSBERICHT

Wereldwinkel Amsterdam weer open!

Na een jaar van Coronastagnatie zijn wij afgelopen maand met volle moed weer aan de slag gegaan. Net als vele andere winkeliers heeft onze Wereldwinkel het zwaar gehad. Alle vaste lasten liepen gewoon door, maar de inkomsten ondanks enige ondersteuning vanuit de overheid voor vaste lasten waren minimaal. Onze reserves zijn daardoor flink gezakt.

Wereldwinkels werken met vrijwilligers, de winst bij de verkoop gaat met name naar de producenten van de artikelen in de zogenoemde derdewereldlanden, zodat zij een schappelijk inkomen hebben en dat ook onder redelijke werkomstandigheden kunnen realiseren.

Vriend

Om weer volop te kunnen draaien kunnen we een steuntje in de rug gebruiken. Wij weten dat veel mensen zich betrokken voelen bij onze winkel en dat zij onze doelstellingen onderschrijven. Veel wereldwinkels in het land hebben de laatste jaren het loodje geleegd en dat mag ons niet gebeuren. Amsterdam is niet voor niets een Fairtrade Gemeente.



Vandaar dat wij de inwoners van Amsterdam de gelegenheid bieden om Vriend van onze wereldwinkel te worden. Dat kan al voor € 25,00 per jaar (meer mag en kan ook). Je ondersteunt dan de Wereldwinkel, ontvangt regelmatig nieuws van en over de winkel en je krijgt regelmatig aanbiedingen, exclusief voor Vrienden.

Wij gaan het (extra) geld gebruiken voor:

- versterking van onze aangetaste reserves
- investeringen in onze winkelinrichting en mooie producten
- investeringen in onze vrijwillige winkelmedewerkers

Zie voor meer informatie en aanmelding: www.wereldwinkel-amsterdam.nl/vrienden
Wereldwinkel Amsterdam, Ceintuurbaan 266

RUSTIGE YOGA

- Langzame flow series.
- Veel aandacht voor de wervelkolom.
- In een rustig tempo werken aan kracht en lenigheid.

Aanmelden bij Pien
Tel: 06 172 60 688
Kosten € 10,- per keer

ZEN DOJO AMSTERDAM
Andreas Bonnstraat 12

Maandagavond 20.30 tot 21.30uur.
en
vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00uur.

FOODREBEL
DIETIST & LEEFSTIJL

DIËTISTENPRAKTIJK IN DE PIJPKRANT

PROFESSIELE VOEDINGSADVIES

SAMEN WERKEN AAN JOUW GEZONDE LEEFSTIJL

INFO: FOOD-REBEL.NL | SARPHATIPARK 48H

Colofon

Redactie:

Rob Godfried, Julia Strijland, Henk Pouw, Ella Santhagens, Rafaela Batista Morais, Saskia Reitsma, Rob Godfried (eindredactie)

Bijdrage: Arnoud Monquill, Luc Seton, Sam Verkerk, Boudewijn Rückert.

Coördinatie: Caroline van Sprang

Fotografie: Rob Godfried, Henk Pouw

Tekening: Bart van Waterschoot

Vormgeving & Dtp: Nancy Geissler

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Advertenties: al voor € 35,-
Meer info: pijpkrant@wijkcentrumdepjip.nl

De Pijp Krant wordt mogelijk gemaakt door Stichting Wijkcentrum De Pijp, maar de redactie is onafhankelijk. De Pijp Krant verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 15.000 en wordt huis-aan-huis bezorgd. Niet bij NEE-NEE stickers

Voor vragen, opmerkingen of klachten over bezorging 020-676 4800.
Wijkcentrum De Pijp
Tweede van der Helststraat 66,
1072 PG Amsterdam.
pijpkrant@wijkcentrumdepjip.nl,
wijkcentrumdepjip.nl

Praktijk Spirituele Coaching & Counselling

Nishkampa van de Breevaart
Tel: 06 40 11 89 16

Voor ondersteuning bij:

- Life coaching
- Rouw en verlies
- Stress en burn-out
- Fysieke klachten
- Psychische klachten

Spagyriek complexen
Bloesentremies
Healing

Consulten in Amsterdam
www.praktijknishkampa.nl
www.nishkampacoaching.nl
info@nishkampacoaching.nl

Loogman's Boekbinderij
amsterdamboekbinder.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
9:00 - 17:00

Sint Willibrordusstraat 50
1073VC Amsterdam - 020-6733092
arnold@amsterdamboekbinder.nl

Leer zingen met hart, ziel en verstand
Zangles & Pauzekeer

Barbara Wessel
vocal coach

bjwes@xs4all.nl | www.movingthroughmusic.nl
020 - 673 65 76 | 06 46 29 31 93



!WOON helpt!
Goed en gratis

HUURVERHOOGINGSVOORSTEL ONTVANGEN?

De meeste huurprijzen mogen tussen 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 niet verhoogd worden. Dat geldt zowel voor corporatiewoningen als voor particuliere huurwoningen. Ook kamerhuurders hoeven dit jaar geen huurverhoging te betalen. Heeft u toch een huurverhogingsvoorstel ontvangen, dan is het verstandig om bezwaar te maken en de verhoging niet te betalen. Bezwaar maken moet vóór 1 juli. Voor geliberaliseerde huurcontracten gelden andere regels, waarbij de komende 3 jaar de huurverhoging maximaal inflatie +1% is. Als er in het huurcontract een lagere huurverhoging is overeengekomen, dan blijft die van toepassing.

EINDAFREKENING SERVICEKOSTEN

Elke verhuurder is wettelijk verplicht om jaarlijks een eindafrekening van de servicekosten te verstrekken. Het bedrag dat huurders elke maand betalen, is namelijk een voorschotbedrag. Aan de hand van facturen

moet de verhuurder aantonen wat de werkelijke kosten zijn. Daarvoor heeft de verhuurder 6 maanden na afloop van het kalenderjaar de tijd. Verstrekt de verhuurder geen eindafrekening, of is de huurder het er niet mee eens, dan kan een procedure bij de Huurcommissie overwogen worden. Dat kan tot 30 maanden na afloop van het kalenderjaar.

SLECHT ONDERHOUD

Verhuurders hebben een onderhoudsverplichting. Als er ernstige klachten in de woning zijn, dan kunt u als huurder actie ondernemen. Zo kan de Huurcommissie of kantonrechter de huur tijdelijk verlagen. Ook kan de verhuurder verplicht worden om de klachten te herstellen.

!WOON GEEFT EIGENAARBEWONERS, HUURDERS EN WONINGZOEKENDEN:

- gratis informatie, advies en ondersteuning over huren en wonen
- advies en hulp aan bewonersgroepen en huurdersverenigingen.

Vragen? Ga naar **!WOON**

Kijk op www.wooninfo.nl of bel 020 5230 160



PIJPELIJNTJES

In deze rubriek portretteren we markante Pijpbewoners en ondernemers. Buurtgenoten met boeiende levens, mooie verhalen en memorabele anekdotes.

Deze aflevering: **Hugo Kaagman**

“De Amsterdamse covidvariant. Wie weet komt die nog”

Wie kent de straat van Hugo Kaagman niet? De laan van klokkengieter Hemony, vol streetart (ook wel Hemonylaan genoemd). Actueel, humoristisch en tegelijkertijd een tijdsbeeld van de afgelopen decennia. Hugo werkt met sjablonen als een specifieke vorm van streetart, die de Engelsen ‘stencils’ noemen. Als hij gaat uitleggen wat alles betekent, raakt uw verslaggever geheel overvoerd. Er is geen detail dat Hugo niet kan verklaren en dat doet hij dan ook vol overgave. Voor deze editie kiezen we daarom voor een vorm die past bij zijn werk: plaatje met een praatje van Hugo, oftewel: een strip.



“Dit maakte ik ongeveer een half jaar geleden. Overal stonden verkiezingsborden met affiches van alle partijen waaruit je kon kiezen. Dus heb ik een bord gemaakt met de reddende vaccins. Alleen daar mogen we niet uit kiezen. Ik ben de enige in de media die alle vaccins op een rijtje heeft gezet. Zo staat daar bijvoorbeeld ook ‘Abdalla’. Dat komt uit Cuba, maar daar hoor je nooit iets over. Trouwens aardig van Liander dat ik dit ‘huisje’ mocht stencillen, want nu missen ze de reclame-inkomsten.”



“De Chinese muur, die is van het Chinese restaurant. Het is een van de eerste werken in de straat. Het is er dus al heel lang. Nog maar kort geleden kreeg ik een brief van iemand, die vond dat de afgebeelde Chinees te stereotiep is. Maar alle Chinese restaurants beelden een Chinees zo uit. Waarom die kritiek nu pas kwam, heb ik gevraagd. Dat was omdat die persoon het nu pas durfde.”



“Peter Pontiac, zelf heroinejunk, heeft dit beeld gemaakt van de pin-up met injectienaald als zinnebeeld voor Amsterdam als drugsstad. Dat was zo’n dertig jaar geleden. Hij is inmiddels overleden. Ik heb het nu gebruikt als beeld van onze redding door de spuit van Covid. Maar met het hoofd van mijn vrouw Jeannette. Linksonder zie je nog de Amsterdamse covidvariant. Wie weet komt die nog.”



“De leeuw met het meisje was het eerste stencil dat ik hier maakte. Met de klokken van Hemony erboven. Later in de tijd van de bankencrisis is daar ‘Help the poor, fuck the banks’ bijgemaakt en ook Varoufakis, de belaagde Griekse minister van financiën, kwam er in die tijd bij. Werknemers van de Nederlandse bank, hier vlakbij, kwamen regelmatig langs en moesten erom lachen als ze dit zagen.”



“Dit is eigenlijk de tweede versie naar aanleiding van de Nachtwacht, die ik in opdracht van de eigenaars van de Billiardfabriek heb gemaakt. Daarom staan zij ook bovenin afgebeeld, met zijn drieën. Er kwam een keer een donkere Surinaamse man langs en die vroeg waarom er geen zwarte mensen op stonden. Nou ja, ze zijn allemaal blauw, maar er staan toch twee zwarte mensen op: Keizer Tewodros van Ethiopië (de voorganger van Haile Selassie), middenvoor en de dame helemaal rechts. Zij was toen ik dit maakte parkeerwachter achter het Centraal Station en bij Rembrandt vond je die niet. De eerste versie, die gemaakt is als een moderne replica van de Nachtwacht, is gedoneerd aan het streetartmuseum in Noord.” (<http://www.straartmuseum.com/>)



“We bewegen ons allemaal als Pac-man door de supermarkten, in de hele wereld. Hap hap hap, pakken wat er in de schappen ligt. Deze deur leende zich er mooi voor om de paden van de supermarkt te verbeelden.”

Pijpelijntjes is de titel van de roman van Jacob Israël de Haan, die zich afspeelt in De Pijp begin vorige eeuw. Het boek bracht de auteur in grote problemen, omdat het overbloemd over een homoseksuele relatie gaat. De rubriek ‘Pijpelijntjes’ eert deze dappere vroegere Pijpbewoner met verhalen van en over even bijzondere Pijpbewoners nu.



Een van Hugo’s laatste werken hier (naast de Lidl): ‘Amsterdam Magic Center, de titel stamt uit de hippietijd. Er zit maar een héél klein elektrakastje achter. Dat gebouwtje zou wel honderd keer kleiner kunnen zijn. Je ziet allerlei toeristische trekpleisters. En Airbnb die De Pijp heeft overgenomen: alle kamers weg! De voegen onderin de muur zijn ook allemaal weggepiest. Het logo van De Schone Pijp is een beetje als tegenwicht bedoeld.”

Wie meer over Hugo weten wil, kan naar zijn site gaan: <http://www.kaagman.nl>

Foto's en tekst - Rob Godfried

De (oplettende) Pijp Krant lezer

Vorige keer in ‘gespot met Caro’ schreef ik over de mannenPijp: “Maar wat een mannen allemaal. Mijn rechtvaardigheidsader pulseert als een malle. Waar zijn de vrouwen?!” Ik vond het zelf een grappig stukje geworden, mijn mede redacteurs ook en dus dacht ik er verder niet meer aan. Totdat het stuk werd gepubliceerd en de reacties binnen stroomden. Als coördinator van de Pijp Krant beheer ik de mailbox. De reacties kwamen dus rechtstreeks bij mij terecht, sommige waren strenger dan andere.

Onze redacteur Caroline van Sprang schrijft iedere editie een column over wat ze ziet in De Pijp.

GESPOOT MET CARO

Met een driedubbel gevoel nam ik ze in ontvangst. Allereerst: shit ik heb iets fout gedaan, wat gênant! Want er zijn wel degelijk straten vernoemd naar vrouwelijke schilders. De Thérèse Schwartzstraat en het aanliggende plein, de Lizzy Ansinghstraat, het Marie Heinekenplein en de Henriette Ronnerstraat. Beter onderzoek doen dus, Caro. Maar mijn tweede gevoel deed een dansje: er zijn dus wél straten vernoemd naar vrouwen, hulde! Niet in verhouding met het aantal mannelijke straatnamen, maar van een volledige mannelijke dominantie is dus geen sprake. Nadat ik was

bijgekomen van de schrik van mijn fout en het feit dat vrouwen beter vertegenwoordigd zijn dan ik dacht, kwam er ruimte voor het derde onderdeel van mijn gevoel: trots. Trots dat wij, als vrijwillige redactie van de Pijp Krant, een oplettend publiek weten te bereiken. Als krant stuur je iedere editie weer iets de wereld in, niet wetend wie de krant leest en of die überhaupt wel wordt gelezen. Die twijfel is voorlopig even weggenomen.

Dank (oplettende) lezer!

ACTIES TEGEN VERKOOP SOCIALE HUURWONINGEN

De Pijp was ooit een wijk voor iedereen. Er waren veel betaalbare huur- en koopwoningen. Begin 21e eeuw begon de verkoop van sociale huurwoningen van woningcorporaties. In een folder van woningbouwvereniging Het Oosten (nu corporatie Stadgenoot) stond in 2004: "...de buurt is gebaat bij meer diversiteit, zowel koop als huur". Huurders konden hun eigen woning kopen en leegkomende woningen werden te koop aangeboden. Er ontstonden zogenaamde "gespikkelde complexen". Dat staat voor: koop en corporatiehuur gemengd. Nu heeft heel Amsterdam-Zuid 2758 corporatiewoningen minder dan in 2011. Er is nog slechts 24% sociale huur over. In De Pijp is bijvoorbeeld het corporatiebezit met 745 woningen afgenomen sinds 2011 en zijn er alleen al tussen 2017 en 2019 129 woningen in de vrije – dus dure – sector terecht gekomen.

Populair en gewild

Er wordt doorgegaan met verkoop omdat een woning in de "populaire en gewilde" Pijp een kapitaal oplevert. De corporaties hebben het geld nodig om de verhuurdersheffing te betalen aan het Rijk en aan onderhoud en om aan de nieuwbouwprestaties te voldoen. Corporaties betalen die belasting voor het verhuren van sociale woningen. Ook particulieren met meer dan vijftig sociale woningen moeten dat betalen. Deze belasting geldt echter niet voor de dure huur in de vrije sector.

Zo is in een oude wijk als De Pijp de voorraad sociale huurwoningen van woningbouwcorporaties sterk afgenomen.

Van lage huur naar hoge huur

De particuliere sociale sector wordt ook steeds kleiner. Doordat de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde) sinds 2015 deel uitmaakt van het woningwaarderingsstelsel heeft een kleine woning al gauw meer dan 145 punten en kan dan boven de sociale huurgrens verhuurd worden. Het was minister Blok die vond dat sociale huren beter moesten aansluiten bij huren in de vrije sector. Vooral de Noord-Pijp heeft veel particulier eigendom dat sociaal verhuurd wordt. Na verhuizing komt zo'n woning in het dure segment terecht.

Benedenwoningen

Er komt vanuit de huurderswereld steeds meer opstand tegen de verkoop van cor-



Actie tegen de verkoop van Coöperatiehof 18hs van de Corporatie de Key - Foto: Rob Godfried

poratiewoningen. In de vroegere volkbuurten neemt het aantal betaalbare huurwoningen snel af, terwijl er weinig mogelijkheid voor nieuwbouw is. Vooral benedenwoningen zijn populair voor verkoop. Eigenaren kunnen zo'n woning met vergunning uitbouwen in de tuin.

Van hoog naar laag

Senioren kunnen vaak niet meer verhuizen in hun eigen buurt. Er bestaat een gemeentelijke voorrangregeling voor huurders die in de eigen buurt naar een beter passende woning willen verhuizen,

regeling "van hoog naar laag". De voorraad passende benedenwoningen neemt echter snel af.

In 2016 werd de actiegroep Niet Te Koop opgericht toen bleek dat voor senioren geschikte benedenwoningen verkocht werden. Stadgenoot deed dat zelfs ondanks de belofte het niet meer te zullen doen.

Elke zaterdag om 15 uur organiseert actiegroep Niet Te Koop een flitsactie bij een sociale huurwoning die door een

woningcorporatie te koop wordt gezet. Op vrijdag wordt de plaats van de actie bekend gemaakt.

Ook in De Pijp zijn al diverse acties geweest tegen de verkoop. Meer acties zullen volgen!

Boudewijn Rückert

Voorzitter huurdersvereniging De Pijp

actiegroepniettekoop.wordpress.com

actiegroepniettekoop@gmail.com

Turkije om de hoek iedereen is welkom in de Selimiye-moskee

De Pijp is al jaren een smeltkroes van verschillende nationaliteiten, mede doordat veel gastarbeiders uit Turkije en Marokko zich hier vestigden in de jaren 80. Dat blijkt wel uit de multiculturele kraampjes op de Albert Cuypmarkt en de gebedshuizen, waaronder de Turkse Selimiye-moskee die sinds 1986 gevestigd is in de Govert Flinkstraat. Moslims komen uit alle hoeken van de stad naar deze moskee. Vanwege de centrale ligging van de moskee en de nabijheid van de Albert Cuypmarkt komen er ook toeristen naartoe. Iedereen is welkom in de Selimiye-moskee. Ook tijdens corona.

De coronapandemie kwam ook voor de Selimiye-moskee hard aan. De kantine moest gesloten blijven en er kon maar een derde van de capaciteit worden benut. De heerlijke geur van Turkse pizza's waar de buurt normaal gesproken van genoot verspreid zich al een tijdje niet



Haci Aydin in de moskee - Foto: Rob Godfried

meer. Dit is een van de redenen dat een stel dat verderop in de straat woont minder vaak over de vloer komt. Voorheen haalden ze regelmatig wat lekkers in de kantine en namen ze dankbaar het kopje thee aan tijdens het wachten. Zij vinden het mooi dat de moskee er zit, deels doordat zij zich vaak op vakantie in Turkije wanen als zij op zonnige dagen buiten zaten en de gebeden vanuit de moskee hoorden. Dat niet meer mensen op de hoogte zijn van wat er binnen in dit gebouw gebeurt, vinden zij jammer.

Baklava, biljart en de barbier

Haci Aydin, die met zijn ouders vanuit Turkije naar Amsterdam kwam en nu in het bestuur zit van de Selimiye-moskee, vindt dat ook. Hij wil dat de moskee een ontmoetingsplek is voor iedereen. Pre-corona kon je er altijd langskomen, onder andere om te biljarten, je te laten knippen door de barbier of om iets lekkers te halen in de kantine of uit het winkeltje van de moskee. Het winkeltje is nog altijd open. Behalve voor je reguliere boodschappen als groente, fruit en

eieren kun je daar ook terecht voor Turkse lekkernijen zoals dadels, baklava of Turks fruit. Zo zorgt dit winkeltje nog voor wat inkomsten voor de moskee.

Iftar

Dat komt goed uit, want de moskee houdt met moeite het hoofd boven water. Dat weerhoudt medewerkers er echter niet van hun leden en de buurtbewoners een hart onder de riem te steken. Tijdens de eerste lockdown zijn zij langs de deuren van de ouderen in de buurt gegaan om hen te laten weten dat zij boodschappen voor hen konden doen. Ook tijdens kerst lieten ze de buurtge-

noten weten dat zij er niet alleen voor staan. En tijdens de ramadan brachten ze hun leden voedselpakketten om het gemis van de gezamenlijke iftar maaltijden te compenseren. Vóór corona werden de buurtbewoners elk jaar uitgenodigd om samen te eten en verhalen te delen. Als het volgend jaar weer kan, is dat zeker een aanrader om een keer bij te zijn. Dan gaan je in een andere wereld. In een stukje Turkije in je eigen buurt.

Sam Verkerk

Kritiek op Milli Görüs

De Selimiye-moskee is onderdeel van Milli Görüs, een internationale sociaal-religieuze moskee-beweging die zich zegt te richten op de integratie en emancipatie van moslims. In 2018 meldde het NRC dat er Turks-Nederlandse jongeren door deze organisatie naar een radicale imam in Turkije werden gestuurd. Een woordvoerder van Milli Görüs bevestigde destijds dat dit twee keer was gebeurd, maar sinds 2014 niet meer. Verder uitte Lale Gül, een Turks-Nederlandse schrijfster, onlangs kritiek op koranlessen die vermoedelijk in een moskee van Milli Görüs gegeven werden. Haci Aydin kon zich niet vinden in deze kritiek.

KUnst&CUltuur in De Pijp

DOOR JULIA STRIJLAND

De kunst van KUNST

Verwondering en voorstellingsvermogen (imagination) vormen de basis voor nieuwe initiatieven en alternatieve manieren van samenleven. Kunstenaars zijn vaak inspirerende personen, die net iets anders denken en doen dan de gemiddelde persoon. Door de coronapandemie zijn veel kunstinstellingen geraakt, waardoor ook de kunstenaars zelf het moeilijker hebben dan voorheen. Vandaar extra aandacht voor kunst & cultuur in de komende edities van De Pijp Krant.



Kunst maak je samen in De Pijp

Waar het demissionaire kabinet zich vaker laatdunkend heeft uitgelaten over de kunsten is het voor het merendeel van de Amsterdammers duidelijk dat we niet zonder kunnen. Sterker nog, dat de kunsten een bron van inspiratie zijn om oplossingen te vinden voor de problemen van nu. Gelukkig ontstaan er nieuwe initiatieven, die onze verbeelding en creativiteit kunnen voeden en verbindingen kunnen leggen tussen buurtbewoners. In deze editie van De Pijp Krant aandacht voor een galerie in de buurt en het initiatief voor een eigen 'JijdePijp'-kanaal op YouTube.

De Pijp Krant krijgt een eigen YouTubekanaal: JijdePijp

Met veel enthousiasme zetten we een Youtube-kanaal op voor De Pijp. Samen met buurtbewoners worden er video's geplaatst, die iets vertellen over de buurt en haar bijzondere bewoners. Verhalen genoeg; van geschiedenis tot actualiteit en van persoonlijke portretten tot algemene buurtfeitjes. Samen met Olga Busch, Noah Valentyn, Luc Seton, Jimna de Ruijter en ondergetekende hebben we verschillende leuke formats bedacht die de komende periode te zien zijn op ons JIJdePijp-kanaal: <https://www.youtube.com/channel/UCgDRzTBmU0IsK1gxaSpedkQ>

Heb je zelf een video voor het 'JijdePijp' kanaal of wil je meehelpen met de redactie? Stuur ons gerust een mail: depijpkrantonline@gmail.com

OPROEP

Voor een nieuw programma dat De Pijp Krant via haar YouTubekanaal wil gaan uitzenden zijn we op zoek naar sponsoren die in natura een bijdrage kunnen leveren. Het programma-idee is om mensen met een achterstand tot de samenleving een make-over te geven en hier een aangrijpend TV-portret van te maken. Iedere aflevering eindigt met een hulpvraag (bijv. een fiets, bril of laptop) van de geportretteerden en in een volgende aflevering zien we dat hij/zij dit ontvangt, koopt of gebruikt.

1. Visagist
2. Kapper
3. Stylist

Ken jij iemand die je aan zou willen melden voor dit programma, of wil je zelf? De officiële lancering vindt plaats in augustus, ook daarover meer in het volgende nummer.



Fotoportretten van actievelingen in de Diamantbuurt

Houd je van fotografie en lijkt het je leuk om mensen die actief zijn in de buurt te portretteren? Meld je dan aan voor de workshops in juli in Cinetol. Ken je iemand die niet mag ontbreken op de 'wall of fame', dan hoort Rob dat ook graag. Samen maken we de buurt!



Samen maken we de buurt!

4 workshops voor
JONG en OUD
onder leiding
van Rob Godfried

Data Workshops:
6 juli - 13 juli - 20 juli - 27 juli
Fotoselectie: 10 augustus

Tijd: 17.00 - 19.30 uur
Waar: Cinetol, Tolstraat 182
Mail: robgodfried1@gmail.com

Samen met buurtbewoners gaat Rob Godfried, vaste fotograaf voor De Pijp Krant, fotoportretten van buurtbewoners maken die zich inzetten voor de Diamantbuurt. Deze portretten worden bevestigd in de geblindeerde ramen van het Badhuis.

Het Smaragdplein is vorig jaar opnieuw aangelegd en er is ook een nieuwe voetbalkooi geplaatst. Het monumentale badhuis ligt er schitterend bij, maar de met board geblindeerde ramen zijn erg lelijk en geven geen vertrouwenwekkend beeld.

Met dit project gaat het Badhuis aan de kant van de speelplaats naar de mensen terugkijken door de ogen van de gefotografeerde mensen; buurtbewoners, die zich meer dan normaal inzetten voor de buurt.



Galerie in De Pijp

De eerste vergadering van de YouTuberedactie vond plaats in 'Depart From', een galerie op de Gerard Doustraat. Een speciale en kunstzinnige plek in onze buurt, gerund door de trotse eigenaren Alain-Celest de Buck en Noah Valentyn. Het is een flexibele, multifunctionele ruimte die dienst doet als fotostudio, lesruimte, kantoor en galerie. Je kunt er altijd binnenlopen en in de etalage zijn wisselende exposities te zien. Alain is architect en werkte onder meer bij de internationaal befaamde UNStudio op de Stadhouderskade (waarover meer in de volgende Pijp Krant). Noah is acteur (onder andere te zien in de serie Oogappels) en fotograaf. Onlangs had hij de prachtige tentoonstelling 'Crying Boys', met fotoportretten van de emotie van de man. De Buck: "Het gaat bij deze serie om gelijkheid, ongeacht etniciteit, seksualiteit en nationaliteit. We zijn allemaal mensen – in dit geval mannen – met emoties." Bij de studio is onlangs een straatbibliotheek geplaatst, met ramen die lijken op de schilderijen van Gerard Dou. Ga een keer langs en maak kennis met de kunst van 'Depart From': <https://www.departfrom.nl>



We zijn gestart!

Eind mei zijn we gestart met Buurt in Beweging op het Henrick de Keijzerplein. Iedere donderdagmiddag vanaf 13.00 uur komen bewoners van het plein (en de straten er omheen) bij elkaar voor een beweegactiviteit en ontmoeting! De komende weken gaan we met elkaar inventariseren wat de wensen zijn, en ook: wat bewoners zelf kunnen oppakken. Wandelen, jeu des boules, een geveltuin aanleggen: het kan allemaal. Doe en denk mee!



Na 2 maanden trekt Buurt in Beweging door naar een volgend plein. Ook daar hopen we pleinbewoners te mobiliseren. En natuurlijk houden we contact met de voorgaande pleinen en ondersteunen daar waar nodig is. Voort u in de buurt van het Henrick de Keijzerplein? Zin om aan te sluiten? Heeft u een idee? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie: Leo Heldoorn
l.heldoorn@combiwel.nl of telefoon: 06 24241727

Buitentrainingen van Combiwel sport zijn weer gestart

Eind mei zijn de buitentrainingen in het Beatrixpark en Amstelpark weer gestart. U bent van harte welkom om mee te doen. U betaald per keer, dus u heeft de vrijheid om te sporten wanneer het u uitkomt! Dinsdag 10.00 uur Beatrixpark, verzamelen bij kinderbadje. Donderdag 10.00 uur en 19.00 uur Amstelpark, verzamelen bij de hoofdingang aan de Europaboulevard.

Kosten: ochtend € 3,00 en avond € 4,00 per les.

Open in de Zomer

Zoals altijd is Huis van de Wijk de Pijp gedurende de zomervakantie gewoon open. Een aantal activiteiten gaat door en ook kunt u inmiddels weer bij de bar terecht voor uw vertrouwde kop koffie of kunt u "een terrasje pikken" op de stoep. Misschien leuk om te doen: loop eens naar de binnentuin achter het Huis van de Wijk. Hier ziet u wat buurtbewoners met groene vingers in hun postzegeltuintjes kweken. Een lust voor het oog!

Leren beeldbellen met Whatsapp

Wilt u de tekening zien die uw kleinkind heeft gemaakt? Wilt u laten zien wat u gekookt heeft? Of zit er een bijzondere vogel in de boom die u wilt laten zien aan een vriend? Dat kan met beeldbellen van Help Digitaal! Dus niet alleen contact via de telefoon, maar met een tablet degene die u belt ook zien!

Voor Elkaar in Zuid (in het Huis van de Wijk De Pijp) heeft de beschikking over hele eenvoudige tablets voor 60-plussers die niet actief zijn op de computer, maar die wel graag willen leren beeldbellen.

U krijgt voor een half jaar een tablet in bruikleen en u krijgt er een vrijwilliger die u leert hoe het beeldbellen werkt! U oefent met de vrijwilliger, wellicht ook met andere deelnemers en natuurlijk met uw kennissen, familie of vrienden. U kunt op deze manier uitproberen of dit beeldbellen u bevalt. En echt: het is eenvoudiger dan u denkt.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Voor Elkaar in Zuid: 020-6794441 en vraag naar Help Digitaal.



Moderne Dans Slow Flow

Slow Flow is een creatieve dansles voor iedereen van 60 tot 100+. De les is makkelijk te volgen en je kunt zowel staand als zittend meedoen. Er wordt gedanst in een ontspannen sfeer met aandacht voor houding, ritme, beweging en creativiteit. Je leert je te concentreren op je lichaam, je adem en het ritme van de beweging. Er is ook ruimte voor vrij dansen en improvisatie. We dansen op muziek uit heel de wereld, van vroeger en van nu, en maken er samen een klein dansfeestje van waar iedereen op eigen niveau aan kan deelnemen. De les is bij uitstek geschikt voor mensen die minder mobiel zijn, maar toegankelijk voor iedereen.

Wees welkom en dans mee!

Elke Maandag van 15.30 – 16.30 uur.

De Buurman van het Amstelhuis, Centuurbaan 35

Aanmelden:

www.danceconnects.nl | info@danceconnects.nl | 06 19 16 49 26

Bent u door corona meer aan huis gebonden?



In Zuid staan 300 buurtbewoners klaar die graag iets voor u doen!

Bel ons en stel gerust uw vraag:
020-6794441

Voor Elkaar in Zuid gaat dan op zoek naar de buurtbewoner die een oplossing kan bieden.



U kunt dagelijks bellen met "Voor Elkaar in Zuid" van 10.00-16.00 uur.

Telefoon 020-6794441
Email: info@voorelkaarinzuid.nl

Sinds de corona-maatregelen hebben ruim 300 mensen zich aangemeld bij de buurtdienst "Voor Elkaar in Zuid". Zij willen graag iets doen voor een buurtbewoner. Bent u die buur? Zou u het leuk vinden als iemand u wekelijks belt? Misschien een praatje aan de deur, een voorzichtige wandeling (met 1,5 m afstand) of is het fijn als iemand boodschappen voor u haalt? Ook zijn er vrijwilligers die een klusje in huis of in de tuin kunnen doen. Natuurlijk rekening houdend met de nodige afstand.

Woont u in de Pijp en heeft u een leuk idee voor de buurt?

Wij denken graag met u mee.

Gaat het om een idee van maximaal € 500,- dan kunt u terecht bij Combiwel. Zijn de kosten hoger dan € 500,- dan raad ik u aan om eens een kijkje te nemen op de website van het Stadsdeel Zuid.

Bewoners verzorgen zelf de uitvoering maar kunnen altijd professionals inschakelen voor ondersteuning.



Neem contact op met Silvia Spong
Buurtworke Huis van de wijk de Pijp
2e van der Helststraat 66
Telefoonnummer 06 184 16 865
Mailadres: s.spong@combiwel.nl

Dus heeft u een leuk idee?
Kom er dan mee!



Vrijwilligers gezocht

Ben jij iemand die makkelijk contact maakt, nieuwsgierig is en dan ook nog 2 uurtjes per week beschikbaar is? En heb je ook nog passie voor senioren? Dan ben je bij ons op de juiste plek! We zijn op zoek naar vrijwilligers die onze huiskamers in de Pijp willen begeleiden. Onze huiskamers: een plek voor ontmoeting, vriendschap en gezelligheid. In een open en gezellige sfeer zijn er iedere keer verschillende activiteiten. De deelnemers brengen hun ideeën in en de vrijwilliger begeleidt de activiteiten: Creatief bezig zijn, spelletjes, voorlichtingen en soms uitstapjes. Alles is mogelijk (uiteraard onder inachtneming van de Covid-19 maatregelen). Hebben we je interesse gewekt? Neem contact op met:

José Helmer - 06-42360117
j.helmer@combiwel.nl

Voor de huiskamer in het Willibrordus Complex
Dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur of
Donderdag tussen 15.00 en 19.00 uur.

Mariska van der Werf - 06-41525199
m.vanderwerf@combiwel.nl

Voor de huiskamer in het Huis van de Wijk de Pijp
Maandag- en woensdag
van 12.30 - 15.00 uur.



Kent u BUUV?

BUUV is een online platform dat ook in Amsterdam Zuid actief is. Maar liefst 1x per 3 dagen wordt er op BUUV een koppeling gemaakt!

U kunt op BUUV terecht voor eenvoudige vragen: hulp met tuinieren, een wandeling maken of een hondje uitlaten. Vraag en aanbod komen hier bij elkaar. Geïnteresseerd?

Kijk eens op <https://amsterdamzuid.buuv.nl>

Midzomer mokum Zuid

In de zomervakantie wordt gedurende 6 weken in Zuid een spetterend aanbod georganiseerd voor kinderen en jongeren van 4 t/m 23 jaar. Er is een programmaboekje dat op alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in Zuid wordt verspreid.

Eind juni meer informatie op zuid.combiweljongeren.nl (jongeren), www.combiwelsport.nl/aanbod (Sport) of www.combiweljunior.nl/aanbod (Kunst & Cultuur)