



Hoe vliegende pingpongballen kunnen leiden tot nieuwe vriendschappen

In een tijd waarin vereenzaming op de loer ligt heeft het Sarphatipark een belangrijke rol gekregen. Niet alleen gaan mensen hier sinds de lockdown vaker naartoe, er komen ook nieuwe vriendschappen tot stand. Pingpong lijkt hierbij het toverwoord.

Sportgroepjes, mensen die hun hond uitlaten, rondrennende kinderen, moeders met cappuccino's en aan het wandelen geslagen thuiswerkers; sinds de lockdown wordt onze collectieve achtertuin optimaal benut. Zo staan er tegenwoordig rijen voor de koffiekraam van Irini, kan je niet meer ongestoord je gang gaan op het liefdesbruggetje én moet je nu netjes op je beurt wachten als je zin hebt in een lekkere pot tafeltennis.

Topdrukke

Dat blijft niet onopgemerkt. "Er wordt écht heel veel gespeeld sinds corona", zegt tafeltennissers Marcel. Hij komt al ruim tien jaar in het Sarphatipark. Eerst voornamelijk om te trainen, later om te pingpongen. "De tafels zijn nu bijna altijd wel bezet. Als je wil spelen, moet je ei-



Marcel, Alex en Wei bij de pingpongtafels in het Sarphatipark - Foto: Rob Godfried

genlijk echt voor elf uur in het park zijn. Dan maak je de meeste kans."

Of hij deze drukte vervelend vindt? Niet per se, behalve als kinderen de tafels als picknicktafels gebruiken. De toegenomen populariteit van tafeltennissen zorgt ervoor dat hij meer rekening houdt met de omstanders. "Wat er nu namelijk gebeurt, is dat het soms niet duidelijk is of mensen willen spelen of dat ze alleen maar een beetje staan te kijken." Om-

dat hij het belangrijk vindt dat niemand te lang wacht, is hij daar extra alert op, vertelt hij.

Ontmoetingsplek

Druk dus, dat is het zeker. Maar door de drukte ontstaat er iets moois. De tafeltennis-area is een plek waar mensen een gezamenlijke passie delen, elkaar ontmoeten én beter leren kennen. Daar kunnen Claartje en Eric, die beiden in coronatijd het pingpongen hebben ontdekt, goed over meepraten. "Voor corona speelde ik eigenlijk nooit pingpong", vertelt Eric. "Ik zag dat ik thuis een setje had liggen en wilde het uitproberen, maar het was nog maar de vraag met wie." Nadat hij buurtgenoot Claartje had gevraagd, die toen ook nog niet pingpongede, werd het binnen de kortste keren hun dagelijkse ritueel.

De gekke balletjes club

"We zijn nu bijna elke dag aan het pingpongen. Zeker vijf à zes dagen per week." Het is een activiteit die hij ontspannend én leuk vindt. "Wij zeggen wel eens: wij zijn van de gekke balletjes club, want wij slaan alle kanten op!" lacht hij.

Eric is verknocht geraakt aan het sportieve element en het lachen. "Het is ook

echt een sociaal gebeuren geworden." Want naast het contact met andere pingpongers, praten ze veel met hondenbezitters en ouders van kinderen die in het speelparadijs spelen. "Het is eigenlijk een soort kroeg in de openlucht zonder alcohol geworden."

Sterkere band

Heel leuk, los, sociaal en warm, dat is hoe Eric de sfeer rondom de tafeltennistafels omschrijft. Iets wat Marcel herkent en waar hij ook actief aan probeert bij te dragen. "Als er mensen zijn die op een metertje afstand gaan kijken, dan zeg ik: 'speel eens een keertje mee!' En als je dan ziet dat er talent in zit, dan probeer je ze een beetje aan te moedigen. Ik probeer altijd een speelse dynamiek te creëren. Dat er een soort open sfeer is."

Voor Marcel heeft die open sfeer ertoe geleid dat hij nieuwe mensen heeft leren kennen. "Doordat er tijdens het pingpongen wordt gepraat, creëer je per definitie al een soort band. Heb er bijvoorbeeld ook echt een paar vrienden aan over gehouden. Dat ging heel natuurlijk: eerst een beetje kletsen tijdens het pingpongen en daarna contact gehouden."

Dat pingpongen kan bijdragen aan on-

derlinge relaties, merken Claartje en Eric ook. "Onze band is echt een stuk sterker geworden nu we dit dagelijks doen." Want naast het plezier met elkaar worden er ook persoonlijke gesprekken gevoerd, vertelt hij. Soms tijdens het spelen, maar vooral als ze pauzeren of nadat dat ze uitgespeeld zijn.

Toernooi

Hierdoor lijkt het Eric en Claartje een leuk idee om -zodra corona dat weer toelaat- een toernooi te organiseren. Een toernooi waar iedereen aan mee kan doen, plezier met elkaar kan maken én waar misschien zelfs nieuwe vriendschappen worden gevormd.

Ella Santhagens

**WIJKCENTRUM
DE PIJPKRANT**

**We gaan
DOOR
in 2021!**

Bewoners, gemeenteraadsleden, ketenpartners,
buurtondernemers, gebiedsteam, politici
en iedereen die ons steunde en hielp: **Bedankt!**

Zonder jullie was dit niet gelukt.

Lijkt het jou leuk om mee te denken over hoe dit pingpongtoernooi georganiseerd kan worden? Alle hulp is daarbij welkom! Mail naar: ver.sarphatipark@gmail.com

Jij. Wij. Blij.

Kies uit meer dan 1000 leuke vrijwilligersklussen in Zuid of elders in de stad.

06-37199450 | amsterdam@vca.nu | www.vca.nu | M.x. 1-2-21 HvdW Lydia

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Praktijk Spirituele Coaching & Counselling

Nishkampa van de Breevaart
Tel: 06 40 11 89 16

Voor ondersteuning bij:

- Life coaching
- Rouw en verlies
- Stress en burn-out
- Fysieke klachten
- Psychische klachten

Spagyriek complexen
Bloesentremedies
Healing

Consulents in Amsterdam
www.praktijknishkampa.nl
www.nishkampacoaching.nl
info@nishkampacoaching.nl

Leer zingen met hart, ziel en verstand
Zangles & Pauzehoer

Barbara Wessel
vocal coach

bjwes@ksaall.nl | www.movingthroughmusic.nl
020 - 673 6576 | 06 46 29 31 93

IEDE HOORN
uitvaartzorg

voor iedereen, ongeacht uw (uitvaart)verzekering

06 - 2885 9796
dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl

Meer Bewegen voor Ouderen

Meer Bewegen voor Ouderen organiseert in heel Amsterdam diverse bewegingsactiviteiten voor mensen van 55-100 jaar en voor mensen met chronische aandoeningen.

Informatie hierover vindt u op onze website:

www.mbvo-amsterdam.nl
of bel 020 - 886 10 70
e-mail: mbvo_amsterdam@hotmail.com

'CONTROLE KWIJT?'
Alcohol, drugs, gokken, etc.

ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT

0800 - 0200596 (gratis) / 06-18772342
www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

RUSTIGE YOGA

- Langzame flow series.
- Veel aandacht voor de wervelkolom.
- In een rustig tempo werken aan kracht en lenigheid.

Maandagavond 20.30 tot 21.30 uur.
en
vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur.

Aanmelden bij Pien
Tel: 06 172 60 688
Kosten € 10,- per keer

ZEN DOJO AMSTERDAM
Andreas Bonnstraat 12

DIETISTENPRAKTIJK IN DE PIJP & WEST

PROFESSIELE VOEDINGSADVIES

SAMEN WERKEN AAN JOUW GEZONDE LEEFSTIJL

INFO@FOOD-REBEL.NL | SARPHATIPARK 48H

Loogman's Boekbinderij
amsterdamboekbinder.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
9:00 - 17:00

Sint Willibrordusstraat 50
1073VC Amsterdam - 020-6733092
arnold@amsterdamboekbinder.nl

Kees
BodyMind Coach

Frans Halstraat 4

Maak nu een afspraak
bodymind.nl

Weer lekker in je vel en veilig in je lichaam

- **DeepRelax**
Om even helemaal los te laten
- **StressRecovery**
Pak stress bij de wortel aan
- **DeepConnect**
Voor blij, gezonde intimiteit
- **Burnout - Trauma**
Ervaar meer keuzevrijheid

Adem
Aanraking
Aandacht

DAVID ELDERS
begrafenis & crematie

rouwcentrum
t/o de nieuwe ooster
020 6252201
kruislaan 235 amsterdam
www.uitvaartcentrumelders.nl

CARTRIDGE LEEG?

Inkt Specialist WIJ HERVULLEN ALLE TYPEN EN MERKEN INKTPATRONEN

CEINTURBAAN 151
NAAST MC MEUBELN T/O RIALTO

020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

GOUD VERKOPEN?
direct geld

Zilver & Goud
Ceintuurbaan 33

ma. t/m vr. 11:00 - 16:00
bezoek zonder afspraak
www.zilvergoudamsterdam.nl

AMSTERDAMSE SCHOOL MUSEUM DE DAGERAAD

Museum De Dageraad

is hét museum voor de Amsterdamse School en volkshuisvesting in De Pijp! Leer alles over de geschiedenis, kunst en architectuur van je eigen buurt en doe mee aan wandelingen, fietstochten, lezingen en ambachtelijke workshops.

Houd de website in de gaten voor meer informatie: www.hetschip.nl

Enkel glas? Niet van deze tijd!

Doe er wat aan. !WOON helpt je op weg

www.wooninfo.nl/energie

nvm de mondhygiënist
mondhygiënist dé specialist in preventie

Aan de Amstel Mondhygiënist

KRM kwaliteitsregister mondhygiënist

Wilma Burger
Sylvia Braxhoofden
Annemijn Moes
Aziza Aynan

Amstel 49d / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
Tel. 020-4201761
info@aandeamstelmondhygienisten.com
www.aandeamstelmondhygienisten.com

TANGO

gratis proefles

www.tangoalma.nl

De Pijp krant is nu ook op Instagram te vinden voor de laatste feiten, verhalen en foto's uit De Pijp.

Volg ons! [@depjipkrant](https://www.instagram.com/depjipkrant)

Al voor 35 euro in deze krant?

Mail naar pijpkrant@wijkcentrumdepjip.nl

Een korte vooruitblik: Portret van de Albert Cuyp



Puk (in het wit) van de Vlaardingse Haringhandel is een van de geïnterviewden in het boek - foto: Rob Godfried

De Pijp dooft nooit, zo staat te lezen op de affiches van de ondernemersvereniging en het stadsdeelbestuur. Het is een campagne om Amsterdammers te stimuleren om lokaal te winkelen.

Het is waar, De Pijp dooft nooit, maar De Pijp is wel erg veranderd. Dat zag je op de Albert Cuyp, voordat de coronacrisis begon en tijdens de crisis komen die veranderingen nog scherper in beeld. Als ik daar na de eerste coronalockdown weer boodschappen ga doen, hoor ik van marktkooplieden dat een aantal van hun collega's gaat stoppen. Oudgedienden die al plannen hadden om op te houden, maar die door corona nog een extra zetje hebben gekregen. Veel van deze mensen ken ik al een kleine veertig jaar. Dit gesprek was voor mij het begin van een plan om een historisch portret van de markt te maken, gebaseerd op een reeks meer of minder formele gesprekken met kooplieden en op mijn eigen ervaringen als klant. Ik heb vooral gesproken met

handelaars in traditionele artikelen zoals groenten, fruit, kaas en vis; maar ook met anderen zonder wie de markt de markt niet zou zijn: de mensen van de koffiehuizen en de karrenbazen.

Halve eeuw op de markt

Het boek wordt een momentopname van 2020, met als centrale figuren de kooplieden die twintigers waren in de jaren 1960 en 1970. Die generatie staat inmiddels ongeveer een halve eeuw op de markt. Ze zijn in een periode begonnen waarin het steeds beter ging, de naoorlogse tijd van de wederopbouw, de opkomst van de verzorgingsstaat, de toegenomen welvaart. In hun verhalen blikken ze terug op hun familiegeschiedenis en ze filosoferen over de toekomst van de markt.

Corona heeft zeker invloed op hoe het er nu voor staat, maar de veranderingen waarover zij vertellen bestrijken een veel langere periode.

Ze vertellen over hun jeugd en en passant geven ze een beschrijving van de levens van hun ouders en grootouders. Hun familie heeft hun loopbaan sterk beïnvloed. Een vader werd ziek, en het was vanzelfsprekend dat de oudste zoon zou inspringen. 'Dus uiteindelijk ben ik ook op de markt terecht gekomen. Het was niet mijn voorkeur, nee.' Maar hoe ze ook begonnen zijn, ieder van hen is aan de markt verknocht. De markt is voor hen hun leven en 'alles voor de markt' is het motto dat daarbij hoort.

Ze maken zich zorgen over de Albert Cuyp en denken er hardop over na wat er allemaal is veranderd. 'Heeft de markt nog wel bestaansrecht?', zo vragen zij zich af. Een van hen zegt: 'Als ik eerlijk ben, heb ik geen idee wat er met de markt moet gebeuren.'

Dodelijke concurrentie

In De Pijp komen verleden en toekomst samen. In de gebouwen en in het stratenplan is nog steeds de negentiende eeuw herkenbaar. Toen werden de eerste huizen gebouwd. Het waren goedkoop gebouwde woningen, kleine huizen, die vaak ruggelings tegen elkaar stonden en waar families opeengepakt bij elkaar woonden. De eerste bewoners behoorden tot de lagere middenklasse en konden de huren alleen betalen als ze huurders en kostgangers in huis namen.

Maar de negentiende eeuw is inmiddels ver te zoeken in de buurt zoals die nu is. De huizen zijn zelfs voor Amsterdamse begrippen duur geworden. De Pijp is een gewilde plek om te wonen, te winkelen, cafés te bezoeken of uit eten te gaan. Er zijn talloze restaurants en koffiégelegenheden, er is een levendig winkelbestand, een gevarieerd aanbod van zaken waar je modieuze kleding en schoenen kunt kopen, hebbedingetjes, feestartikelen en spullen voor verjaarspartijtjes. En niet te vergeten: bijna op iedere straathoek is een supermarkt te vinden. Voor de Albert Cuyp is die concurrentie dodelijk, terwijl ook het internet veel handel heeft weggenomen. IJzerhandel De Haan uit de Gerard Doustraat, bijna negentig jaar een instituut, heeft bijvoorbeeld zijn deuren moeten sluiten. Andere oude firma's zijn al eerder weggetrokken, zoals Rembrandt Glas uit de Jacob van Campenstraat, die in 1948 is opgericht.

Geboren en getogen

De kooplieden die ik heb gesproken zijn bijna allemaal in De Pijp geboren en getogen. Ze houden van hun buurt en kunnen er nostalgisch over vertellen. Een enkeling

woont er nog steeds, maar de meesten zijn de stad uitgetrokken naar Diemen, Amstelveen of Purmerend.

De huidige bewoners van De Pijp vormen een veel gevarieerder gezelschap dan toen zij er woonden. Veel mensen komen uit andere landen: expats en immigranten.

Eerbetoon

Het boekje, dat in het voorjaar zal verschijnen is een eerbetoon aan de markt zoals die was. Het is ook een poging om verandering te begrijpen, om de levens en ervaringen van de kooplieden te verbinden met de ontwikkelingen op de markt. En vanaf dat punt uit te zoomen, naar De Pijp, naar Amsterdam, naar Nederland en de wereld.

Rineke van Daalen

Het boek zal te koop zijn

via bol.com.

rineke@rinekevandaalen.nl

www.rinekevandaalen.nl

PEGGY'S TOTAL BEAUTY

- * Pedicure
- * Manicure
- * Kapster
- * Massages
- * Schoonheidsspecialiste
- * Make-Up Artist

Bij u thuis ook 's avonds en weekend.
Stadspaskorting m.u.v. Med. Pedicure

Neem contact op met!
Tel: 020-6711 411
Mob: 0612102080
Web: www.peggystotalbeauty.nl
Email: peggy@peggystotalbeauty.nl

Ingezonden mededeling

Werkgroep De Schone Pijp

is een samenwerkingsverband van bewoners, ondernemers en de Gemeente met als doel de Pijp mooier en schoner te maken.

Informatie over de acties:

www.halloedepijp.nl of info@wijkcentrumdepijp.nl

Iedere 1e maandag van de maand van 18.00 - 19.30 uur vergadert werkgroep Schone Pijp. Informatie locatie: schonepijp@gmail.com

Elke 1e zaterdag van de maand van 10.30 - 12.30 uur, de drijvende watertuinen Boerenwetering schoonmaken, Ruysdaelkade 163

Laatste zaterdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur schoonmaakactie met o.a. Prik de Straat Schoon, Poets je Bakkie en Mini Buurtschouw. **Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.**

Corona regels van toepassing, mondkapje, 1,5m afstand!



BEWONERS ACTIEKALENDER 2021

Elke laatste zaterdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur.

20 Februari	29 Mei	18 September
Kinderactiviteit 14 - 15 uur. Sarphatipark Groengemaal workshop prik het Park schoon en Poets je Bakkie	Pijnackerstraat / Vredeskerkplein	World Clean Up Day Sarphatipark Groengemaal
27 Februari	26 Juni	25 September
Pico Pleintje (bij Mc Donalds)	Henrick de Keyserplein (ingang speeltuin)	Smaragdplein van daaruit Diamantbuurt
27 Maart	31 Juli	30 Oktober
Frans Halsstraat 28 (bij café Caron)	Van Woustraat 178 (Fietswous)	Hemonyplein naast Lidl
24 April	28 Augustus	27 November
Ceintuurbaan hoek Ferdinand Bolstraat (ingang Metro)	Sweelinckplein (1e Sweelinckstraat hoek Gerard Doustraat)	Sint Willibrordusplein
		18 December
		Marie Heinekenplein

Ons mooie pleintje: Het Hercules Seghersplein



Wikke en David op het Hercules Seghersplein - Foto: Rob Godfried

Het Hercules Seghersplein bestaat, maar heeft eigenlijk niet die naam. Het is een flinke rechthoek, uitgespaard uit de Hercules Seghersstraat, met aan een van de lange zijden een open galerij tegen de woningen aan. Je kunt er over de balustrade hangen en over het plein kijken. Twee kindjes spelen er met hun moeder als ik Wikke van Houwelingen en David Pietersen ontmoet. Zij vertellen graag over wat er speelt op het plein.

"Negen jaar geleden is het plein helemaal opgeknapt. Het is een leuk plein, intensief gebruikt, overvol. In de loop der tijd is het wel verwaarloosd. En de laatste jaren is er veel overlast ontstaan. Nachtelijke herrie door jongeren, niet uit deze buurt, die zich niet allemaal laten aanspreken op hun gedrag. Bewoners die zich bedreigd voelen als ze dat wel doen.

Te weinig handhaving. Hondenpoep en andere vervuiling in de groene gedeeltes, waardoor kinderen er niet meer veilig kunnen spelen. Verzanding van de grond waardoor er minder groen is. Enerzijds dus gedragsproblemen, anderzijds verwaarlozing en achterstallig onderhoud."

Samen schouders eronder

"Zou het kunnen verbeteren op beide vlakken als wij onze schouders eronder zetten, samen met de gemeente? Dat was de vraag waar we van uitgingen. We hebben een tuingroep geformeerd. Die heeft al met hulp van het Groen Gemeen en het Natuur en Milieuteam en de gemeente een zesde deel van het groengebied onder handen genomen en nieuw beplant. We organiseerden afgelopen zomer een buurtbijeenkomst en daar

kwamen zestig mensen op af! Mensen met allerlei verschillende achtergronden, zo divers als het buurtje hier. Een mooie afspiegeling. Daaruit hebben we een kerngroep gevormd, die verder gaat met het organiseren van activiteiten en het nodige overleg. We zoeken elkaar als bewoners op en willen er weer een fijn plein van maken, waar overlast verdwenen is. We wonen hier en we willen er zorg voor dragen. Dat kan op allerlei manieren: van tuinieren tot schoonmaken en van een feest organiseren tot hekjes bouwen. Samen betrokken zijn!"

Ben je bewoner of ondernemer rond het plein en wil je meedoen, dan kan je je aanmelden op: onsmooiepleintje@gmail.com

Rob Godfried

PERSBERICHT



Amsterdam, 22 januari 2021

HeenenWeer buurtdienst is terug met 'coronaproof' auto

Stichting HeenenWeer rijdt per 15 februari weer door De Pijp en de Rivierenbuurt met één 'coronaproof' autootje. De corona situatie dwong HeenenWeer tijdelijk te stoppen met het aanbieden van ritjes door de wijk voor bewoners die geen korte afstanden alleen kunnen lopen. Titia van Grol, medeoprichtster van Stichting HeenenWeer: "In onze autootjes konden wij onvoldoende afstand houden. Dankzij de nieuwe auto, kunnen onze vrijwillige chauffeurs afgeschermd voorin zitten en de bewoners veilig op de achterbank." Voor slechts één euro per rit kunnen bewoners weer gebruikmaken van de buurtdienst. "Bewoners vragen ons of wij ze straks naar hun vaccinatie kunnen brengen, we zijn blij dat wij er weer voor onze buurtbewoners kunnen zijn", aldus Titia.



Over Stichting HeenenWeer

HeenenWeer, opgericht voor en door de buurt, is een wijkgericht hulpmiddel voor bewoners in De Pijp en de Rivierenbuurt, die korte afstanden niet alleen kunnen lopen. Een bewoner wordt gekoppeld aan een social driver, ofwel vrijwillige chauffeur, die hem of haar naar een gewenste bestemming brengt met één van de elektrische voertuigen. Boodschappen doen, naar de dokter, uit eten, sporten, even naar de markt, een vriendin/vriend bezoeken, voor deze bewoners is dat allemaal weer mogelijk.

Voor meer informatie: www.stichtingheenenweer.nl

PERSBERICHT

Groene Schuurtjes

Groene Schuurtjes is een buurtinitiatief voor meer groen in De Pijp. Bewoners kunnen met 65% korting (afhankelijk van het dak) hun schuur of bestaande uitbouw voorzien van een sedumdak en zo de binnentuinen in De Pijp vergroenen. Dit plan is door buurtbewoners gekozen als één van de winnaars van het Buurtbudget Zuid 2020.

Kijk je uit op daken die wel wat groen kunnen gebruiken? Overleg eens met je buren of er gezamenlijk meegedaan kan worden met dit initiatief.

Heb je een schuur of uitbouw? Doe mee!



Groene Schuurtjes werkt samen Natuur&Milieuteam Zuid, Het Groene Loket en Stadsdeel Zuid.

De deadline voor de eerste gezamenlijke subsidie-aanvraag en bestelling van sedumdaken is 1 maart 2021, zodat we deze daken nog voor de zomer kunnen aanleggen.

Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op:

www.nmtzuid.nl/groene-schuurtjes

of stuur een mail naar: groeneschuurtjes@gmail.com

Fotograaf Henk Pouw signaleert opvallende gebeurtenissen en taferelen in De Pijp en maakt zijn punt in de krant.



Even geen corona - Foto: Henk Pouw

PIJPELIJNTJES

In deze rubriek portretteren we markante Pijpbewoners en ondernemers. Buurtgenoten met boeiende levens, mooie verhalen en memorabele anekdotes.

Deze aflevering: **Ruud Dubel**

“Ik heb hier altijd een dorpsgevoel gehad”

We betreden het houtwerkatelier van Ruud Dubel en komen in een voor Pijpse begrippen brede ruimte, wel zeven meter breed. Het pand is in 1876 als een van de eerste gebouwd in dit gebied, in opdracht van de eigenaar van een molen aan de Zaagmolensloot. Dat was nog voor de sloot werd gedempt en de Albert Cuypstraat/Hemonylaan werd. Zulke brede panden konden toen nog.

Ruud Dubel heeft hier 35 jaar zijn bedrijf gehad. Toen was het toe aan funderingsherstel en moest hij een besluit nemen: doorgaan of stoppen. Het werd doorgaan, maar op een andere plek, buiten De Pijp.

“Het duurde te lang”, vertelt Ruud. “Aanvankelijk dacht ik het met een sabbatical van een jaar te redden en terug te kunnen komen, maar dat bleek niet haalbaar. Zo wende ik aan een afscheid van het atelier. Een soort rouwproces. In de binnenstad in je eentje een nieuw atelier starten, is bijna onmogelijk. Maar toen diende zich via een oude stagiaire van me de mogelijkheid aan om een mooi ruim atelier te delen. Maar goed ook. Ik kan me geen AOW-leven zonder atelier voorstellen. Lekker doorwerken zonder productiedruk!”

“Het was een goede tijd in De Pijp. Iedereen ziet je werken vanaf de smalle stoep en zo was er regelmatig aanloop en altijd veel bekijks. Geen dag zonder verrassingen. Zo kwam er een keer een vrouw binnen die niet sprak. Ze schreef alles op een briefje. Eerst dacht ik dat ze doofstom was, maar ik kon gewoon tegen haar praten. Ze was niet alleen niet doof, maar ook niet stom. Ze had besloten niet



Ruud maakt een mooie krul - Foto: Rob Godfried

meer te spreken. Bij haar thuis was het wel heel vol, alsof ze de regie een beetje kwijt was. Misschien gaf haar besluit de rust die ze nodig had.

Er kwam ook een keer een oude man binnen. Hij vertelde me over mijn eigen grootvader, het schoolhoofd bij wie hij in de klas had gezeten, op het Frederiksplein. Die grootvader heb ik zelf nooit gekend. Het is kenmerkend voor het dorpsgevoel dat ik hier altijd heb gehad en wat ik ga missen. De straat voelt als een ruim huis door de geborgenheid van de gevels die niet ver van elkaar staan.

Een andere klant woonde in een vrijstaand huis met een grote tuin buiten de stad. Maar voor zijn oude dag kocht hij

een pand in de Govert Flincstraat vanwege de geborgenheid en de aanwezigheid van cultuur en levendigheid hier.”

Krakers

“In de zeventiger jaren woonde ik op een zolder boven ‘De Punt’ (nu: ‘Café de Baron’). Daarna in een kraakpand in de Govert Flinc. De stedenbouwkundigen van destijds vonden dat er meer ruimte moest komen, maar krakers zorgden voor het behoud van het karakter van De Pijp. Nu is de buurt immens populair, juist omdat alles dicht bij elkaar zit op een kleine oppervlakte. En alles is in de buurt. De aanwezige ambachten zorgen mede voor die sfeer. Zo veranderden de opvattingen in de loop der tijd.

Leuke bedrijven

Vijftien jaar geleden richtten we ‘Made in De Pijp’ op, de vereniging van ambachten in de wijk. We zochten elkaar op voor ondersteuning, maar ook voor goede lobby naar de gemeente voor behoud van de ambachten hier. Dat is goed gelukt. De gemeente praat graag met ons als groep en is overtuigd van het belang van de ambachten hier. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat als een atelier verdwijnt er een nieuw ambacht voor terug moet komen. Hier dus ook. Het is in ieders belang. De ambachten spelen een rol in een duurzame samenleving: je brengt makkelijk iets dichtbij, zonder auto, naar een atelier voor reparatie, een stoffeerder of meubelmaker. Ik heb niet eens een rijbewijs. Ik doe alles in de buurt met

een handkar. Als dat niet gaat besteed ik ‘t uit. Iemand van een woningbouwvereniging zei een keer tegen me: ‘Die leuke bedrijfjes van jullie helpen bij de waardestijging van ons onroerend goed.’ Maar ja, dan gaan de huren meestal ook omhoog...”

Mooie houtkrul

“In de loop der jaren heb ik wel honderd stagiaires gehad. Jongeren, maar ook ouderen die in deeltijd een nieuw vak leerden. Dat heb ik altijd heel inspirerend gevonden, het heeft mij mede gevormd als maker. Kinderen hier ontvingen, vind ik ook heel fijn. Ze laten schaven met een blokschaaf en dan hun verrassing zien bij het ontstaan van zo’n mooie houtkrul. Een keer zei een kind: ‘Hé, ik hoor kuikentjes!’ Ik realiseerde me dat ze het piepen van de boor in het hout bedoelde, maar ik had nog nooit kuikentjes gehoord!

Kinderen krijgen veel te weinig de kans om met hun handen te werken in het onderwijs. Hand- en hoofdwerk zijn geen gescheiden werelden, ze hangen samen. Dat is het prachtige van dit vak: aan de ene kant je creativiteit die nodig is om problemen op te lossen en aan de andere kant het bijna meditatieve zagen en schaven en schuren.”

Rob Godfried

Pijplijntjes is de titel van de roman van Jacob Israël de Haan, die zich afspeelt in De Pijp begin vorige eeuw. Het boek bracht de auteur in grote problemen, omdat het onverbloemd over een homoseksuele relatie gaat. De rubriek ‘Pijplijntjes’ eert deze dappere vroegere Pijpbewoner met verhalen van en over even bijzondere Pijpbewoners nu.

De Mountpijpbelt

Voor mijn deur huist de mooiste vuilnisbelt die je kan voorstellen. In vol ornaat lacht hij me toe. En dan groet ik vriendelijk; dag bananenschil, dag volgepoepte luijer, hey verrotte komkommer. Dag platgestampte Zalando doos, wat heb je voor moois gebracht? Hoi vergane bloemen, dag knabbelend ratje. Een nomadisch bestaan, want zo af en toe komen de mensen van de gemeente en nemen alles hardhandig mee. Dan verkassen al mijn begroete lievelingen naar de volgende belt. De zaadjes zijn (gelukkig) al gepland voor nakomelingen. En dus groet ik dan de kindjes, kleinkindjes en achterkleinkindjes van de oorspronkelijke bananenschil. De omvang neemt toe. Zo gaat dat met grote families. Tante raakt geïnspireerd door de vijf kinderen van haar broer. Ze maakt er zes, waardoor broer ook weer aan de slag gaat. Soms

Onze redacteur Caroline van Sprang schrijft iedere editie een column over wat ze ziet in De Pijp.

GIESPOT MET GARO

grijpt moeder dan in. Daar hoopte ik op, nu. Maar toen ik haar aanschreef met de woorden: ‘zwaai met uw toverstaf, gemeente Amsterdam!’, reageerde deze met ‘in verband met de coronacrisis ligt de prioriteit van onze werkzaamheden op dit moment bij de controle van de COVID-19-maatregelen’. Dat is waar! Dag vuilophaal busje dat mondkapjes uitdeelt. Dag vuilcontainers die desinfectiespray lozen. Flauw van mij. Ik had gewoon op een schouderklopje gehoopt na dat klikken. Gelukkig heb ik #deschonepijp aan mijn zijde. Laatst spotte ik een grote poster van hen tussen het afval van de Mountpijpbelt. “Vinden jullie dit normaal? Wij niet!”, stond erop. Misschien het nieuwe normaal? Het lijkt haast zo. Maar nieuw of oud, afval hoort niet op straat. Dikwijls is er nog ruimte in het ondergrondse afvalparadijs, dus maak er gebruik van! Dan zal ik wel nieuwe groetslachtoffers moeten vinden, maar dat neem ik graag voor lief. Dag schone pijpers!

Colofon

Redactie: Henk Pouw, Margot van Pruisen, Julia Strijland, Ella Santhagens, Ellis Kramer, Rafaela Batista Morais. **Saskia Reitsma, Rob Godfried** (eindredactie) **Bijdrage:** Arnoud Monquill **Coördinatie:** Caroline van Sprang **Fotografie:** Rob Godfried, Henk Pouw **Tekening:** Bart van Waterschoot **Vormgeving & Dtp:** Nancy Geissler **Druk:** Rodi Rotatiedruk, Diemen **Advertenties:** al voor € 35,-, meer info: pijpkant@wijkcentrumdepijp.nl

De Pijp Krant wordt mogelijk gemaakt door Stichting Wijkcentrum De Pijp, maar de redactie is onafhankelijk. De Pijp Krant verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 15.000 en wordt huis-aan-huis bezorgd.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over bezorging 020-676 4800. **Wijkcentrum De Pijp** Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam. pijpkant@wijkcentrumdepijp.nl, wijkcentrumdepijp.nl

Harde werkers



Gerard Doustraat - Foto: Rob Godfried

Het nieuwe jaar is voor mij met een 'make-over' van start gegaan. Een maand lang hebben Braziliaanse werkers mijn badkamer en keuken opgeknapt. Ze werken voor de aannemer met wie ze mijn huurhuis opknappen. De aannemer heeft ook geen Nederlandse achtergrond. Hij is een wereldburger, die weet hoe te overleven. Dat is nodig als je in Amsterdam woont, geen geldige verblijfspapieren hebt en hard werkt om zelf rond te komen en om spaarcenten te verdienen voor het thuisfront.

Ongedocumenteerden

De afgelopen maanden werkte journalist Manon Stravens aan het onderzoeksproject 'Zwoegen in de schaduw', onderdeel van het 'Live Journalism' programma van cultureel centrum De Balie. Daaruit bleek dat overal in de stad, ook bij haar om de hoek in De Pijp, mensen werken zonder geldige verblijfspapieren. In de schoonmaak, horeca, bouw of andere sectoren. Amsterdam telt vermoedelijk tienduizenden ongedocumenteerden, die het risico lopen te worden uitgebuit door mala-

fide werkgevers, mensenhandelaren en huisjesmelkers.

Manon: "Een wereld ging voor me open en dat bedoel ik niet positief. Ik had geen idee dat er zoveel mensen op deze manier in de stad leven en werken. Tragisch, maar ook lastig aan te pakken. Ze willen graag werken, dus als ze bijvoorbeeld worden onderbetaald zullen ze niet snel een boekje opendoen over malafide praktijken."

Misstanden

"Onderbetaling en wanbetaling zijn veelvoorkomende misstanden. Daar stuiten wij in ons onderzoek vooral op", zegt Manon. "In een breed scala aan sectoren, van de haven tot hotelwasserijen, in horeca in het centrum van de stad. Afwassers die voor vijf euro per uur werken. Schoonmakers en koks die 's nachts moeten werken, zodat de baas de kans op een boete verkleint. Bouwvakkers die na maandenlang werken uiteindelijk niet, of maar deels uitbetaald worden. Het

gaat hier niet om extreme vormen van arbeidsuitbuiting die gepaard gaan met dwang, maar wel om heel slecht werkgeverschap die veel omvangrijker is dan we denken", aldus Manon. "Omdat niemand precies weet hoeveel ongedocumenteerden de stad telt, en Amsterdam een grote informele economie heeft, kennen we ook de omvang van deze misstanden niet. Terwijl ook ongedocumenteerden rechten hebben, zoals betaling van minstens het minimumloon, doorbetaling bij ziekte en vakantieverlof. Het probleem is dat mensen geen melding durven te maken van misstanden, bang om uitgezet te worden. En maken ze wel een melding, dan moeten ze de misstand ook nog kunnen bewijzen. Moeilijk, want omdat ze geen papieren hebben, krijgen ze geen contract en wordt hun salaris contant uitbetaald. Maar ook foto's, werkkleding en whatsapp contact met de baas zijn bewijzen. Ongedocumenteerden zouden zich daar veel meer van bewust moeten zijn en die bewijzen verzamelen voor het geval dat het misgaat."

Economische vluchtelingen

Tijdens de lockdown hebben veel mensen besloten hun huizen te verbouwen. De bouwmarkten verdienen er goed aan. Je moet echt je best doen, wil je mensen krijgen die een klus voor je kunnen doen. Des te groter is de aantrekkingskracht voor economische vluchtelingen om naar Nederland te komen en op zoek te gaan naar werk in de bouw.

Zo kwam ik Immanuel tegen uit Gambia. Hij heeft recht op een Burger Service Nummer (BSN), omdat hij in Italië als vluchteling asiel heeft aangevraagd. Maar ook hij was door de eerste coronagolf in Italië alles kwijt geraakt. Zonder vast werk, of recht op een toelage of uitkering, kwam hij op straat te staan en verkocht armbandjes op het strand in de zomermaanden. Met dat geld kocht hij

een ticket naar Nederland. Want, zo was hem verteld, daar kom je gemakkelijk aan werk. Maar zo gemakkelijk was het niet. De winter kwam snel en de kosten voor de hotelkamer liepen op. Het beetje geld dat hij nu binnenkrijgt, door ook in mijn huis mee te klussen, stuurt hij direct door naar zijn kinderen in Gambia, die anders hun schoolgeld niet kunnen betalen.

In Europa

Marcos, één van de Braziliaanse werknemers is hier sinds een jaar en heeft negen maanden geleden een mooie woonruimte gekregen van zijn baas. Hij vertelt: "Ik stuur iedere maand 200 euro naar huis, want ik verdien hier tien euro per uur en betaal geen belasting. Dat is het enige verschil tussen mij en iemand die legaal kan werken." Maar hij krijgt waarschijnlijk ook niet bij ziekte doorbetaald en bouwt geen vakantie en pensioen op. Hij laat me zijn bankpasje zien en een brief waarin staat dat hij een BSN heeft gekregen. Als je niet langer dan vier maanden hier verblijft kun je je inschrijven als niet ingezetene in de Basis Registratie Personen en krijg je ook een BSN nummer. "In Brazilië werkte ik op een paardenfokkerij, maar ik ging scheiden en er was weinig toekomst daar. Hier voel ik me veilig en leef ik gelukkig. De eerstkomende keer dat ik terug kan naar Brazilië, ga ik proberen een Portugees paspoort te krijgen. Wij zijn heel lang een kolonie van Portugal geweest, dus hopelijk lukt dat."

Marcos en velen met hem willen graag in Europa blijven en proberen een legale status te verwerven. Eén ding is zeker: leven in de illegaliteit vergroot het risico op uitbuiting, criminaliteit en mensenhandel en dat moeten we met elkaar zien te voorkomen.

Julia Strijland

De echte eerlijke prijs bij 'De Aanzet'

Al veertig jaar bevindt de biologische supermarkt 'De Aanzet' zich in de Frans Halsbuurt. Veertig jaar onafhankelijk. Liever 'vintage' dan onderdeel van een moderne keten als Ekoplaza. Over voldoende klandizie heeft mede-eigenaar Maarten Rijninks niets te klagen, zegt hij. Nu alle supermarkten biologische waren verkopen, hoef je daarvoor niet meer naar zo'n 'geitenwollensokkenwinkel'. Maar de sfeer bij 'De Aanzet' is onderscheidend. En het feit dat alle verse artikelen hier onverpakt zijn.



Nieuwe prijskaartjes - Foto: Rob Godfried



'De Aanzet is altijd voorloper geweest: vroeger met de biologische producten, nu met nieuwe prijskaartjes die "verborgen kosten" vermelden en "de eerlijke prijs" geven. Maarten is er vast van overtuigd dat hiermee opnieuw een trend wordt gezet.

Jazeker, producten worden een beetje

duurder als je de eerlijke prijs betaalt. Die meerwaarde gaat naar projecten die armoede bestrijden en naar boeren in Nederland waar 'De Aanzet' zijn producten rechtstreeks inkoop. Maarten Rijninks: "Als zij kunnen investeren in betere productiemethoden gaat de milieubelasting omlaag en worden de verborgen kosten uiteindelijk weer minder. De verborgen

sociale kosten, onderbetaling van arbeidskrachten in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld, bestrijden we via "Givedirectly". Dat platform deelt rechtstreeks geld uit om mensen uit armoede te halen. Dat is effectief gebleken."

Rob Godfried

Aan het denken gezet en meer weten over die verborgen kosten en hoe ze die berekenen?

Kijk op:

www.trueprice.org
www.givedirectly.org
www.de-aanzet.nl

Boekenhonger en Leesdrift

Mensen lezen steeds minder en de verkoop van boeken neemt af. Het zijn landelijke trends die al enkele jaren bekend zijn, maar hoe staat het met de boekenhonger en leesdrift in onze buurt? Vooral nu, in tijden van corona nu alle niet-essentiële winkels – waaronder boekhandels – hun deuren moesten sluiten?



Eigenaar Marcel Dijkstra; een tweede leven voor een boek - Foto: Henk Pouw



In de schatkamer van Casperle - Foto: Henk Pouw

Marcel Dijkstra, eigenaar van antiquariaat Fenix in de Frans Halsstraat, nam een inboedel met boekenvoorraad over en vestigde zich 25 jaar geleden in De Pijp. Zijn pand kan hij onder gunstige voorwaarden huren; een plezierige bijkomstigheid in deze tijden van krimp. Samen met Hans Streppele die een antiquariaat in de Pienemanstraat bestiert, zijn zij de enigen in de buurt.

Dijkstra heeft zich naast de algemene voorraad, de laatste jaren gespecialiseerd in filosofie en geschiedenis en bedient daarmee een redelijk stabiel publiek.

De naam Fenix bedacht hij zelf: "Net

als de Fenix, vinden boeken hier een tweede leven. Ze komen vaak verstoofd uit oude kelders of zolders en beginnen hier aan een nieuwe reis. Ze gaan weer de wereld in".

Toevallige klanten

Vóór corona had Dijkstra vooral buurtbewoners als klant, maar daar kwamen steeds meer toeristen voor in de plaats. Als gevolg van de demografische veranderingen vormen zij inmiddels de meerderheid. "Toeristen zijn eigenlijk toevallige klanten die niet speciaal naar mij toekomen maar hier toevallig langslippen, vanaf het Museumplein op weg naar de Cuyper. Wat ik aan buurtbewoners

als klanten kwijtraakte, vulde zich aan met toeristen, maar nu heb ik geen van beiden." Van toename van de verkoop via internet is in de tweede lockdown ook geen sprake meer. In de eerste lockdown wel, na een week of drie van totale stilte. Daarna begon de internetverkoop toe te nemen. Dijkstra: "Maar de groei is er nu uit. Er zijn inmiddels zo'n 9000 digitale boekwinkeltjes. Daar moet je als antiquariaat mee concurreren."

Boek-to-go

Toch gaat Dijkstra niet bij de pakken neerzitten. "Ik probeer een aantrekkelijke etalage te maken en die twee, drie keer per week te verversen." Bovendien maakt Dijkstra gebruik van de social media waar hij regelmatig op 'post'. Deze vormen zo een nieuw kanaal voor zijn verkopen. En ondanks de lockdown verkoopt hij ook weleens een 'boek-to-go', gewoon aan de deur aan een geïnteresseerde passant. Maakt hij zich zorgen? "Het moet niet heel veel langer duren. Dan wordt

het een probleem."

Een passant met een stapel boeken in de hand, meldt zich voor zijn etalage. Die komen vast uit zo'n boekenkastje hier aan het begin van de straat, aldus Dijkstra. "Naar binnenkijken mag", instrueert Dijkstra, "rondlopen en rondkijken niet." De spontane bezoeker krijgt een visitekaartje toegestopt om online te shoppen. Met een "Succes, wel blijven bestaan hè!", neemt de klant afscheid. "Nog vier weken hè?" Het klinkt als een hart onder de riem.

Caspertje

In Kinder- en jeugdboekenwinkel Casperle kunnen ouders en jonge lezertjes hun hart ophalen aan kleurrijke (prenten) boeken en spannende verhalen. Casperle is Zuid-Duits voor Caspertje en verwijst naar zoon Casper van eigenaar Oliver Schmidt-Reps. Hij startte de winkel aan het Sarphatipark tien jaar geleden. Sinds drie jaar heeft hij een compagnon,

Karlijn Cohen, die de PR van de winkel voor haar rekening neemt.

"Het is veel relaxter nu", vertelt Oliver. "Ik heb meer tijd voor alle andere dingen die bij het runnen van een boekhandel komen kijken." Oliver schrijft zelf ook romans. Hij won met zijn debuut 'De dag die nooit komt' in 2019 de prijs voor het Beste Boek voor Jongeren.

Karlijn verzorgt de etalage, de website, de nieuwsbrieven en andere media waardoor er een levendige relatie met de omgeving bestaat. Zij volgde de deeltijd Pabo en heeft een communicatieachtergrond. In de boekwinkel kan zij op veel fronten haar ei kwijt.

Bij Casperle worden namelijk niet alleen boeken verkocht. De boekwinkel draagt ook bij aan de lees- en taalbevordering van kinderen. Karlijn en Oliver organiseren poëzie workshops en maandelijkse poppenkastvoorstellingen. En ze promoten de Nationale Voorleesweek. Corona strooit ook bij Casperle roet in het eten, maar de prentenboeken top-10 ligt natuurlijk wel in de etalage. Waaronder ook het bekroonde prentenboek 'Coco kan het' van illustrator en schrijfster Loes Riphagen (uit De Pijp).

Wij zijn er nog!

Schmidt-Reps en Cohen ervaren de coronaperiode als heel wisselend. Oliver: "Het afgelopen jaar begon eigenlijk heel goed. Wij zijn een buurtwinkel en mensen bleven in hun buurt. Dat was voor ons een voordeel. Daarbij waren de scholen dicht en de bibliotheken gesloten. Ook dat heeft zeker in ons voordeel gewerkt. Er werd veel voor kinderen gekocht en onze verkoop steeg. Maar de sluiting van de winkel heeft wel behoorlijke gevolgen voor onze omzet. Onze hoop is nu gevestigd op de online bestellingen, vult Karlijn aan. En op de uitbreiding van de webshop. Wij kunnen alles bestellen en ook zo laten zien: wij zijn er nog!"

Bart in De Pijp



Landelijke cijfers op een rij

De Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek) zet sinds 1997 de landelijke cijfers van de boekenmarkt op een rij. In 2020 is de markt met 6 procent gegroeid. In totaal zijn er 41 miljoen boeken verkocht met een waarde van 597 miljoen euro. Kinderboeken en fictie groeiden hierbij het sterkst. Voor het eerst is er sinds afgelopen jaar meer online gekocht; binnen dit segment steeg de omzet met 27 procent. De fysieke boekhandels profiteerden hier niet van; zij zagen hun omzet met maar liefst 11 procent krimpen. Een verlies dat voornamelijk is terug te voeren op de harde lockdown die half december is ingegaan. Bibliotheken profiteerden wel van de online aandacht: daar steeg de uitleen van e-boeken met maar liefst 45 procent. Een groei waar de papieren boeken niet van profiteerden: de uitleen van het fysieke boek daalde met 25 procent ten opzichte van 2019 (bron: cpnb.nl).



Auto & vaccineren

U heeft een auto? Veel buurtbewoners niet.

Met name veel oudere buurtbewoners zijn niet in staat om grote afstanden te overbruggen.

In verband met het vaccineren is dit lastig. Wij zoeken buurtbewoners die oudere buurtbewoners met hun auto willen halen en brengen naar de vaccinatie in de RAI.

Wilt u hierbij helpen?

Bel "Voor Elkaar In Zuid"

Telefoon 020-6794441



DE NIEUWE BUURTWERKERS IN DE PIJP
MARISKA VAN DER WERF (LINKS)
JOSÉ HELMER (RECHTS)

Twee nieuwe Buurtwerkers

Met veel enthousiasme zijn José Helmer en Mariska van der Werf begonnen als buurtwerkers in de Pijp. Beiden zijn al geruime tijd werkzaam bij Combiwel; José was actief in Bos en Lommer en Mariska werkt ruim 11 jaar bij Combiwel en heeft allround kennis en ervaring opgedaan in verschillende stadsdelen en in verschillende functies. Werken in de Pijp is voor haar niet de eerste keer!

Mariska en José gaan zich vooral inzetten voor de Huiskamers en mantelzorgondersteuning. Mariska is daarnaast verantwoordelijk voor de Burgemeester Tellegenbuurt en voor José ligt er nog een taak in Huis van de Wijk Lydia.

Heb je een idee voor de buurt? Wil je meer weten over de Huiskamers of ondersteuning mantelzorg? Neem beslist contact op!

José Helmer, Mobiel: 06 - 423 601 17
j.helmer@combiwel.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Mariska van der Werf, Mobiel: 06 - 415 251 99
m.vanderwerf@combiwel.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Bent u door corona meer aan huis gebonden?



In Zuid staan 300 buurtbewoners klaar die graag iets voor u doen!

Bel ons en stel gerust uw vraag:

020-6794441

Voor Elkaar in Zuid gaat dan op zoek naar de buurtbewoner die een oplossing kan bieden.



U kunt dagelijks bellen met "Voor Elkaar in Zuid" van 10.00-16.00 uur.

Telefoon 020-6794441
Email: info@voorelkaarinzuid.nl

Sinds de corona-maatregelen hebben ruim 300 mensen zich aangemeld bij de buurtdienst "Voor Elkaar in Zuid". Zij willen graag iets doen voor een buurtbewoner. Bent u die buur? Zou u het leuk vinden als iemand u wekelijks belt? Misschien een praatje aan de deur, een voorzichtige wandeling (met 1,5 m afstand) of is het fijn als iemand boodschappen voor u haalt? Ook zijn er vrijwilligers die een klusje in huis of in de tuin kunnen doen. Natuurlijk rekening houdend met de nodige afstand.

Woont u in de Pijp en heeft u een leuk idee voor de buurt?

Wij denken graag met u mee.

Gaat het om een idee van maximaal € 500,- dan kunt u terecht bij Combiwel. Zijn de kosten hoger dan € 500,- dan raad ik u aan om eens een kijkje te nemen op de website van het Stadsdeel Zuid.

Bewoners verzorgen zelf de uitvoering maar kunnen altijd professionals inschakelen voor ondersteuning.



Neem contact op met Silvia Spong
Buurtwerker Huis van de wijk de Pijp
2e van der Helststraat 66
Telefoonnummer 06 184 16 865
Mailadres: s.spong@combiwel.nl

Dus heeft u een leuk idee?
Kom er dan mee!



Foto - Wendy van de Putte

Er was even sneeuw.

Die viel op de honderden bloembollen die er afgelopen najaar in de tuin achter het Huis van de Wijk zijn geplant.

Wij hopen op een ware Keukenhof straks in de lente.

Ze gaat...



...en ze blijft

Helga Spel, wie kent haar niet?

Ze heeft bijna 20 jaar in de Pijp voor Combiwel gewerkt. Ze heeft er ook jaren gewoond en is tegelijkertijd ook nog een actieve ondernemer in de YoYo. Maar ja, op een dag word je 66 en dan is het tijd om een nieuwe stap te zetten: Helga gaat met pensioen.

Als werknemer van Combiwel is ze per 1 februari 2021 gestopt. Maar Helga zou Helga niet zijn als ze alweer plannen heeft klaarliggen: ze blijft actief bij de Huiskamers op donderdag- en zondag in het Willibrordus-complex en ze heeft volop plannen om vanuit de Hemony-buurt actief te blijven. Wat zijn wij blij!

Als ik Helga vraag naar haar start bij Combiwel, vertelt ze vol passie over de Community-school in de Jan van der Heijdenstraat. Een samenwerking tussen onderwijs en welzijn: een Brede School waar kansengelijkheid –hoe actueel- werd bestreden. Ze beschrijft veel mooie ontwikkelingen van toen. Helaas werd dit gedachtegoed wegbezuinigd en verplaatste Helga's werkzaamheden zich naar "de Ontmoeting" in het Amstelhuis. Als ik vraag naar een bijzondere herinnering noemt ze al snel het uitstapje met "de Marokkaanse mannen" naar de Waalsdorpervlakte. Voor iedereen indrukwekkend om dit mee te maken. Helga heeft nog veel meer leuke en goede herinneringen: de kinderclub met hoedenmaker Co Hoving, de kinderkookclub, de Olympische roeiers in de Huiskamer en ook de uitstapjes naar de boerderij. Ze kan een boek schrijven!

En ja, ondanks het feit dat ze in de buurt actief blijft, vraag ik haar ook wat voor advies ze heeft voor de wijk. Het antwoord, ik had het bijna kunnen raden, is dat ze zich realiseert dat we nu nog midden in die lastige pandemie zitten: "Als die straks voorbij is, komt er ook nog een pittige tijd. Laten we dan vooral verbonden blijven met elkaar. Laten we met elkaar blijven praten. Er zijn veel positieve geluiden, ook hier in de buurt. Veel mensen willen hun steentje bijdragen. Ik zie dat iedere dag weer. Het helpt als een Buurtwerker dit ondersteunt".

Hoe dan? Bij de start van ons gesprek vertelde ze mij dat ze 3x per week in het De Mirandabad zwemt. Vanochtend heeft ze een appeltaartje gebakken en meegenomen "voor die geweldige leuke badmeesters die daar maar staan in weer en wind". Laten we wat meer omkijken naar elkaar...