

DE PIJPKRANT

Pijpen

Ruim veertig jaar ben ik lid van het Nederlandse Pijpersgilde. We maken fluiten van bamboe en spelen daar op. Van tijd tot tijd wordt de naam van de club ter discussie gesteld. Vooral jonge leden schromen om aan hun vrienden te vertellen wat ze die ene week in de vakantie gaan doen. En altijd weer vragen tachtigplussers zich oprecht af wat er toch mis is met dit woord.

Ineke van Gelder reageert op de taalrubriek van Trouw.



Interview met IC verpleegkundige Hassan el Haouari

Pagina 3



Inloophuis Makom in coronatijd

Pagina 4



De Pijp in de oorlog

Pagina 8-9



Anderhalve meter digitaal

Foto: Henk Pouw

De redactie van De Pijp Krant is voor vergadering bijeen, via internet. Anderhalve meter afstand, maar dan digitaal: kleine hoofdjes op een beeldscherm, gerangschikt in een blokjeschema.

Ze zijn, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, getuige van en deelnemers aan *history in the making*. Plotseling zijn alledaagse zaken niet meer vanzelfsprekend. "Ergens in China gebeurt iets in de cellen van een slang, een vleermuis of een schubdier", schreef auteur Ian McEwan over het 'vlindereffect' in De Volkskrant van 21 maart. "Dat dier wordt verhandeld

op een obscure markt in een stad waarvan de meeste westerlingen nog nooit hebben gehoord. Luttele maanden later zijn er duizenden doden, storten financiële markten in en ligt het dagelijks leven in een groot deel van de wereld plat." Deze situatie eist een omschakeling in ons doen en denken. We herdefiniëren onze relaties en ons eigen handelen.

Niet alleen de Pijp-Krantredactie werkt thuis; door deze crisis is er een totale communicatierevolutie gaande. Zo zijn internettoepassingen die bijna niemand kende ineens gemeengoed geworden. We beginnen deze krant met verhalen uit de wijk, aangeleverd door lezers en door ons. Blijf uw ervaringen naar ons sturen. Midden in De Pijp Krant vindt

u een uitneembaar blad vol foto's die later een 'tijdsbeeld' zullen worden genoemd. Voor het Gemeentearchief, maar nu gewoon voor u. Naast berichten over corona smachten we weer naar normale problemen, gewone uitdagingen en verhalen over andere zaken. Die staan ook in deze krant.

De Redactie

Coronaverhalen uit de buurt

Onwerkelijk

Het is donderdag 26 maart. De zon komt net op, het is buiten rond het vriespunt. Ik voel me goed, ben gelukkig nog gezond, geen beginnende verkoudheid onder de leden. Ik sta op om te gaan fotograferen in De Pijp. Ontbijt en koffie kunnen wel even wachten. Hoe zou het zijn om om 7 uur in de ochtend door De Pijp te fietsen? Is er dan al iemand op straat? Wat direct opvalt zijn de joggers, de hardlopers, niet alleen langs de Amstel maar ook in de wijk. Tientallen tel ik er. De sportscholen zijn dicht, dus dan maar de straat op. Ik heb besloten om het dagelijks leven als gevolg van de crisis in beeld te brengen. Mij vallen de lege straten op, vooral de doorgaans drukke straten als de Ferdinand Bol, de Van Woustraat, de Ceintuurbaan. De lege tramhaltes, de rolluiken

voor de winkels. Maar ook de stilte, het gezang van de vogels, het kraken van mijn fiets. Ik begin bij de Albert Cuyt. Hier en daar wordt een kraam opgezet. Groente en fruit. Halverwege de markt een groot bord met de mededeling om 1,5 m. afstand te houden. Aan het begin van de Cuyt staat het zelfs op het asfalt getekend. Bij de AH komt een man naar buiten die zegt: "Je mag best naar binnen hoor, je hoeft niet tot 8 uur te wachten." Mij valt op dat hij niet onder de doelgroep valt waarvoor die speciale openingstijd van 7 tot 8 is bedoeld. Geeft hij wat later ook toe. Dit soort ontmoetingen zijn er in deze tijden van crisis wel vaker en maken mij vrolijk. Ik fiets verder en dan vallen mij de vele teksten op bij de cafés, de restaurants, de kappers, de winkels. Allemaal met



Foto: Henk Pouw

uitleg over het waarom van het gesloten zijn, dat iedereen gezond moet blijven en de hoop op een goede afloop voor alle klanten. Voor mij is de sfeer in de wijk op dit moment onwerkelijk. Nauwelijks mensen op straat, hier en daar een fietser op weg naar het werk. Vooral die lege straten bepalen die sfeer. Dat beeld blijft lang hangen bij mij. Maar dan dat enorme doek aan het begin van de Ferdinand Bol: Amsterdammers, let een beetje op

Henk Pouw

Huurverhoging? Servicekosten? Onderhoudsklachten? Check je huur!

!WOON helpt

WOON thuis in de stad www.wooninfo.nl/huurcheck

elkaar. Mooi. Rond 9 uur ga ik naar huis. Ik heb het koud gekregen, maar van binnen een beetje warm. Fotograferen geeft mij altijd energie, ook in deze tijd.

Anderhalve meter

Als ik na dagen van onthouding onder het genot van de voorjaarszon op mijn balkon besluit om toch naar buiten te gaan echoot het tussen mijn oren: anderhalve meter... anderhalve meter... anderhalve meter. Voor een fotograaf best een fijne afstand trouwens. Niet weg en toch niet te dichtbij. Mijn straat

is leeg. De volgende ook. En de volgende. Nou ja leeg, er zijn geen mensen. Bij de vuilcontainers ligt evenveel rommel als altijd, fietsen staan overal, tot in de gelveltuinen. Auto's zijn keurig geparkeerd. Nog even en ook voor fietsen gaan we parkeergeld betalen. Dat zou een hoop rommel schelen, denk ik als fietser.

De bloesem aan de kade heeft zich van binnen blijven al de hele tijd niets aangehouden en zich langs de hele kade over stoep en straat verspreid. Anderhalve meter of niet. Welke beelden zijn nu

Lees verder op pagina 3

CARTRIDGE LEEG?
 Inkt Specialist WIJ HERVULLEN ALLE TYPEN EN MERKEN INKTPATRONEN
CEINTURBAAN 151 **020 - 4710410**
NAAST MC MEUBELEN T/O RIALTO amsterdam@inktspecialist.nl

Start een nieuw avontuur: Leer Italiaans
 Italiaans leren in het hart van Amsterdam, Den Haag en Tilburg
 ItaliaItalia Istituta di Lingua Italiana
 TEL. 06 338 57 359 info@italiitalia.nl
 www.italiitalia.nl
 Jaarcursussen
 Semestercursussen
 Kwartaalcursussen
 Intensieve cursussen op maat
 One to one
 Conversatielessen
 Cultuurscursussen
 Zakelijk Italiaans
 ItaliItalia is de sleutel tot uw succes zakelijk en privé!
Voor meer informatie, inschrijving en voor een gratis persoonlijk advies: info@italiitalia.nl

Op zoek naar flexibel werk in Amsterdam? Start morgen!
 Werk als huishoudelijke hulp via Helpling.nl en verdien vanaf €11,30 per uur. Bepaal zelf waar en wanneer je werkt. Morgen al beginnen of meer informatie?
 Meld je direct aan via www.helpling.nl/aanmelden
Helpling.nl

UWassistent
 UWassistent regelt het voor u!
PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING OP MAAT
 UWassistent is gespecialiseerd in dienstverlening in en om het huis. U behoudt de regie en bepaalt door wie, wanneer en op welke manier u wordt ondersteund.
 UWassistent werkt met vaste dienstverleners en een persoonlijke assistent bij u in de buurt. In Amsterdam e.o. denkt persoonlijke assistent Nancy Rietveld graag met u mee!

- Huishoudelijke hulp
- Thuiszorg
- Gezelschap en begeleiding
- Mantelzorgondersteuning
- Of andere wensen?

Nancy Rietveld
 T: 06 - 37 47 09 51
 E: n.rietveld@uwassistent.nl
 W: uwassistent.nl/nancy-rietveld
UWassistent is altijd opzoek naar dames en heren die onze klanten met liefde en aandacht willen ondersteunen.

Leer zingen met hart, ziel en verstand
Zangles & Pauzekeer

Barbara Wessel
 vocal coach
 bjwes@xs4all.nl | www.movingthroughmusic.nl
 020 - 673 65 76 | 06 46 29 31 93

Thuisgekookt
 laat buurtgenoten elkaar ontmoeten door het delen van eten. Lukt het (tijdelijk) niet om (iedere dag) te koken, maar wil je wel genieten van verse, gezonde en met liefde bereide maaltijden? Of wil je juist een portie extra koken voor een buurtgenoot? Kijk op www.thuisgekookt.nl of neem contact op met Marinda van stichting Thuisgekookt.
(marinda@thuisgekookt.nl of 06 83 44 71 97)

'CONTROLE KWIJT?'
 Alcohol, drugs, gokken, etc.
ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT
 0800 - 0200596 (gratis) / 06-18772342
www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

Vrijwilliger gezocht
 Word jij onze nieuwe planner bij stichting Heen en Weer?

 Ben jij nauwkeurig, bekend met Excel, geduldig en kun je goed luisteren? Vind je het leuk terwijl je thuis bent, toch betekenisvol vrijwilligerswerk te doen? Ben je minstens 1 dagdeel per week beschikbaar en kun je flexibel ingezet worden? Woon je in de Pijp of de rivierenbuurt meld je dan aan op telefoonnummer: **06 24 50 30 91** of stuur een e-mail naar info@stichtingheenenweer.nl

Praktijk Spirituele Coaching & Counselling
www.nishkampacoaching.nl
Natuurgeneeskunde
www.praktijknishkampa.nl
 Nishkampa van de Breevaart
 Tel: 06 40 11 89 16
info@nishkampacoaching.nl
 Life coaching
 Rouw en verlies
 Stress en burn-out
 Fysieke klachten
 Psychische klachten

Al voor 35 euro in deze krant?
 Mail naar pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Mentorschap Amsterdam
Word wettelijk mentor
Ruim 500 kwetsbare Amsterdammers zoeken een mentor.
Als hun vertegenwoordiger in zorgzaken maak jij het verschil.

- Ben je van nature integer?
- Kan je overleggen met zorgprofessionals?
- Ben je 8 uren per maand beschikbaar?

Meld je aan voor één van onze introductiecursussen op zaterdag 16 mei of 20 juni a.s.
 Bel het bureau 085-4874085 of meld je aan: www.mentorschapamsterdam.nl
Met recht betrokken

DAVID ELDERS
 begrafenis & crematie
 kleinschalig rouwcentrum
 020 6252201
 Kruislaan 235 Amsterdam
www.uitvaartcentrumelders.nl

Meer Bewegen voor Ouderen
 Meer Bewegen voor Ouderen organiseert in heel Amsterdam diverse bewegingsactiviteiten voor mensen van 55-100 jaar en voor mensen met chronische aandoeningen.
 Informatie hierover vindt u op onze website:
www.mbvo-amsterdam.nl
 of bel 020 - 886 10 70
 e-mail: mbvo_amsterdam@hotmail.com



Zonnepanelen voor huurders
 Het netwerk voor duurzaamheid IN De Pijp werkt aan zonnepanelen op alle geschikte daken in De Pijp en Rivierenbuurt. Binnenkort organiseren wij met woningcorporatie Stadgenoot een online presentatie voor huurders in De Pijp. Bent u huurder van Stadgenoot (of een andere woningcorporatie) en wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar: info@duurzaamindepijp.nl.

Gratis advies voor VvE's
 Het netwerk voor duurzaamheid IN De Pijp ondersteunt VvE's in de Pijp en Rivierenbuurt om zonnepanelen te realiseren op hun dak. We geven o.a. gratis deskundig advies en organiseren een collectieve inkoop voor VvE's. Heeft u ook interesse in een gratis advies voor uw VvE? Stuur een mail en we maken zo snel mogelijk een afspraak: info@duurzaamindepijp.nl.

“ONDERSCHAT HET NIET - VOORKOMEN IS ECHT BETER DAN GENEZEN”

Hassan el Haouari woont in de Diamantbuurt en is vader van twee kinderen. Hij werkt sinds begin 2020 in het Amsterdamse Universitair Medisch Centrum (UMC), locatie VU. Met ruim 25 jaar ervaring als IC-verpleegkundige, heeft hij samen met zijn collega's de Post Anaesthetic Care Unit (PACU) omgebouwd als IC-kamer. De PACU, waar je normaliter wakker wordt na een operatie, heeft nu acht bedden voor medium care en lopende operaties, tegenover meer dan dertig bedden op de IC-afdeling voor mensen met de COVID-19 besmetting.

Sinds de eerste tv-toespraak van Rutte op donderdag 12 maart is alles veranderd. Een noodrooster ging in en iedereen met de juiste papieren werd ingezet op de IC. Als je een vakantie had gepland, cancelde je die en met alle hens aan dek is de IC geschikt gemaakt voor meer opnames. Met zijn jarenlange ervaring geeft Hassan 'peer-support' aan zijn collega's, die van alle kanten komen helpen op de IC. Van mensen die eerst voor de klas stonden tot gepensioneerd. Veel 'handen aan het bed' zijn in de afgelopen jaren wegbezuinigd en ook heeft Nederland vier keer minder IC-bedden per inwoner dan Duitsland.

Van heel dichtbij

Hassan: "We hebben teveel bezuinigd in de zorg. Kleine ziekenhuizen zijn gesloten en andere ziekenhuizen hebben een personeelstekort. Men denkt alleen in geld en in zo snel mogelijk winst maken."

Dit staat in schril contrast met de natuurlijke eigenschap van zorgpersoneel. Het zit in hun bloed om zich tweehonderd procent in te zetten om mensen beter te maken, los van wat dit financieel oplevert. Het bieden van zorg staat voorop en zelfs in deze hectische en onvoorspelbare situatie zijn ze bereid om onder hoge druk keihard te werken. "Uiteindelijk doe je het samen en het geeft echt energie dat zoveel mensen komen helpen."

Hassan is blij met de maatregelen van de regering, die ervoor zorgen dat niet het hele leven is ontwricht. Mensen houden afstand en zijn zich bewust van de ernst van de situatie, maar kunnen wel gewoon een luchtje scheppen of boodschappen doen. In Spanje en andere landen worden ze gek van het binnen zitten. Hassan heeft twee kinderen, die nu thuis onderwijs volgen. Zodra hij thuiskomt, neemt hij een douche en trekt schone



kleren aan, zodat de kans op besmetting zo klein mogelijk is. Natuurlijk is hij ook bang voor zichzelf en zijn gezin. Hij ziet het leed van heel dichtbij. Hij vertelt dat een bevriende collega een paar weken geleden ziek werd en nu net is overleden. "Onbegrijpelijk en niet te bevatten, hij was kerngezond en zou binnen een jaar met pensioen gaan." Toch weet

Hassan zich als zorgprofessional staande te houden in deze bizarre tijden, ook nu het wel heel dichtbij komt allemaal.

Duikmasker

Dat er misschien niet voldoende mondkapjes, medicijnen en andere hulpmiddelen zijn is een andere grote zorg, die ook wordt gedeeld door een groep anesthesisten uit Ziekenhuis Haaglanden in Den Haag. Sara Galli uit De Pijp is samen met drie andere anesthesisten aan de slag gegaan met een duikmasker, dat omgebouwd wordt tot een beschermingsmasker voor zorgpersoneel. In een heel korte periode is hun team uitgebreid en inmiddels hebben de TU Delft en TNO verschillende tests gedaan. Ze hopen binnenkort dat dit nieuwe beschermingsmasker kan worden gebruikt door zorgpersoneel in ziekenhuizen.

Hassan: "We zullen een lange adem nodig hebben, want we weten nog niet waar we tegen vechten. We hebben bijvoorbeeld nog geen verklaring waarom het virus meer mannen treft dan vrouwen en waarom kinderen buiten spel blijven. Daarom zeg ik tegen iedereen: onderschat het niet, het is heel serieus! En voorkomen is echt beter dan genezen!"

Als IC-verpleegkundige maakte Hassan ook de Volendambrand mee en het ongeluk met het vliegtuig van Turkish Airlines. Maar in vergelijking met deze rampen is de coronacrisis ongekend in omvang. Hassan: "Hopelijk trekken we hier de juiste conclusies uit en gaan we in de toekomst de cruciale beroepsgroepen beter belonen. Want het loon van iemand met een verantwoordelijke functie in het bedrijfsleven staat niet in verhouding tot het loon van zorgmedewerkers, die de verantwoordelijkheid dragen voor leven en dood en daar ook nog eens hun eigen leven voor in de waagschaal stellen."

Julia Strijland

Vervolg: coronaverhalen uit de buurt

uniek? Wat zie je anders nooit? Ik merk hoe ieder mens op zijn eigen manier met de anderhalve meter omgaat. Sommigen kijken al 25 meter van te voren naar mij om in te schatten hoe ik ga lopen. De een maakt oogcontact, de ander juist niet. Er zijn er die strak op hun pad kijken, mij bijna stiekem in de gaten houden en rechtdoor lopen, in de kennelijke(?) verwachting dat ik wel uitwijk. Stelletjes die de hele stoep kletsend in bezit houden. Mensen die pal langs de gevel gaan lopen of juist tussen twee auto's door de straat op schieten (ik merk dat ik er zelf zo een ben). Je moet wel, want de meeste stoepen bij ons in De Pijp zijn geen anderhalve meter breed. Of wel, maar dan vol fietsen. Ja, daar heb je ze weer. Het fijnst zijn de mensen die oogcontact houden en vol verstandhouding glimlachen. Jaja, we zitten in hetzelfde schuitje. Als ik een school passeer, hoor ik dat er twee kinderen worden opgevangen vandaag. Met zijn tweeën in die grote ruimte waar altijd zo veel activiteit is. Dat moet een gevoel van verlatenheid geven, grotere indruk maken dan gedwongen thuis blijven.

Bij de ijssalon staan mensen keurig en geduldig achter de strepen die door de

eigenaar op de stoep zijn aangebracht. Met elkaar maken ze geen contact, tenzij ze al bij elkaar horen. Dat lijkt me niet anders dan altijd. Net zoals er altijd mensen zijn die reageren op mijn camera, positief en negatief. Iets meer positief nu, geloof ik. Het is toch een bijzondere situatie. Die moet worden vastgelegd.

Rob Godfried

Medemenselijkheid

In een supermarkt verzucht een jongeman: "Ach, eigenlijk heb ik het helemaal niet nodig", terwijl hij een pak toilet papier terugzet in de volledig leeggegraaide schappen. Hij lacht naar de verbaasde omstanders. Een klein applausje klinkt en niemand haalt het ook maar in zijn hoofd om dat pak mee te nemen. Het staat er even eenzaam als trots symbool van medemenselijkheid en met de boodschap: neem alleen wat je nodig hebt!

Ik zie een man wat beteuterd op een bankje voor zijn, inmiddels gesloten, stamcafé zitten. Een medewerkster van de nabij gelegen slijterij komt naar buiten met een borrel, zet het glaasje naast hem neer en roept: "Proost! Op uw gezondheid!" De man lacht verheugd. Hij

is blij met zijn neut. WijAmsterdam.nl, het Platform voor Amsterdamse initiatieven.

Els Weeda

Hoe klinkt de stilte?

Door de coronacrisis klinkt onze stad opeens heel anders. Stiller vooral. Minder mensen op straat, winkels gesloten, weinig verkeer en nauwelijks overkomende vliegtuigen. Hoe is dat voor jou? Wel fijn of juist beklemmend? Is het rustgevend, saai? Urban Sound Lab doet een oproep aan iedereen in Amsterdam-Zuid om te delen wat je nu hoort en hoe je het veranderende geluidslandschap van de stad persoonlijk ervaart. Lees ter inspiratie inzendingen op de website van Urban Sound Lab (urbansoundlab.nl) en deel vooral je eigen verhaal per mail aan info@urbansoundlab.nl. Wellicht verschijnt de beschrijving van jouw ervaring op de website. Hoe klinkt de stilte bij jou in de buurt?

Rosa Mul/Urban Sound Lab

SmeerPijp

Al meer dan een jaar lang loopt de app-groep van De Schone Pijp vol met plaatjes van op straat geflikkerde rotzooi. Uit de app: "Normaal ben ik natuurlijk niet hele dagen thuis en nu zie ik pas hoe asociaal veel mensen zijn! Die bakken (ondergrondse containers, red.) lopen constant vast en mensen plampen hun troep er gewoon naast. Ook als hij het wel gewoon doet, gekmakend!"



Hoera voor de mannen!

Topambtenaar Danny, de buurtconciërge, reageert altijd snel, maar inmiddels heeft de gemeente opgeroepen om grofvuil zoveel mogelijk binnen te houden. Er is een enorme toename in verkeerd aangeboden grofvuil terwijl de capaciteit van de gemeente juist minder is.

Reactie 1: *Geweldig! Maar wat veel troep!*

Reactie 2: *Er zijn bijna geen toeristen meer. Dus dit komt van de Amsterdammers zelf. Schandalig om te zien hoe velen met hun buurt omgaan...*

Inloophuis Makom in coronatijd

Het inloophuis Makom in de Pijp is een van de acht inloophuizen van de Regenboog Groep, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare Amsterdammers. Hier kunnen verslaafden, daklozen en mensen met sociale of psychiatrische problemen terecht. Makom werd tot voor kort door ongeveer 120 mensen per dag bezocht. Door de huidige coronamaatregelen kan dit niet meer. Hoe houdt een onmisbare plek als Makom zich staande in deze moeilijke tijd?

Het is een van de eerste warme lentedagen van 2020. De Van Ostadestraat wordt beschenen door zonnestralen die als laserlichten door mijn zwarte wollen jas heen branden. Door alle chaos rondom corona heb ik aandacht voor allerlei dingen gehad, behalve voor de weersverwachting. Zwetend van de hitte sta ik voor het inloophuis Makom. Voor veel buurtbewoners is dit een mysterieuze plek: stiekem vraagt men zich af wat er zich achter die grote deuren afspeelt, maar tegelijkertijd durft niemand er naar binnen te gaan.

Al 26 jaar worden hier daklozen en verslaafden opgevangen. Ze kunnen hier terecht voor een warme maaltijd, om een babbeltje met elkaar te maken of om te



Foto's: Ella Santhagens

filosofen over het leven. Normaal gesproken werken er ongeveer 35 vrijwilligers en worden er wekelijks diverse activiteiten georganiseerd om de 'bezoekers' te stimuleren om hun leven weer op orde te krijgen.

Komst van corona

Dit veranderde echter toen ons land werd getroffen door de pandemie. In een paar weken tijd heeft de uitbraak van een virus de gehele samenleving ontwricht. Uiteraard had dit ook consequenties voor Makom. Om erachter te komen hoe Makom met de huidige situatie omgaat, ging ik in gesprek met Kathleen Denkers,



die hier al 16 jaar werkzaam is.

Vredige sfeer

Wanneer ik samen met Kathleen naar binnen stap bij Makom, komt een walm van etenslucht me tegemoet. We lopen voorbij de balie en komen uit in een soort grote kantine. Er zitten enkele mensen aan tafels te lezen, te schaken of voor zich uit te staren. Aan de muur hangen kleurrijke schilderijen en hier en daar staan wat plantjes. Een erg vredige sfeer. De man achter de bar merkt me op en vraagt, terwijl hij me van top tot teen bekijkt, of ik iets wil drinken. Als ik hem vraag of hij vrijwilliger is, vertelt hij trots

dat hij 'meewerkend bezoeker' is, oftewel een dakloze die vrijwillig meehelpt.

Terwijl ik in gesprek ben met de barman, maakt Kathleen even snel contact met verschillende mensen. Haar betrokkenheid spat er vanaf. Nadat ze meerdere mensen begroet heeft, loopt ze terug naar mij. "Dit is dus de inloophuimte", vertelt ze. "Hier kunnen bezoekers tot rust komen of wat eten en drinken. Boven is de kunstsuite, daar kunnen ze schilderen of knutselen. Maar het belangrijkste wat hier gebeurt, is dat ze hier aangesproken worden met hun naam. Wij behandelen ze voor wie ze zijn, niet voor wat ze zijn."

Hebben jullie in verband met corona overwogen om de deuren te sluiten?

"Nee. De GGD heeft juist nadrukkelijk gevraagd of wij open wilden blijven. We gaan zelfs extra uren open. Ook bieden we nu slaapplekken aan. Dat was eerst niet. Per nacht kunnen hier nu 8 mensen slapen."

Hoe gaan jullie momenteel om met de coronamaatregelen?

"We laten nu de mensen in setjes van drie een voor een binnen. Dit in verband met de rij die er meestal staat voordat we opengaan. Iedereen moet daarna meteen zijn handen wassen. We timen dit ook.

Hiermee proberen we te controleren dat het ook echt goed gebeurt. Ook mogen er nu in totaal niet meer dan 32 mensen in het gebouw zijn. Vroeger was er meestal 70 man aanwezig. Daarnaast gaan er verschillende groepsactiviteiten niet meer door, zoals karaoke en de veegploeg."

Zijn jullie bezorgd om zelf besmet te raken?

"Sommige vrijwilligers zijn angstig en hebben besloten niet meer te komen. Dat snappen wij volledig. Er wordt tijdens de inloop wel heel goed gelet of mensen ziekteverschijnselen vertonen. Als we dat zien, worden ze gelijk in een aparte ruimte gezet. Dan krijgen ze een mondkapje op en moeten ze zelf hun temperatuur meten. Als die te hoog is, wordt er meteen een verpleegkundige gebeld."

Merk je dat de bezoekers zich anders opstellen?

"Onze bezoekers stellen zich zó tof op. Ze zijn zo blij en dankbaar dat wij nu gewoon open zijn. Het is echt wel een gevoel van voldoening, met zijn allen samen. Dat samenhangingsgevoel voel ik nu heel erg in de inloop. Dat gevoel is er altijd al geweest, maar is nu sterker. Samen strijden."

Ella Santhagens



Colofon Redactie: Rob Godfried, Henk Pouw, Margot van Pruisen, Julia Strijland, Ella Santhagens. Saskia Reitsma, Jeroen Overweel (eindredactie) Coördinatie: Caroline van Sprang Fotografie: Rob Godfried, Henk Pouw Tekening: Bart van Waterschoot Dtp: Nancy Geissler Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen Advertenties: al voor € 35,-, meer info: pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

De Pijp Krant wordt mogelijk gemaakt door Stichting Wijkcentrum De Pijp, maar de redactie is onafhankelijk. De Pijp Krant verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 15.000 en wordt huis-aan-huis bezorgd.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over bezorging 020-676 4800. Wijkcentrum De Pijp Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam. pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl, wijkcentrumdepijp.nl

De Pijp krant is nu ook op Instagram te vinden voor de laatste feiten, verhalen en foto's uit De Pijp.

Volg ons!  @depijpkraant



Ode aan de lambers

Klanten en buurtbewoners staken lambe-medewerkers op 23 maart een hart onder de riem omdat zij verplicht thuis moeten zitten. Bij bakkerij lambe werken mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen niet naar hun werk, zitten thuis en mogen geen bezoek ontvangen. Voor hen, hun familie en hun verzorgers is deze tijd extra zwaar. Zij missen hun werk en de buurt mist hen.

Vanaf 24 maart is lambe gesloten, maar hopelijk zijn jullie snel weer terug!

Bart in De Pijp



Ook Bart in De Pijp kan natuurlijk niet om de coronacrisis heen: "Met zoveel horeca op slot moet De Pijp het voorlopig doen met street food en take away... Maar ook met dit bijltje kunnen we hakken, vandaar deze tekening van de gefortificeerde kippenboeren op de Cuypp. Ik moet toegeven, het heeft ook wel wat: als je alle toeristenmeuk eromheen weghaalt, is dit dus wat je overhoudt. Etenswaren, een verdwaalde sokkenboer, een paar drogisten, kortom alleen dat wat op de bewoners van De Pijp gericht is. Als je alle kramen die er nog staan bij elkaar zou zetten, heb je aan een klein stukje straat genoeg..."

Ingezonden brief

Valt democratisering stil in De Pijp?

Deze crisis toont meer dan ooit het belang van de betrokken burger. We moeten het samen doen. Met alleen maatregelen van de overheid komen we er niet. Dat weten de vele betrokken bewoners en ondernemers in onze buurt heel goed. Wijkcentrum De Pijp spant zich al jaren in om die betrokkenheid te stimuleren en te versterken. We helpen waar mogelijk bij het ontwikkelen, uitvoeren en versnellen van plannen. Dat wordt gewaardeerd, ook bij de lokale en gemeentelijke politiek. Toch stopt de huidige subsidie voor het wijkcentrum per 1 januari 2021. Er is nog geen alternatief. Dat betekent ook het einde van deze krant. Ook al is de redactie onafhankelijk, de productie van de krant wordt betaald door het wijkcentrum.

Het wijkcentrum vierde vorig jaar zijn 50-jarige bestaan. Te oud? Wij vinden van niet. Nog relevant? Wij vinden van wel. In de roerige jaren '70 en '80 was het wijkcentrum de motor achter de strijd tegen allerlei afbraakplannen. Met succes. De inbreng van bewoners bij de realisatie en herinrichting van openbare ruimte werd serieus genomen. Het Heinekenplein, de Kinderboerderij, de Speeltoren en het Willibrordsterrein zijn daarvan de resultaten. We behielden Cinetol, het Zuiderbad en de Oranjekerk. Vanuit Wijkcentrum De Pijp richtten we het eerste

Huurteam van de stad op. Dit Huurteam - het latere Wijksteunpunt Wonen, nu !WOON - zorgde ervoor dat het vastgoed in De Pijp goed onderhouden werd. Daarna zetten we, ook als eerste in de stad, het Natuur&Milieuteam Zuid op. Grote aantallen geveltuinen, watertuinen, boomtuinen en vele andere projecten met en door bewoners zijn het gevolg. Vergroening is alleen maar belangrijker geworden in de strijd voor schone lucht en tegen wateroverlast en hittestress.

Als resultaat van de niet aflatende betrokkenheid van bewoners en ondernemers is De Pijp een van de populairste wijken van de stad geworden. Maar er is ook een keerzijde. De enorme prijsstijgingen van het vastgoed is een teken van de macht van de markt. De stadsdeelraden zijn afgeschaft en de bestuurscommissies hebben veel minder zeggenschap en budget. De burgers hebben ingeleverd.

Dat is ook de opvatting van GroenLinks wethouder Rutger Groot-Wassink. De gemeente wil zeggenschap en eigenaarschap in de wijken vergroten. Hij heeft democratische vernieuwing in zijn portefeuille. Het is een van de prioriteiten van dit college. Het Wijkcentrum, aan de kant van de bewoners en ondernemers van De Pijp, zit vol plannen om bij te dragen aan

deze democratiseringsagenda. Dat kost geld. Al anderhalf jaar praten we met de gemeente over financiering. Vooralsnog zonder resultaat.

De mensen in de wijken hebben een mening, soms ongepolijst. Dat is niet altijd makkelijk voor de gemeente. Het is wel nodig voor echte democratisering. 'Dwarskijken' is onontbeerlijk voor kwalitatief goede besluitvorming. Onderzoek laat zien dat wanneer burgers betrokken worden bij besluitvorming, processen ook effectiever én goedkoper verlopen.

De gemeente beschikt over een flink aantal betaalde ambtenaren en middelen. Dat is nuttig en nodig. De bewoners en kleine ondernemers hebben vooral hun vrijwillige inzet en energie. Dat is geen gelijk speelveld. Democratisering kun je niet alleen ambtelijk uitvoeren. Maatschappelijk betrokkenen hebben ondersteuning nodig van onafhankelijke partijen. Het wijkcentrum werkt vanuit de positie van bewoners en ondernemers. Zij zijn daarbij gericht op het verbinden van de verschillende meningen en het behalen van resultaat met burgers én de gemeente. Wijkcentrum De Pijp biedt informatie en ondersteuning van bewoners. Het biedt ook structuur, continuïteit en een geheugen. Juist die zaken

hebben meerwaarde. Sommige dingen kan de gemeente heel goed zelf, andere dingen kunnen bewoners heel goed zelf. Bij vele andere zaken zullen we moeten samenwerken. Op die momenten heeft de betrokken burger niet alleen recht op echte inbreng en waardering, maar ook op onafhankelijke ondersteuning.

Het wijkcentrum heeft een voorstel bij de gemeente neergelegd. Dat draagt bij aan meer zeggenschap in de wijk: al 50 jaar de doelstelling van het wijkcentrum. We denken aan een buurttop G250 in een nieuwe vorm of aan de oprichting van een buurtlab voor democratische experimenten. We leveren kennis over buurt-, budget- en andere rechten. We gaan de nieuwe omgevingswet in de praktijk brengen. Onderdeel van het plan is verder om het coöperatief ondernemen en -wonen te stimuleren en bewonersinitiatieven te ondersteunen. En natuurlijk blijven we De Pijp Krant uitgeven en gebruiken we social media om over de democratisering te berichten. Het blijft energie vragen van de burgers met hart voor de buurt. Dat verdient ondersteuning.

Deze krant draagt bij aan buurtbinding via verschillende kanalen. Het zijn veelkleurige draden in het maatschappelijk weefsel. Het wijkcentrum 'bevordert de

invloed van de kant van bewoners op het beleid', zo zeggen de statuten. Dat sluit naadloos aan bij de vernieuwing die nodig is om de democratie op lokaal niveau levend en sterk te houden. We doen een dringend beroep op de gemeente om Wijkcentrum De Pijp en De Pijp Krant te ondersteunen voor een evenwichtige ontwikkeling naar betere lokale democratie.

Bestuur Wijkcentrum De Pijp

Naschrift redactie:

Wat is jouw mening over democratische vernieuwing? Stuur je reactie naar pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Rectificatie.

In het artikel 'Ik hoef niet in een hokje' in De Pijp Krant van februari 2020 staat abusievelijk vermeld dat 'een Duitse vrouw', Anja Joos, een blikje bier zou hebben gestolen in de Dirk, waarna ze is doodgetrapt door een aantal jongens. Het blikje bier had ze echter niet gestolen.

Rob Godfried



Foto: Rob Godfried

Herdenking Van Woustraat dit jaar alleen online!

Vanwege de voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken, zal er dit jaar geen herdenking van de Tweede Wereldoorlog op de Van Woustraat zijn.

Maar... het 4 mei comité De Pijp zal evengoed een herdenkingsprogramma organiseren dat online, op internet, te zien zal zijn op 4 mei.

Aan deze online herdenking wordt de komende weken hard gewerkt. Houd alsjeblieft de Facebookpagina van het 4 en 5 mei comité De Pijp in de gaten voor het laatste nieuws.

Help ons om de lokale verhalen te blijven delen door uw eigen oorlogsherinnering zelf op beeld te vertellen. Via de webcam van computer of telefoon, of door een huisgenoot te vragen u te filmen terwijl u vertelt. Deze opname kunt u opsturen naar comitedepijp@gmail.com

We zullen deze oorlogsherinneringen van buurtbewoners op onze Facebookpagina en Instagram delen in de dagen voorafgaand aan 4 mei.



!WOON helpt!
Goed en gratis

Huurverhoging? Doe de huurcheck!

In april ontvangen bijna alle huurders een voorstel tot huurverhoging. Klopt die verhoging wel? Is het onderhoud van uw woning goed genoeg? Klopt de afrekening van de servicekosten? Kijk het na op www.wooninfo.nl/huurcheck

De maximale huurverhoging is dit jaar maar liefst 5,1 procent. Bij een huishoudinkomen boven de € 43.574 mag de huur zelfs met 6,6 procent omhoog. Woningcorporaties vragen vaak veel minder. De gemiddelde huur voor hun woningen in Amsterdam mag dit jaar met 3,1 procent stijgen. In de vrije sector (huur boven de grens voor de sociale sector, dit jaar € 738) staat in het huurcontract welke verhoging geldt, meestal de inflatie, dit jaar 2,6 procent.

Bezwaar maken

Het voorstel tot verhoging is niet altijd terecht. U kunt bezwaar maken. Doe de huurcheck op de website van !WOON. Dan weet u waar u aan toe bent.

Slecht onderhoud

Heeft u onderhoudsgebreken gemeld bij uw verhuurder? Ook dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Louise had last van vocht in haar huis. "De schimmel stond op de muur. Ik had al 3 keer geschilderd en toen was ik het zat." Ze nam contact op met !WOON. Die sprak de verhuurder aan en niet veel later werd de badkamer gerenoveerd.

Servicekosten

Veel huurders betalen ook servicekosten. Dat voorschot moet elk jaar verrekend worden met de werkelijk gemaakte kosten. Vooral in de particuliere sector blijft afrekening en terugbetaling nogal eens uit.

Meer informatie: www.wooninfo.nl of bel !WOON op 020 523 0130.





De Coronacrisis vastgelegd door fotografen Rob Godfried en Henk Pouw



De Pijp in de oorlog

Een wandeling langs twaalf historische adressen

Margot van Pruissen

Foto's: Henk Pouw

Hoe was het in De Pijp tijdens de bezettingsjaren? Hoe verhiel zich goed en fout in de buurt, soms in dezelfde straat? Waar huisden de bezetters, hoe zag het straatbeeld eruit? Hoe verging het de joodse buurtbewoners? Waar zaten de haarden van verzet? En waar de NSB bolwerken?

Bianca Stigter, historica en redacteur bij NRC weet hier alles van. Zij publiceerde in het najaar van 2019 'Atlas van een bezette stad - Amsterdam 1940-1945'. Een boek "waar in vijf jaar bezetting aan je voorbij trekt", aldus oud-burgemeester Job Cohen. Samen met De Pijp Krant wandelde Bianca Stigter door de buurt, langs twaalf huisveringwekkende adressen.

Konijn

Bianca Stigter: "Ik ben geboren met een historische verbeelding. Als je dat hebt, ligt de oorlog in Amsterdam voor het oprapen". Daarbij maakten haar beide ouders als kind de oorlog mee. "Mijn vader weet nog dat ie zijn konijn moest opeten in de hongerwinter. Mijn moeder herinnert zich nog precies hoe haar vader – de dichter Ed Hoornik – werd afgevoerd naar een concentratiekamp. Dat maakt als kind veel indruk. Mijn moeder herkende haar vader niet meer toen hij terugkeerde na een jaar internering in Dachau."

1 Stadhouderskade 144-1 hoog

Hier woonde Dries Riphagen, een bekende jodenjager. "Hij werkte voor drie verschillende instanties, zoals voor bureau Joodse Zaken van de Amsterdamse politie en voor de SD. Er zijn heel veel mensen door zijn toedoen opgepakt en naar een kamp afgevoerd of gewoonweg meteen uit de weg geruimd. Zoals bij een executie in een garage aan de Amsteldijk 27. Hij is na de oorlog nooit opgepakt."

Of Riphagen permanent aan de Stadhouderskade woonde, heeft Stigter niet kunnen achterhalen. "Veel jodenjagers woonden zelf ergens driehoog achter in West. Als er dan joden waren opgepakt, trokken zij in de huizen van die weggevoerde mensen. Het kan best dat dat ook hier het geval was. Maar daar heb ik geen bewijs van kunnen vinden."

2 Gerard Doustraat 238

In deze synagoge van Vereniging Hulp Israël waren in april en mei 1942 sterren te koop. In 1943, op Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) werd hier de laatste eredienst gehouden, al waren er tot 1944 nog bijeenkomsten. Het zilverwerk en de Thorarollen werden ondergebracht bij secretaris Lehmann aan de Hemonylaan. Na de deportatie van Lehmann en zijn gezin werd het zilver gestolen. De gebedsrollen werden vernield. Het interieur van de synagoge bleef als een wonder vrijwel ongeschonden. Op 19 mei 1945, niet lang na de bevrijding, was er weer een dienst.



3 Stadhouderskade tegenover 86

Roofmoorden kwamen veel voor in de oorlogsjaren.

Stigter: "Een zekere mevrouw Van Noorden uit Groningen zat ondergedoken bij gebedsgenezers Krug in de Haringvlietstraat. Deze man en zijn broer vermoordden haar. Later voerden zij als verdediging aan dat zij bang waren dat zij hen zou verraden. Maar anderen beweerden dat het om haar geld te doen was. Na de moord wilden de broers haar lichaam dumpen in het water van de Stadhouderskade. Dat bleef niet onopgemerkt. Een voorbijganger meldde het bij de politie en de dader werd gepakt." "Het gebeurde natuurlijk ook weleens dat een onderduiker overleed door ouderdom of ziekte. Wat moest je daar dan mee doen? Sommige mensen hebben wel geprobeerd het lichaam achterop de fiets naar een begraafplaats te vervoeren, gestut met een stok, zodat het leek alsof er iemand achterop zat. Ook werden mensen op straat achtergelaten of in het water gegooid. In politierapporten werd dan vaak verwezen naar het joodse uiterlijk van de dode en dat er geen papieren waren aangetroffen. Dan weet je genoeg."

4 Stadhouderskade 78/Eerste van der Helststraat - De Heinekenbrouwerij

Tijdens de oorlog werd hier door de Centrale Bedrijfskeukens Amsterdam het voedsel voor het personeel in industriële bedrijven bereid. Na de bevrijding zat in een deel van de brouwerij een interneringskamp voor politieke delinquenten van de Politieke Opsporingsdienst. In september 1945 werden er 130 NSB'ers gevangen gehouden.



5 Stadhouderskade 73 2-hoog

Op dit adres zat dominee Jan Koopman ondergedoken. Hij schreef in 1940 uit protest tegen de ariërverklaring de brochure 'Bijna te laat' die illegaal werd uitgegeven. "Vanaf deze plek heb je zicht op het Weteringplantsoen, waar nu het monument 'De gevallen hoornblazer' staat. Daar was in de oorlog een vuilnishoop, omdat het vuilnis niet meer werd opgehaald. Tegen deze muur van afval werden mensen geëxecuteerd en vielen neer op de vuilnishoop. Heel symbolisch."

Bij een van de fusillades in het plantsoen ging er een kogel hoog over en trof Jan Koopman in zijn oog. Niet lang daarna, in maart 1945, overleed hij aan de gevolgen van deze verwonding."

8 Karel du Jardinstraat 61-67

Hier huisde de Nationale Confectie-Industrie. Het bedrijf werkte voornamelijk voor C&A en maakte uniformen voor het Duitse leger. August Brenninkmeijer vertelt in een monografie over C&A in 2006 over de gaten die verzetsmensen in een schip met een lading uniformen boorden. Het schip zou in het Merwedekanaal gezonken zijn.



Karel du Jardinstraat 61-67

9 Amsteldijk 69/hoek Tolstraat 200

Vanaf januari 1943 huisde op dit adres een Uitgiftelokaal van de Joodse Centrale Keuken 'waar men voor weinig geld een voedzaam maal kon krijgen', aldus het Joodse Weekblad. De ingang zat in de Tolstraat.



Hoek Amsteldijk 69, Tolstraat 200

10 Amsteldijk 67

Dit is het adres van het voormalige Gemeentearchief, waar in 1942 en 1943 een grote toestroom van joden ontstond die een poging deden hun niet-joodse voorouders te vinden. Wanneer ze konden aantonen dat er sprake was van meer dan twee grootouders die hadden behoord tot een andere kerkgemeenschap, was een persoon volgens de Duitse definitie namelijk niet joods. Om de toestroom in goede banen te leiden – een NSB'er had geklaagd over de aanwezigheid van joden in de studiezaal, werd er een aparte ruimte voor joodse bezoekers ingericht. Deze kreeg de cynische bijnaam 'de Sterrenwacht'.

11 Amsteldijk 27

De garage van Heinrich Klöpping was hier gevestigd. Klöpping verborg spullen voor het verzet en werd door Riphagen verraden. Op 7 juni 1944 werd hij in zijn eigen garage met een "Kopfschuss" vermoord. De in de garage aanwezige verzetsstrijders Maurits Baggers en Johnny Even werden meegenomen naar de Euterpestraat, naar het hoofdkwartier van de SD in Amsterdam, en nog diezelfde dag aan de Kalfjeslaan geëxecuteerd.



Amsteldijk 27

12 Amsteldijk 12

Op Amsteldijk 12 runden Cornelis Pouw en Maria Pouw-Geel een pension. Geel bleek lid te zijn van een nationaalsocialistische splinterpartij. Het pension was een lokadres voor joodse onderduikers, die na aankomst werden verraden aan het Bureau Joodse Zaken van de Amsterdamse politie. Negentien mensen werden zo verraden.

6 Eerste Jan Steenstraat 131

Op dit adres zat tot 1943 een NSB-kringhuis. In De Pijp woonden relatief veel NSB-aanhangers, getuige het aantal leden in 1941: 909 in de Oude Pijp en 1030 in de Nieuwe Pijp.

7 Ceintuurbaan 366-huis

Dit ogenschijnlijk doodnormale woonhuis wil Stigter graag laten zien. "In Amsterdam is, op een paar plekken na, het zogenaamde dadererfgoed als eerste uit het collectieve geheugen verdwenen. Op dit adres had Abraham Puls een soort privé politiebureau. Puls en zijn mannen gingen 's middags vanuit kantoor de straat op en hielden iedereen aan die in hun ogen een joods uiterlijk had. Als je dan niet de juiste papieren had, werd je opgepakt." Ook voor de deur van Puls' bureau ging het er vaak heftig aan toe. Stigter vertelt over de aanhouding van de joodse student en verzetsman Henk Langendijk uit Utrecht. Een agent hield hem aan, maar Langendijk rukte zich los en probeerde op een net voorbijrijdende tram te springen. Zijn poging mislukte: hij kwam tussen twee tramstellen terecht. De toen nog 'onbekende jood' was volgens het politierapport op slag dood. 'De verdachte was door overrijding ter hoogte van zijn middel als het ware doorgesneden'.



Eerste Jan Steenstraat 131



PEGGY'S TOTAL BEAUTY



* Pedicure
* Kapster
* Schoonheidsspecialiste
* Make-Up Artist

* Manicure
* Massages

Bij u thuis ook 's avonds en weekend.
Stadspaskorting m.u.v. Med. Pedicure

Neem contact op met!
Tel: 020-6711 411
Mob: 0612102080
Web: www.peggystotalbeauty.nl
Email: peggy@peggystotalbeauty.nl

**Opslag van
wat u dierbaar
is in privé unit.**

**Ook geschikt
voor uw motor.**

Henriëtte Ronnerplein 38

**Volledig afgesloten met
computerslot en sleutel, unit
voorzien van verlichting,
stroompunt, SKG slot.**

Voor meer informatie en tarief:
info@stallingamsterdam.nl



Een initiatief van
De Baron De Stalling BV

nvm de mondhygiënist
mondhygiënist dé specialist in preventie

Aan de Amstel Mondhygiënist

KRM
kwaliteitsregister
mondhygiënist

Wilma Burger
Sylvia Braxhoofden
Annemijn Moes
Aziza Aynan

Amstel 49d / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
Tel. 020-4201761
info@aandeamstelmondhygienisten.com
www.aandeamstelmondhygienisten.com

IEDE HOORN
uitvaartzorg



- voor iedereen, ongeacht uw (uitvaart)verzekering -

06 - 2885 9796
dag & nacht bereikbaar
www.iede.nl

RUSTIGE YOGA

- * Langzame flow series.
- * Veel aandacht voor de wervelkolom.
- * In een rustig tempo werken aan kracht en lenigheid.

Maandagavond
20.30 tot 21.30 uur.
en
vrijdagmorgen van
10.00 tot 11.00 uur.

Aanmelden bij Pien
Tel: 06 172 60 688
Kosten € 10,- per keer
ZEN DOJO AMSTERDAM
Andreas Bonnstraat 12

TANGO

gratis proefles



www.tanaoalma.nl

**Studiecentrum
de Franse les**

« J'ignore ce que je ne sais pas ! »

Parijs te ver weg en toch Frans spreken?
Ervaren docent geeft privé- en groepsles
bij u in de buurt. Interesse?

**VRUWILLIGERS
ACADEMIE**
Amsterdam-Zuid

Gratis Cursussen, workshops en ontmoeting
Wil je nieuwe dingen leren?

Kijk op de kennismarkten voor gratis
cursussen en workshops bij jou in de buurt
om beter voor een ander te zorgen

Aanmelden is heel eenvoudig, ga naar kennismarkt.amsterdam,
kies je buurten geef op voor een bijeenkomst of de nieuwsbrief



Marthe van Bronkhorst en Mark van Duijn - Foto: Rob Godfried

Uitnodiging

Schrijf een gedicht of song over een van de volgende pleintjes in Pijp en Rivierenbuurt:

Henrick de Keijser, Thérèse Schwartz, Van der Helst, Cullinan, Meerhuizen, IJsel.

Thema is

"ver weg – dichterbij."

Herinneringen, hoop, heimwee of humor, de invulling is vrij, van puntgedicht tot ode, van rap tot ballade, alles mag.

Op het v.d. Helst-, het IJsel- en het Meerhuizenplein hangen dichtregels, met een QR-code naar de website.

Of mail direct naar hetbruggehuisje@gmail.com. Doe mee!

Tot 15 juni inzenden.

Een jury beoordeelt de inzendingen, alle inzenders krijgen een reactie.

De winnaars worden uitgenodigd om deel te nemen aan Poëzie op Pleintjes podium-dagen.

De Corona-regels bepalen wanneer die kunnen plaatsvinden.

Cybersoek
COMPUTER - TAAL - LEREN

COMPUTERHULPLIJN

☎ 020 693 4582

Ook in het Engels, Frans,
Spaans en Arabisch.

GRATIS

Neem contact op met Cybersoek en wij bellen terug.
Bel: 020 693 4582 (voicemail)
WhatsApp: 020 693 4582
Mail: info@cybersoek.nl



Het Huis van de Wijk de Pijp is nog net niet gesloten.

U begrijpt het: door het coronavirus zijn alle groepsactiviteiten stil komen te liggen. Heel erg jammer, maar dat moet nu even zo. Alle groepen houden zo veel mogelijk onderling telefonisch contact. De deur van het Huis van de Wijk de Pijp is dicht, maar gaat af en toe nog open. Niet zo zeer voor een kop koffie of een activiteit, maar wel bijvoorbeeld voor de spreekuren van WPI en zeker voor "Voor Elkaar in Zuid" (zie artikel op deze pagina). Ook onze "buren" van WOON, NM&T en Wijkcentrum de Pijp zijn in het pand aan het werk. Echter vooral met de telefoon en de computer.

En ondertussen wordt er hard nagedacht over hoe we de "social distancing" vooral een "fysical distancing" kunnen laten zijn. Hoe kunnen we wel sociale contacten met elkaar vormgeven? Dat vraagt om creativiteit en die blijkt er genoeg te zijn.

Wij roepen vooral op om in je eigen straat of buurt in actie te komen. Ga stoepkrijten voor je burens, speel op je balkon een deuntje op je klarinet, doe een boodschap voor een ander, schrijf een gedicht met grote letters op je raam, stuur je buurvrouw een grappig filmpje. ...Kortom: blijf in contact met elkaar!

Puzzelen in de Wijk

Peter Ritmeester is de puzzelkoning van Nederland. Hij maakt de sudoku voor NRC en New York Times en is eigenaar van www.PUZZL.com. Ondanks zijn drukke bestaan neemt hij iedere woensdag de tijd om in het Amstelhuis met een groep ouderen te puzzelen onder het genot van een kopje koffie en zelf mee gebrachte koekjes. Samen puzzelen is gezellig en het is ook nog goed voor het brein. Ouderen beleven tot op hoge leeftijd veel plezier aan puzzelen. De teleurstelling was dan ook groot toen de puzzelochtend moest stoppen vanwege het Corona virus. Daarom heeft Peter een woordzoeker gemaakt die door Combiwel verspreid is. Vrijwilligers brengen en halen de puzzels op en hieruit worden iedere 2 weken enkele prijswinnaars getrokken. Er wordt flink op los gepuzzeld! De eerste prijsuitreiking heeft bij het uitkomen van deze krant reeds plaats gevonden en is opgeluisterd door een muzikaal optreden van de "Fanfare van de eerste Liefdesnacht".

WOORDZOEKER

O R A N J E E P U A T A T
L L E E G L E V A W Z L I
N E E B K G I W U A L B W
I E N B I O L O E L G K L
U G U E L R M E E L I O E
R N B E O B N L A V K R R
B A T A E R I S C E A A A
E A N R T E G N R Y K A P
M R L D W R E S D O A L E
E F R I O E A Z A I O A G
R F T E L E N W O R G D N
C A N S R A A P Z R G O B
O S C H A R L A K E N O G

BEIGE	BLAUW
BRUIN	CREME
CYAAN	EBBEN
GLASGROEN	GRASGROEN
INDIGO	KAKI
KORAAL	LELIEWIT
LILA	OKER
OMBER	ORANJE
PAARS	PARELWIT
ROOD	ROZE
SAFFRANGEEL	SCHARLAKEN
TAUPE	VIOLET
ZWART	ZWAVELGEEL

Voor Elkaar in Zuid wordt Voor Elkaar in Amsterdam

www.voorelkaarinamsterdam.nl of 020-6794441

Op het moment van het uitbreken van de coronacrisis werd het concept "Voor Elkaar in Zuid" in een paar dagen tijd opgeschaald naar "Voor Elkaar in Amsterdam". Combiwel heeft met welzijnspartijen in alle stadsdelen het initiatief genomen dit concept door de hele stad aan te bieden. Hopelijk heeft u de flyer in uw brievenbus ontvangen, de MUG of het Parool gelezen of misschien heeft u "Voor Elkaar in Amsterdam" al op posters in een abri zien hangen.

Voor Elkaar in Zuid bestaat al een flink aantal jaren in Zuid en heeft als thuisbasis het Huis van de Wijk de Pijp. Van hieruit wordt de telefoon bemenst en worden de vragen van buurtbewoners gekoppeld aan buurtbewoners die wel wat voor een ander willen betekenen. De 150 vrijwilligers bellen zo'n 6000 keer per jaar aan bij een buurtgenoot voor een klusje, een boodschap of bijvoorbeeld voor sociaal contact. Waren tot een paar weken geleden de vrijwilligers vooral

50-plussers, sinds corona is het aantal jonge mensen dat zich heeft aangemeld enorm gegroeid. Scholieren met een tussenjaar, studenten, maar ook mensen die sinds kort geen werk meer hebben, hebben zich aangemeld iets te willen doen voor een buur. Wat een potentie! Al deze nieuwe vrijwilligers worden door het team van Dynamo uit de Rivierenbuurt via videobellen gescreend. Eenmaal gescreend kunnen vrijwilligers gekoppeld worden aan vragen van buurtbewoners. Kortom: aan de slag!

Voor Elkaar in Zuid is een aanvulling op de reguliere hulpverlening. De mensen in de zorg hebben hun handen vol aan zorg en veiligheid en dan is het mooi dat "Voor Elkaar" de praktische hulp kan regelen of tijd heeft voor een luisterend oor.

En wel of geen corona: Voor Elkaar in Zuid zal blijven bestaan. En wij hopen vooral dat alle nieuwe vrijwilligers op een of andere manier actief willen blijven in hun straat of buurt.

Mooi bedankje van een buurtbewoner...

Ik voel me zo geholpen. Ja we moeten het samen doen. Mijn Pa zaliger zei altijd "het is beter te geven dan te ontvangen". Mijn gehele leven heb ik altijd gegeven en was te trots om te ontvangen. Ik dacht "ik red het wel". Maar nu, in de herfst van mijn leven, alleen, gehandicapt en met een minimum inkomen, ben ik zo blij en dankbaar. Ik voel me gelukkig dat we leven in een land als Holland in een stad die "heldhaftig, vastberaden en barmhartig" in zijn vaandel heeft staan en de mensen die daar wonen in tijd van nood, met elkaar verbonden zijn.

Liefs ...

Wilt u een Amsterdammer helpen die door corona de deur niet uit kan? **Voor Elkaar in Amsterdam**

Kunt u de deur niet uit en heeft u praktische hulp nodig of een luisterend oor?

Bel ons en stel uw vraag: **020-7670031**
(dagelijks bereikbaar van 10.00 - 16.00 uur)

Ik zoek hulp Ik wil helpen Buurtcontacten

Duizenden Amsterdammers staan klaar om u te helpen!

Boodschappen nodig? De hond uitlaten? Behoeftte aan een luisterend oor? Andere hulp nodig?

voorelkaarinamsterdam.nl

Voor Elkaar in Amsterdam is een initiatief van de gezamenlijke sociale organisaties in Amsterdam.

Nieuws van de Voedselmarkt uit de Lutmastraat

Mike Paschenegger is coördinator bij de Voedselmarkt in de Lutmastraat. Door de coronacrisis is er veel veranderd. Mike vertelt: "Helaas kregen we de kratten al snel niet meer gevuld. Er was onvoldoende aanvoer van producten. En ook niet onbelangrijk: veel vrijwilligers bleven thuis omdat ze in de risicogroep vallen. Vervolgens was de vraag: hoe helpen we de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselmarkt met zo min mogelijk vrijwilligers en weinig producten? De oplossing die de Voedselmarkt in de Lutmastraat bedacht is "voedselbonnen". Een eenpersoonshuishouden krijgt 15,- euro aan bonnen om boodschappen

te doen. Een huishouden van 2 krijgt 20,- euro, en zo verder. Dit lijkt een goede oplossing. En...goed nieuws is: naast deze voedselbonnen kunnen we sinds kort uitbreiden met het aanbieden van kant-en-klaar maaltijden. Er is een geweldig initiatief van een cateraar die besloten heeft zich hiervoor met zijn bedrijf in te zetten. Van dit soort initiatieven worden we ontzettend blij! Zo maken we de wereld -ondanks corona- met elkaar wat fijner en vriendelijker!

Wilt u de Voedselmarkt (financieel) steunen? De Voedselmarkt kan altijd hulp gebruiken. Kijk op www.voedselbank.nl



Direct al bij de start van de coronacrisis werd er door "Silver" (winnaar van de Voice Kids 2019) een optreden in de binnentuin van het Amstelhuis gegeven. Ouderen hingen uit hun raam om te genieten van "want zij gelooft in mij". Met dank aan Silver!



Begin april werd vrijwilligster Veronique totaal onverwachts in het zonnetje gezet met een "happy birthday" van een muzikale vader en dochter. Via een lange stok ontving ze een klein cadeautje. Waarschijnlijk een verjaardag die ze niet gauw zal vergeten.



In geuren en kleuren...

De docente van het seniorenkoor in het Amstelhuis kwam met een fantastisch leuk plan. Ze besloot de bollenboeren (die het in coronatijd ook heel zwaar hebben) te steunen door 100 bossen hyacinten te kopen. Ze bezorgde bij alle koorleden een bloemetje. En samen met Buurtwerker Helga Spel bedacht ze welke

mensen nog meer blij zouden worden van een bosje hyacinten. En op deze manier sloeg ze twee vliegen in een klap: een blij bollenboer en op 100 gezichten een glimlach.

Vanwege het grote succes is er inmiddels een "Bewonersinitiatief" van gemaakt en zijn op 10 en 17 april zo'n 250 buurtbewoners verrast met een geurig bosje bloemen. Heeft u ook een idee? Heeft u voor dit plan budget nodig? Via Buurtwerker Sylvia Spong kunt u tot een bedrag van € 500,00 op een eenvoudige manier geld aanvragen voor uw plan. Voor meer informatie, bel Sylvia: 06.1841 6865. Voor duurdere plannen kunt u kijken op de website van het stadsdeel bij "Bewonersinitiatieven". Kom maar op met die plannen: wij denken graag mee! Nieuwsgierig naar wat Amsterdammers organiseren? Kijk op www.wijamsterdam.nl. En...meld je eigen initiatief hier ook aan!



De flyer van Voor Elkaar in Amsterdam is inmiddels in heel Amsterdam Zuid verspreid. Zo'n 8 vrijwilligers hebben onder leiding van het Wijkcentrum iedere brievenbus in de Pijp aangedaan!