

Saamhorigheid en eigenwaarde bij de voedselbank

Een dag bij de voedselbank in de Lutmastraat is een dag van verbazing over de bedrijvigheid, de logistiek, de efficiëntie, de vriendschap en de gezelligheid, maar bovenal over de absolute gewoonte van de voedselbank. Iedereen weet wat er moet gebeuren, iedereen heeft een taak en die wordt uitgevoerd met een logische rust die elk bedrijf zou moeten kenmerken. Maar ja, hier verdient ook helemaal niemand geld met zijn of haar werk. Zou het daarin zitten?

Al voor tien uur lopen er vrijwilligers binnen. Dat zal niet ophouden. Door de dag heen komen er meer dan 35 vrijwilligers om tafels en kratten te verplaatsen, weg te brengen of te halen, tafels op te zetten, kratten uit te zetten in de ruimte, te vullen met kruidenierswaren en brood, kratten met groente en fruit klaar te zetten, kleding te verzorgen en klaar te leggen, voorraden aan te vullen en te verplaatsen, vrachtwagen uit te laden, tafels weg te zetten, koffie en thee te schenken, nummertjes uit te delen, aanmeldingsbrieven te controleren, de supermarkt te runnen, de bladeren van de straat te vegen, tassen voor klanten te dragen.

€ 215 per maand
“Het aantal huishoudens is nu ongeveer 148”, vertelt Mike Paschenegger, de coördinator van deze voedselbank. “Dat betekent dat ongeveer 580 mensen ondersteuning van de voedselbank krijgen. Maar we bereiken 40 procent van onze potentiële klanten – mensen die recht hebben op de voedselbank – niet. Waarschijnlijk is er nog teveel schaamte. Ik verwacht komend jaar trouwens weer een toename van de rechthebbenden: de energieprijzen gaan omhoog, de zorgverzekering ook... Mensen hier moeten het doen met niet meer dan € 215 leefgeld per maand voor



Foto: Rob Godfried

De klanten stromen vanaf twee uur binnen, dus dan moet alles klaarstaan. Iedereen krijgt een krat met de verpakte spullen en kan daarna vlees, kaas, groente en fruit en eventueel koffie (dit keer pakken en alles dan in zelf meegebrachte tassen, al dan niet op wielletjes, stoppen. Wie er voor deze keer recht op heeft, kan ook nog kleding uitzoeken en naar de supermarkt lopen voor olie of shampoo, binnen het opgegeven budget.

Overall maken mensen een praatje: vrijwilligers onderling, klanten onderling, vrijwilligers met klanten. De vrijwilligers kennen elkaar, de klanten kennen elkaar, klanten en vrijwilligers kennen elkaar, bij naam en vaak ook elkaars levensverhaal.

een of twee personen. Behalve huur, energie, verzekering en internet moeten ze daar alles van betalen: eten, kleding, vervoer, de was, verzorging, schoonmaak, uitgaan. Per kind krijgen ze er nog € 40 per maand bij. Als de melk vijf cent duurder wordt, kun je dus wel nagaan dat er ineens geen melk meer van af kan als je alles hebt gebudgetteerd.”

Een goeie broek
Leven met een permanent tekort geeft een héél ander gevoel dan zuinig leven om misschien wat over te kunnen houden, weet Mike Paschenegger. “Daarom organiseren we ook nog andere dingen om het leven een beetje te veraangena-



“Leven met een permanent tekort geeft een héél ander gevoel dan zuinig leven...” - Foto: Rob Godfried

men en proberen we meer te doen dan alleen de voedselbank. We werken met vaste vrijwilligers die de klanten kennen en zo niet alleen fijne gesprekjes kunnen hebben, maar ook weten waar ze mensen blij mee kunnen maken. De een met een goeie broek, de ander met een juist gearriveerde wasmachine.”

“Op 19 december organiseerden we een kerstmarkt, met spullen waarmee mensen hun huis gezellig kunnen maken. Als er een kind jarig is, maakt de stichting Jarige Job een verjaardagsdoos, met slingers, cadeaus en spullen om uit te delen op school. En grootouders mogen voor een jarig kleinkind hier iets uitzoeken in de spel- en speelgoedcontainer. Volgend jaar starten we een proef met een voedselmarkt, waar klanten helemaal zelf kunnen kiezen wat ze willen eten. Want nu is die keus toch eigenlijk al voor ze be-

paald door wat wij in de kratten stoppen. Hun afhankelijkheid is al zo groot. En we werken samen met ‘Zuid voor mekaar’. Dat is opgericht door de Voedselbank Zuid met het idee dat de klanten via een naaclub hun kleding kunnen herstellen of vermaken. Digitaal verkeer is tegenwoordig noodzakelijk en als je geen computer hebt, wordt het lastig, dus er is een computerclub. Saamhorigheid en eigenwaarde zijn zo belangrijk, daarom is er een zangclub en volgend jaar yoga. Allemaal gratis en toegankelijk voor iedereen, al zal de yogales plaatsvinden in het Huis van de Wijk.”

“Iedereen zegens”

Johan is vrijwilliger en heeft drie maanden van hetzelfde budget geleefd als de klanten om zelf een beetje te ervaren hoe dat is. “De voedselbank draait eigenlijk op het gegeven dat we als maatschappij

in alles wel tien keuzes willen hebben”, vertelt hij. “Dan blijft van een heleboel dus nogal wat over en dat gaat naar de voedselbanken. Maar uiteindelijk heeft alles natuurlijk wel iets gekost en dat moet worden opgebracht door wat wél wordt verkocht. Met minder keuze zouden misschien wel meer mensen hun eigen boodschappen kunnen betalen.”

Vijf zusters, uit De Pijp, maar ook van verder weg in Nederland, komen al jaren helpen bij de voedselbank, eentje zelfs al twaalf jaar. Hun vader stond op de Albert Cuyp met vis, nu werken ze zich drie slagen in de rondte om de voedselbank te draaien.

“Ik geef iedereen hier zegens!”, zegt een klant. “De mensen hier zijn zo lief. Ik ben blij met alles wat ik krijg en binnenkort maak ik bara voor iedereen!”, roept een andere.

En dat verklaart misschien waarom zoveel vrijwilligers zich inzetten voor de voedselbank. Het is leuk en bevredigend en het contact met de klanten maakt het erg de moeite waard.

Natuurlijk zouden de klanten liever niet zijn aangewezen op de voedselbank. De meesten willen liever niet op de foto, uit schaamte of om hun kinderen niet in verlegenheid te brengen. Maar omdat ze zo welkom zijn, komen ze hier toch met plezier. “Ik ben er gewoon hartstikke blij mee”, vertelt een klant. “Ik heb weer een la vol met eten!”



Foto: Rob Godfried

WORD ZELFSTANDIG KAPPER BIJ WAXX

Rosie:
"Meer vrijheid en goed inkomen."



Bruno:
"Zelfstandig zonder zorgen."



Rutger:
"Stoelverhuur maar dan beter!"



WAXX KAPPERS



Albert Cuyp naast > WAXX KAPPERS < naast Hutspot Van Woustraat 8 020 - 493 04 92 • www.waxx.nl fb.com/waxxamsterdam

Wij

wijwereld.org

De Dageraad is op zoek naar nieuwe collega's.
Hou je van kunst en architectuur? Heb je interesse in de Amsterdamse School?
Dan kun je zó aan de slag als gids en gastheer of gastvrouw.

Meer informatie?
Kijk op www.hetschip.nl > vacancies.
Reacties naar info@hetschip.nl

Meer Bewegen voor Ouderen

Meer Bewegen voor Ouderen organiseert in heel Amsterdam diverse bewegingsactiviteiten voor mensen van 55-100 jaar en voor mensen met chronische aandoeningen.

Informatie hierover vindt u op onze website:

www.mbvo-amsterdam.nl
of bel 020 - 886 10 70
e-mail: mbvo_amsterdam@hotmail.com

Op zoek naar inspirerend vrijwilligerswerk?
Word vrijwilliger bij Hulplijn Amsterdam.
Boeiend vrijwilligerswerk.

Training start medio januari 2019.
Belangstelling? Info en aanmelding bel 020 6758888 of check de website...

www.hulplijnamsterdam.nl

Gezocht: Creatieve Dtp-er

Met Indesign geef je de krant vorm en overleg je met de eindredacteur en de drukker. De opmaak van de Pijpkraant gebeurt vrijwillig. Wil jij je storten het leukste stadsdeel van Amsterdam? Dan willen we je graag ontmoeten! Interesse? Stuur een mail naar pijpkraant@wijkcentrumdepijp.nl t.a.v. Jeroen Overweel, of bel 020-676 4800.

123wonen.nl

de verhuurmakelaar

Verhuur uw woning veilig en snel!
leegstandswet - kamerverhuur - expats

Neem vandaag nog contact op:
123Wonen Amsterdam
Verhuren@123Wonen.nl
Tel. 088 - 700 99 99

Karate en zelfverdediging voor vrouwen van 16 tot 88.

Training: donderdagavond 19.00 tot 20.30. In Sporthal de Pijp.

Voor meer info: Shuriryu.nl

Zet kinderen in hun kracht!

Kinder-Krchtig

Begeleiding en trainingen voor het lerende kind

Van Hallstraat 10, 1051 HH Amsterdam
t 06 - 469 50 378 e johannette@kinder-krchtig.nl
www.kinder-krchtig.nl

Atelier Loes Verbeek

Cursussen - Workshops - en en Privésés.
Beeldhouwen in was en klei. Model en portretboetseren - Modeltekenen - werk in opdracht - Ruysdaelkade 63-sous
Voor info: www.loesverbeek.nl
Email: lverbeek@hotmail.com tel: 06 27337251

Alleen met Kerst en toch samen?

Kerstdiner op 22 december 2018* in Casa Migrante, Van Ostadestraat 268.

Samen villancicos zingen met het Inloop Pauzekoor o.l.v. Barbara Wessel.

*Reserveren gewenst

www.movingthroughmusic.nl
www.casamigrante.com

Kom eten en zing met ons mee!

Schitteren als een diamant: 150 jaar Royal Asscher Diamonds

In de Tolstraat, tegenover Cinetol staat het imposante gebouw van Royal Asscher Diamonds. Een familiebedrijf met een lange geschiedenis, dat nu alleen nog kantoor houdt in de linker toren van het gebouw. We spreken met Edward Asscher (72), een van de directeuren, die vanaf 1970 werkzaam is in het bedrijf. Samen met zoon Mike en dochter Lita vormt hij de directie.

Edward Asscher is in 1946 in Amsterdam geboren. Als jongetje kwam hij al vaak naar de fabriek. Op zaterdagen was de fabriek dicht en werd er boog geschoten, van de ene kant van de fabriek naar de andere. Dan mocht hij soms wel eens komen kijken. Later werd de lange vleugel verkocht, die momenteel wordt gerenoveerd tot een deel van het Asscherkwartier. Een nieuwe hotspot in De Pijp, met ruime stadswoningen, nieuwbouwapartementen en appartementen in een monumentaal gebouw. Ook is er ruimte voor creatieve bedrijven, een luxe hotel, horeca en het net geopende theater CC Amstel.

“De diamanten die wij verkopen brengen geluk aan de vrouw of de man die hem draagt, maar ook aan iedereen die heeft meegewerkt aan de productie ervan.”

In de 19de eeuw had de familie Asscher verschillende fabrieken in Amsterdam. Edwards grootvader Abraham Asscher begon in 1905 met de bouw van het pand, dat in 1907 haar deuren opende. “De fabriek stond toen in de weilanden”, vertelt Asscher. “Het enige andere gebouwtje stond hiernaast, waar het voormalige gemeentearchief zat, en nu het Pestana hotel. Het was het beoogde stadhuis van de gemeente Nieuwer Amstel. Maar voordat dat gebouw af was, had Amsterdam die gemeente al geannexeerd.”

Abraham Asscher had vier broers en was de leider van de club. Zijn broer Joseph was de beroemde diamantair die de Cullinan-diamant heeft gekloofd, een diamant van 3100 karaat en de grootste diamant ooit gevonden in Zuid-Afrika. Het was een geschenk van de Zuid-Afrikaanse regering aan de Engelse koning als teken van verzoening aan het einde van de Boerenoorlog.

Het kloven van de Cullinan ging niet vanzelf, vertelt Asscher: “Bij het kloven maak je een inkeping in de steen en zet daar een stalen mes op. Met een stalen hamer geef je dan de klap en als je dat goed hebt berekend, splijt de steen zoals het hoort. Bij de Cullinan brak het mes. Joseph stuurde toen iedereen de ruimte uit, behalve een vertegenwoordiger van de koning en zijn broers. Hij maakte een diepere incisie in de steen, gebruikte een grotere hamer en een groter mes en toen spleet de steen exact naar zijn berekening.”

De Cullinan-diamanten zijn verwerkt in de kroonjuwelen van het Engelse koningshuis. Cullinan 1 en 2, schitteren in de kroon en de scepter van de Engelse koningin. Ze zijn tentoongesteld in de Tower in Londen.

“Ons bedrijf had vóór de oorlog vijfhonderd medewerkers: diamantbewerkers, klovers, slijpers, snijders. Na de oorlog zijn daar maar vijftien van teruggekomen.”

De geschiedenis van Royal Asscher Diamonds en de diamantindustrie is nauw verweven met de historie van Amsterdam en die van de Amsterdamse Joden. In 1585 heerste de Spaanse furie in Antwerpen. Veel Joodse vluchtelingen en protestantse Hugenoten kwamen naar Amsterdam, waar vrijheid van godsdienst was. Omdat de Joden geen toegang kregen tot het gildensysteem waarin ambachtslieden zich organiseerden, vonden zij andere manieren om in hun levensonderhoud te voorzien, zoals de geldmarkt, het marktwezen en de diamanthandel. De Amsterdamse diamantindustrie bloeide op en was anderhalve eeuw de grootste in de hele wereld. Dat eindigde abrupt in 1940. De meeste Joden zijn in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers vermoord.

“Onze wortels liggen in Amsterdam, maar we zijn ook Joods. Mijn ouders trouwden in de synagoge.”

Na de oorlog was er niets over van de diamantfabriek van Asscher. Het bedrijf was leeggeroofd en Edward droeg de broeken af van zijn oudere broer. Maar met de toenemende welvaart in Nederland plukte ook het bedrijf de vruchten van de wederopbouw.

Sinds de jaren zeventig heeft Royal Asscher fabrieken in landen als Rusland, China en India; negen van de tien diamanten worden tegenwoordig in India

De gescheidenis van Royal Asscher Diamonds en de diamantindustrie is nauw verweven met de historie van Amsterdam



Foto: Julia Strijland

geslepen. Asscher wil een bedrijf nalaten waar zijn kinderen trots op kunnen zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een hoeksteen van het bedrijf. Dat betekent dat iedere werknemer een goede boterham kan verdienen, onder goede omstandigheden kan werken en dat zij nooit conflictdiamanten zullen aanraken.

In 1980 gaf koningin Juliana het familiebedrijf het predikaat ‘koninklijk’. Asscher: “Om dat te worden moet je als bedrijf leidinggevend zijn in je eigen bedrijfstak en een onberispelijke reputatie hebben, zowel sociaal als fiscaal. Daar

zijn we trots op. Wij bestaan ruim honderdvijftig jaar en zijn het oudste koninklijke diamantbedrijf in de wereld.”

Julia Strijland

Edward Asscher wordt geportretteerd in Julia Strijland's documentaire film 'Amsterdamse Helden' over de Diamantbuurt. De film gaat zaterdag 19 januari om 16.00 uur in première in CC Amstel. Kijk op: <https://ccamstel.nl/programma/amsterdamse-helden/>

Een nieuwe Van Woustraat

Na acht maanden was het eindelijk zover: de nieuwe Van Woustraat, vanaf de Ceintuurbaan tot aan de Lutmastraat, is klaar. Op 1 december is de straat feestelijk geopend door Sinterklaas. Bredere fietspaden en trottoirs, een scheiding tussen fietspad en rijbaan, meer voetgangersoversteekplaatsen en een bruinrode weg die automobilisten ervan moet overtuigen om zich aan het snelheidslimiet van 30 kilometer per uur te houden.

Het is duidelijk dat veiligheid een prioriteit is geweest bij de herinrichting van de straat, en dat was hard nodig. Door de jaren heen zijn er meerdere ongelukken gebeurd; het kruispunt tussen de Lutmastraat en de Van Woustraat stond bekend als blackspot. Smalle trottoirs, een gebrek aan scheiding tussen fietspad en rijbaan en weinig voetgangersoversteekplaatsen, in combinatie met het drukke verkeer, maakte het waanzinnig onveilig voor voetgangers en fietsers. Vrijwel iedereen was het erover eens dat een

veiligere van Woustraat noodzakelijk was. Herstructureren was van belang.

Klandizie

De langdurige werkzaamheden waren vooral voor de winkeliers niet makkelijk. De opgebroken weg veroorzaakte voor veel ondernemers problemen met laden en lossen; tijdens de wegwerkzaamheden moest dit gebeuren via de zijstraten. Zo nu en dan wilden leveranciers zelfs niet meer leveren vanwege de moeilijkheden die werden ervaren tijdens het laden en lossen. Ook was er voor sommige winkeliers een merkbaar verschil in de hoeveelheid klanten. Dit nam in sommige gevallen zo af dat het resluteerde in een verlies van maar liefst een derde van de normale klandizie.

Grote opluchting

Het einde van de wegwerkzaamheden is dus voor iedereen een grote opluchting. Fietsers kunnen weer op het fietspad, voetgangers kunnen op de stoep lopen zonder dat ze per ongeluk op een tijdelijk fietspad worden aangereden en winke-



Sinterklaas arriveert per tram om de nieuwe Van Woustraat te openen - Foto: Rob Godfried

liers kunnen volop gebruik maken van de nieuwe laad- en losplekken. Klanten die lopend of op de fiets zijn, kunnen de winkels weer gemakkelijk bereiken, dus sommige ondernemers zullen hun klandizie waarschijnlijk opnieuw zien stijgen.

Parkeerplaatsen

Dit geldt echter niet voor alle ondernemers in de Van Woustraat. De vijftien parkeerplaatsen die er waren, zijn vervan-

gen door vijftien laad- en losvakken die 's avonds en 's nachts als parkeerplaats gebruikt mogen worden door buurtbewoners en winkelpersoneel. De toekomstige Willibrordusgarage moet de nu missende parkeerplaatsen gaan vervangen, al bestaat over deze garage nog veel onduidelijkheid. Hoe dan ook is het gebrek aan parkeerplaatsen voor een aantal winkeliers een probleem. Hun winkel ligt namelijk een aardig stuk

lopen van de toekomstige parkeergarage. Het gebrek aan parkeervakken dichtbij creëert vooral voor ondernemers die hun producten in grote aantallen aan klanten verkopen onzekerheid voor de toekomstige omzet. Klanten zullen mogelijk naar dichterbij liggende winkels gaan om een lange wandeling met zware boodschappen te vermijden. Ook wordt het zonder dichtbij liggende parkeerplaatsen moeilijk voor ondernemers om boodschappen zelf te bezorgen.

De Van Woustraat heeft een heleboel functies. Het is een winkelstraat, een drukke noord-zuid fietsroute, een trambaan en een autoroute. De nieuwe autoluwe inrichting zal voor sommige gebruikers van de straat beter worden ervaren dan door andere. De tijd zal leren of de ervaringen met het nieuwe deel van de Van Woustraat zo positief zijn dat de andere delen in dezelfde lijn worden vernieuwd.

Pepijn Fraai

Leer zingen met hart, ziel en verstand
Zangles - Workshops - Pauzekoor



Barbara Wessel
vocal coach

bjwes@xs4all.nl | www.movingthroughmusic.nl
020 - 673 65 76 | 06 46 29 31 93

nvm mondhygiënisten **de mondhygiënist dé specialist in preventie**

Aan de Amstel Mondhygiënisten

KRM kwaliteitsregister mondhygiënisten

Wilma Burger
Sylvia Braxhoofden
Kristina Takrovskaja
Ester Korfage
Aziza Aynan

Amstel 49d / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
Tel. 020-4201761
info@aandeamstelmondhygienisten.com
www.aandeamstelmondhygienisten.com



AKER UITVAARTEN
het stijlvolle alternatief

Eva de la Mar
funeral planner
Amsterdam en omgeving

www.akeruitvaarten.nl

Grip op uw uitvaart? Bel vrijblijvend voor een oriënterend gesprek 06 54 65 00 05 ongeacht of u verzekerd bent.
Overlijden melden? Bel dag en nacht 088 788 0 788

Bij Simon X de Looier X Looiersgracht 70 - 72
Bijbelcentrum X 1016 VT Amsterdam
www.bijsimondelooier.nl 020-6227742

BIJ SIMON DE LOOIER

Versillende activiteiten zoals:
Elke donderdag-avond een heerlijk 3-gangen menu voor slechts €4,00
Van te voren opgeven: 020-6227742

www.bijsimondelooier.nl

CARTRIDGE LEEG?

Inkt Specialist **WIJ HERVULLEN ALLE TYPEN EN MERKEN INKTPATRONEN**

CEINTURBAAN 151 020 - 4710410
NAAST MC MEUBELN T/O RIALTO amsterdam@inktspecialist.nl

Combiwel voor kinderen

KINDEROPVANG
Kinderdagverblijven
Buitenschoolse Opvang
Peutercombi
Voorscholen

Spelend leren
Ontdekkend & beleven

Een kind dat plezier heeft ontwikkelt zich goed.

www.combiwelvoorkinderen.nl
020 5771133

Zorgzaam & Ervaren | Combiwel voor kinderen
Maatschappelijke organisatie voor kinderopvang, ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning.

OP ZOEK?

Eindeloze mogelijkheden als vrijwilliger

Kom naar één van de spreekuren voor vrijwilligerswerk in Zuid!
www.vca.nu/zuid | 020- 5301220

Mentorschap Amsterdam

Word wettelijk mentor

Ruim 500 kwetsbare Amsterdammers zoeken een mentor.
Als hun vertegenwoordiger in zorgzaken maak jij het verschil.

- Ben je van nature integer?
- Kun je je inleven in een ander?
- Ben je 2 keer per maand beschikbaar?

Volg dan de eerstvolgende introductie-cursus op: vrijdag 14 december of zaterdag 12 januari a.s.

Bel Carin Verbeek of Gerard Nijssen 085-4874085 of meld je online aan via mentorschapamsterdam.nl

Met recht betrokken

Lucie Snoeker
ADVIES NALATENSCHAP

- + Maak van uw nabestaanden geen 'spoorzoekers'
- + Hulp bij afwikkeling van een nalatenschap
- + Beter voorbereid naar de notaris voor opstellen / wijzigen (levens)testament

mail@luciesnoeker.nl
www.adviesnalatenschap.nl
020 627.61.48 / 06 5115.34.24

LIEVE AMSTERDAMMER BOUW JE MEE AAN EEN MOOIERE STAD?

DE REGENBOOG GROEP

Word vrijwilliger bij De Regenboog Groep!
Check www.deregenboog.org of mail naar vrijwilligerswerk@deregenboog.org
020 53 17 600

Voor **EXPATS** zoeken wij te huur flats, huizen en villa's in Amsterdam, Amstelveen en omgeving

AMSTERDAM HOUSING

INFO@AMSTERDAMHOUSING.NL
TEL (020)6717266
WWW.AMSTERDAMHOUSING.NL

DAVID ELDERS
begrafenis & crematie
rouwcentrum
t/o de nieuwe ooster
020 6252201
kruislaan 235 amsterdam
www.uitvaartcentrumelders.nl

Italiata Italia Italiaans leren in het hart van Amsterdam

Jaarcursussen
Semestercursussen
Kwartaalcursussen
Intensieve cursussen op maat
One to one
Conversatielessen
Cultuurcursussen
Zakelijk Italiaans

Italiata Italia Istituto di Lingua Italiana
TEL . 06 336 57 359
info@italiataitalia.nl
www.italiataitalia.nl

Italiata Italia is de sleutel tot uw succes zakelijk en prive!

WIST U DAT HET AMSTELhuis...:

- geen verzorgingshuis is, maar een appartementencomplex met zelfstandige sociale huurwoningen voor 70-plussers.
- een gezellige bar en restaurant, Sociëteit het AMSTELhuis, heeft waar u voor lage prijzen kunt lunchen, dineren en drinken.
- Sociëteit het AMSTELhuis van maandag t/m vrijdag is geopend van 10.00 tot 21.00 uur en in het weekend van 14.00 tot 21.00 uur (keuken sluit om 20.00 uur).
- een biljart heeft waar u voor 0,50 € een half uur kunt biljarten.
- over een aparte ruimte van ong. 50m2 beschikt die u kunt huren voor vergaderingen, feestjes en kleine evenementen. In de zomer is deze ruimte vaker beschikbaar.
- op iedere laatste donderdag van de maand een Diner Chantant organiseert van 17.00 tot 19.00 uur, behalve in december.
- regelmatig vrijwilligers en speelkeukenmedewerkers zoekt voor de horeca.

het AMSTELhuis
COCON VASTGOED ZORG B.V.

Voor onze menu's en evenementen:
www.hetamstelhuis.nl
Amsteldijk 35 A'dam

'CONTROLE KWIJT?'
Alcohol, drugs, gokken, etc.
ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT

0800 - 0200596 (gratis) / 06-18772342
www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

Actenz in samenwerking met Fresh Fitness en het de Mirandabad

actenz **ggz ingeest** samen op eigen wijze

Samen Fit en Samen Zwemmen
Woon jij in Amsterdam Zuid, wil je gaan sporten maar kom je er niet aan toe om de eerste stap te zetten of weet je niet zo goed welke sport bij jou en jouw budget past? Actenz biedt hiervoor Samen Fit en Samen Zwemmen aan!
Onder begeleiding van een personal trainer/ zwem-instructeur en een oefentherapeut Mensendieck van Actenz ga je een periode wekelijks aan de slag met het verbeteren van je conditie, op jouw eigen niveau. Daarnaast krijg je hulp van ons bij het zoeken van een sport- of bewegingsactiviteit die bij je past, mogelijk bij een club of vereniging.

Waar
•Fresh fitness, Tolstraat 57-59
1073 RW Amsterdam (De Pijp)
•De Mirandabad, De Mirandalaan 9
1079 PA Amsterdam (Riverenbuurt)

Wanneer
•Fitness: Wekelijks op dinsdag 11.00-12.00u
•Zwemmen: Wekelijks op donderdag 9.30-11.00u

Praktische informatie
Kosten; € 2,- per keer.

Informatie en/of aanmelden
•Fitness: Tjerk ter Haar Romeny, t.terhaarromeny@actenz.nl 06 12384128
•Zwemmen: Jessica Kreuger, j.kreuger@actenz.nl 06 10796603

PIJPELIJNTJES

In deze rubriek spreken we met markante Pijpbewoners en -ondernemers.
Buurtgenoten met boeiende levens, mooie verhalen en memorabele anekdotes.
Aflevering 6: **Pierre Valkering**

“Verbinden, dat is zo belangrijk in deze tijd”

We spreken Pierre Valkering (57) aan de keukentafel in de spaarzaam verwarmde pastorie van de Vredeskerk, zoals de kerk in de volksmond heet. Officieel heet de kerk, die in 1924 is gewijd en in gebruik is genomen door de parochiegemeenschap, ‘Onze Lieve Vrouw Koningin des Vredes’. Pierre Valkering is sinds 1994 pastor van de Vredeskerk. Hij is een markante verschijning: ongeschoren en een knotje. Een hipster-pastor.

Pierre Valkering: “Ik heb heel wat bijzondere mensen gekend. Een ervan was Herman Fontijn, de slagerszoon van de slagerij Ferdinand Bol hoek Rustenburgerstraat. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was hij een van de oprichters van een verzetsgroep uit de parochie. Die bestond uit 24 mannen. Na verraad zijn ze allemaal naar Duitsland gedeporteerd en er kwamen er maar negen terug. Herman was er een van. Het heeft hem nooit rancuneus gemaakt, hij was een liefdevol mens. Hij beoordeelde mensen niet naar hun nationaliteit, ook vlak na de oorlog niet.”

“Niet generaliseren, maar verbinden. Dat is zo belangrijk in deze tijd. Wij organiseren in de adventstijd daarom een ontvangst in de kerk voor de Selemye moskee. Zij nodigen ons ook altijd uit tijdens de ramadan, net als de moskee



Pierre Valkering - Foto: Rob Godfried

aan de Weesperzijde. Die heeft ons ook een keer uit de brand geholpen toen wij met Kerstmis de kerkklokken niet konden gebruiken: We vroegen de muezzin of hij van onze toren de dienst zou willen aankondigen en dat heeft hij gedaan. Het bracht een golf van verbazing en verwondering teweeg. De Liberaal Joodse Gemeente heeft ons ook al een paar keer uitgenodigd voor een gast-seiderviering, een Joods paasmaal. Het zijn kostbare initiatieven die bruggen slaan.”

“Tot voor een paar jaar had ik op de pastorie een eetgroep met zo’n tien vrienden. Op een avond arriveerde een taxi met twee jonge mensen uit een Zuid-Amerikaans land. Ze stapten uit en vertelden dat ze zo van Schiphol kwamen. Ze waren naar Rome gevlogen, maar daar niet toegelaten en teruggestuurd met een vlucht die een tussenstop maakte op Schiphol. Daar kwamen ze er wel doorheen en eenmaal buiten hadden ze de taxichauffeur gezegd: “Rij maar naar een

kerk.” Zo kwamen ze hier en konden met een aan tafel!”

“In de loop van de jaren heb ik de parochie steeds internationaler zien worden. Mensen uit de hele wereld en van alle leeftijden bezoeken de Vredeskerk en komen vreedzaam samen. Aan velen van hen bewaar ik onvergetelijke en dierbare herinneringen. Antoon Hollak, bijvoorbeeld, de grote voorlezer in de kerk. Hij had een stem als een kerkklok. Als hij

voorlas was het net alsof je God zijn eigen boek hoorde voorlezen. En die lieve mevrouw Rie Klepper, oud-onderwijzeres in de Spaarndammerbuurt. Ze hinkte, maar dat belette haar niet om nog af en toe naar Noorwegen te gaan, haar lievelingsland. Daar zag ze een keer een mooie bloem staan. ‘Zal ik ‘m plukken?’, had zij zich afgevraagd. ‘Nee, ik doe het niet, dan kan een ander er ook nog van genieten.’ Of Joke Reith die ik leerde kennen door de jaarlijkse dierenzegening op 4 oktober. Dik in de tachtig was ze. Van top tot teen gehuld in een tiggerpak kwam ze naar de kerk, samen met haar twee katten, waaronder Prinses Laila, die wereldkampioen was.

Ik voel mij een bevoorrecht mens om zoveel mooie mensen te kennen.”

Rob Godfried

Pijpelijntjes heet de roman van Jacob Israël de Haan, die zich afspeelt in De Pijp begin vorige eeuw. Het boek bracht de auteur in grote problemen omdat het onverbloemd over een homoseksuele relatie gaat. De rubriek ‘Pijpelijntjes’ eert deze dappere vroegere Pijpbewoner met verhalen van en over bijzondere Pijpbewoners nu.

Buitenlucht verwarmen

Pastor Pierre Valkering ergert zich. Zo erg zelfs dat hij er in een preek aandacht aan schenkt, uiteraard onderbouwd met Bijbelcitaties. Het gaat over het feit dat wij in Amsterdam de buitenlucht verwarmen. Hoe bedoelt u? Ah, terrasverwarming!

De pastor was in het voorjaar aanwezig bij het door het Wijkcentrum De Pijp georganiseerde verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar werd iedereen aangemoedigd om per e-mail reacties naar de politieke partijen te sturen. Pastor Pierre deelde met alle partijen zijn mening over terrasverwarming.

Rentmeesterschap

Pierre Valkering: “Het moet schoner en het moet duurzamer op aarde. Half Groningen is

al verzaakt en ontwricht. De gaskraan moet verder dicht. Maar intussen verwarmen wij hier in Amsterdam vrolijk de buitenlucht. Ik vind dat van de gekke. Nog even afgezien van wat er via die terrasverwarming daadwerkelijk aan kostbaar Gronings gas of aan stroom, groen of niet, de lucht in gaat: het is een totaal verkeerd signaal dat we met die terrasverwarming geven. God heeft het rentmeesterschap over de wereld aan de mens toevertrouwd. De aarde is ons huis. Dat moet je zo goed mogelijk beheren.”

Lakmoesproef

De pastor zag er dus geen been in om zijn dialoog met politieke partijen in een preek aan de orde te stellen en van commentaar te voorzien. “Voor mij is het milieu eigenlijk al heel lang beslissend voor het bepalen van mijn politieke keuzes. We hebben maar één aarde. En als we die bederven, houdt alles op.” Een standpunt over terrasverwarming is volgens Pierre Valkering de lakmoesproef voor de houding ten aanzien van het milieu. De pastor noemt de reactie van het CDA “bedroevend”. Die partij laat de beslissing over aan ondernemers en terrasbezoekers:

wie daar problemen mee heeft, gaat maar niet op een verwarmd terras zitten. Het CDA hoefde dus niet op de steun van de pastor te rekenen. Saillant feit is dat de ChristenUnie vóór een verbod op terrasverwarming is. Wat de pastor uiteindelijk heeft gestemd, hield hij voor zichzelf.

Niet verwarmd

Pierre Valkering voegt zelf de daad bij het Woord, al is het alleen al vanwege de 20.000 euro die de kerk jaarlijks kwijt is aan energiekosten. De kerk heeft een tochtportaal en wordt doordeweeks niet verwarmd. Dat is niet niks in de winter, want de pastor is dagelijks drie uur in de kerk voor het gebed. Hij wil dan ook graag isolerende voorzetramen, maar daar doet Monumentenzorg dan weer moeilijk over. Het is voor een dienaar van God niet altijd gemakkelijk om profane instituties bewust te maken van de verantwoordelijkheid die de mens voor zijn aarde heeft gekregen.

Jeroen Overweel



De Stal van Bethlehem

Stal van Bethlehem in De Pijp

Op zondag 9 december vierde de Vredeskerk haar 100-jarig bestaan. Het is nu misschien moeilijk voor te stellen, maar aan het einde van de Eerste Wereldoorlog bedroeg het aantal katholieken dat hoorde bij de parochie Sint Willibrordus buiten de Veste maar liefst 20.000 mensen. Dat was teveel. Vanwege Plan Zuid ontstond er ruimte voor een nieuwe kerk en de bisschop van Haarlem besloot aldus. Op 4 december 1918 werd de parochie ‘Onze Lieve Vrouw Koningin des Vredes’ opgericht. Na de verschrikkingen van de

Eerste Wereldoorlog was deze naam niet voor niets gekozen.

Maar de nieuwe kerk moest nog worden gebouwd. Op de hoek van de Ceintuurbaan en de Ruysdaelkade werd daarom een voormalige stalhouderij verbouwd tot noodkerk. De kerk, die als snel de bijnaam ‘Stal van Bethlehem’ kreeg, was laag en nogal benauwd in de zomer. Af en toe viel er een kerkganger flauw. In de zomer van 1924 was het leed geleden en werd de huidige Vredeskerk ingewijd. De Willibrorduskerk is in 1970 gesloopt.

Winterverhaal

Ik maak nooit iets mee. Maar op 5 december wel. Ik stond voor Café Coen een sigaretje te roken en zag uit de schemering een nogal exotisch gekleed figuur aan komen wandelen. Hij droeg kniekousen overgaand in een pofbroek. Zijn jack had zilveren en gouden versieringen en om zijn hals zat een witte kraag met allemaal golfjes erin. De man was klein en een tikje corpulent. Bij mij aangekomen bleef hij staan en groette mij vriendelijk. "Wat is dat daar wat u rookt?", vroeg hij. "Ik ken slechts het genot van een pijpje." Toen zag ik het. "Deksels, u bent Piet Heyn!" Gelukkig dacht ik er aan om mijn vloek wat aan te passen. De man was immers van ver gekomen en om hem dan meteen met grof taalgebruik te verwelkomen... "Grote kans trouwens dat u voor mij een zilverstuk heeft. Dit is mijn laatste sigaret en ik heb onvolgende kleingeld voor de sigarettenauto-maat binnen."

"Ah, u noemt dat dus een sigaret. U zuigt de rook direct uit het staafje zie ik. Is dat wel gezond?"

"Nee, eigenlijk niet. Maar het is de tabak die u en uw tijdgenoten populair hebben gemaakt", antwoordde ik, maar ik had er meteen spijt van. Hij had een lange reis achter de rug en nu moest ik hem niet meteen verwijten gaan maken. Snel stelde ik er een vraag overheen. "Wat is eigenlijk de reden van uw bezoek?"

"Ach, nou ja, ik dacht laat ik eens kijken hoe de Zeven Verenigde Provinciën er nu voor staan."

"En, hoe vind u het?"

"Tja, ik zie veel vreemde dingen."

Voordat we hier verder over konden converseren schoot me plots iets te binnen. "Trouwens, heeft u misschien nog een slaaf voor me in de aanbieding? Ik werk 60 uur in de week en ik heb geen tijd voor het huishouden. De arbeidsmarkt is nogal



overspannen en het is heel moeilijk om goed personeel te vinden tegenwoordig."

"Waarom denkt u dat ik u een slaaf kan leveren?"

"U werkte toch voor de West-Indische Compagnie. Die handelde toch in slaven?"

"Ja dat klopt, maar toen ze daarmee be-

gonnen was ik allang dood. Zelf was ik wel jarenlang galeislaaf, als gevangene van Barbarijse zeerovers. Dat was geen pretje kan ik u verzekeren."

"Sakkerloot", kon ik alleen maar uitbrengen. Ik nam mij voor om eens een geschiedenisboek te gaan lezen. Wie weet kon ik mijn vrienden nog wat wijzer maken.

Net op dat moment zagen we een man in een lange rode jas voorbij komen, met een flinke baard en een puntige hoed. "Verrek", zei Heyn, "dat lijkt wel een bisschopsmijter. Hebben de papen tóch gewonnen? Ach nee, de liturgie kan toch niet zo veranderd zijn?" De man werd namelijk omringd door een groep uitbundig geklede vrouwen en mannen. Hoewel de kleuren verschillend waren, leken ze wel erg op elkaar, alsof ze uniformen aan hadden. Dan zegt Heyn: "Kunt u niet aan die baardman vragen of hij een slaaf voor u heeft?"

Ik schoot in de lach. "U denkt toch niet dat ik iemand met een paarse pofbroek en een blauw gezicht mijn huis laat stofzuigen." Piet Heyn lachte mee. Aardige man.

"Welnu, ik ga maar weer eens", zei hij. "Kunt u mij vertellen waar de Witte de Withstraat is? Ik heb daar nog een maatje wonen."

"Hier de J.P. Coensingel aflopen, en dan de derde straat links."

"Dank u, het was mij een genoegzaam heer", en hij verdween.

Het was inmiddels donker geworden.

J. Middelland

Stop onverkwalijkte vergunningen

De Pijp Krant staat voor een deur met een piepkleine sticker: 'Ik stem voor samen leven'. We komen daar praten over hoe dat samen leven nogal wordt verstoord. Een grote hond geeft ons het goede voorbeeld: na een warm welkom laat hij ons verder met rust.

schending van privacy door een uitbouw, de herrie veroorzaakt door het hakken van een diepe kelder, het verdwijnen van groen uit de binnentuin en het ontbreken van betaalbare woningen aan de woningvoorraad in De Pijp. Hoewel er soms meer wooneenheden worden gerealiseerd dan er eerst waren, betekent een 'verbouwing' in de praktijk dat er steeds minder betaalbare (huur)woningen overblijven. Het is de investeerders alleen te doen om winst. In Oud-West heeft dit dan ook al geleid tot het opschorten

van de werking van deze A2. Een alerte stadsdeelcommissie heeft dit al bij de Gemeente voor elkaar gekregen. Onze eigen stadsdeelvoorzitter, hierop aangesproken tijdens een bijeenkomst op 27 november, georganiseerd door diezelfde commissie, reageerde met de uitspraak "de komende maanden te beginnen aan het herzien van omgevingsvergunning A2" en dat "nieuw beleid voor de Pijp/Zuid nog wel twee-en-een-half jaar kan duren". Alsof de projectontwikkelaars die hele tijd stil blijven zitten.

Bezwaarschrift

Tegen de vergunning die voor het buurpand van de actievoerders is verleend, is een bezwaarschrift ingediend door 17 omwonenden. Er is nog hoop dat de rechter de vergunning nietig verklaart, want na veel spoorwerk is gebleken dat de aanvraag nooit ter visie is neergelegd. Een wettelijke voorwaarde voor het verlenen van de vergunning is door de Gemeente overslagen. Het loont dus de moeite om als buurtbewoners alert te zijn op de verlening van dit soort vergunningen. Dat kan op twee manieren:

Stel de app 'Omgevingsalert' in op de telefoon. Aanvragen en besluiten over vergunningen in een straal rond uw woning worden daarop weergegeven.

Op de site www.overheid.nl kunt u instellen dat u e-mails ontvangt over alle besluiten over uw buurt.

Houd ze in de gaten!

Rob Godfried



Voor het pand linksvoor is een vergunning verleend om er een etage bovenop te zetten, met dakterras en een uitbouw over alle etages te realiseren 4 meter de tuin in, naar de kijker toe dus. De zon komt altijd van links. Rechtsvoor is de dakrand te zien van het tegenover liggende pand aan de binnentuin.

Foto: aangeleverd door burens.

Zo niet de verse eigenaar van een belendend perceel. Twee burens zijn naar aanleiding van een verbouwing een actie gestart die verder gaat dan hun eigen belang: de verkoop van panden die daarna dusdanig worden 'verbouwd' dat vette winst boven de belangen van burens en wijk gaat. En dat 'verbouwen' gebeurt met een vergunning van de Gemeente, zelfs als dat strijdig is met het bestemmingsplan en fatsoenlijk overleg. Dat moet stoppen, vinden buurtgenoten.

Overlast voor burens

Het zit zo.

Er bestaat naast het bestemmingsplan een zogenoemde regeling 'Omgevingsvergunning A2'. Ondertitel: 'Voor het snel afhandelen van afwijkingsbesluiten voor omgevingsvergunningen'. Die ondertitel zegt precies waar het om gaat: er kan dus worden afgeweken van de algemeen geldende regels. En dat leidt tot onverkwalijkte vergunningen waarin overlast voor burens niet in de verlening van de vergunning zijn meegenomen. Denk aan het verdwijnen van redelijke bezonning,

Buurtpreventie in De Pijp



In december is een WhatsApp Buurtpreventiegroep gestart in De Pijp. WABPde Pijp is een middel om burens te alarmeren in geval van gevaar of strafbare feiten. Die was er nog niet en dat was een opvallend gemis in een buurt waar toch het nodige gebeurt. WABPdePijp is er alleen voor meldingen van gevaar of onraad. Het is géén discussieplatform. Reageer

alleen op een melding als u relevante, aanvullende informatie heeft, dus geen smileys, duimpjes of teksten als 'ok' of 'bedankt'. WABPdePijp maakt deel uit van de landelijke buurtpreventiebeweging. Op <https://wabp.nl> staat precies wat de bedoeling is. Aanmelden voor WABPdePijp kan met een mailtje naar wabpdepijp@gmail.com.

Bart in De Pijp



Een beter milieu begint in De Pijp

'Een beter milieu begint bij jezelf'. Wie kent 'm niet, deze Postbus 51-slogan uit de jaren negentig van de vorige eeuw? Bijna twintig jaar en vele klimaatwaarschuwingen later zou je moedeloos kunnen concluderen dat deze campagne is mislukt. Toch is het nog steeds de moeite waard - in de geest van die oude overheidslogan - te proberen dat milieu in je eigen omgeving te verbeteren. Drie inspirerende voorbeelden in en rond De Pijp laten namelijk zien dat alle kleine beetjes echt helpen.

Lucht

Neem bijvoorbeeld Maarten Naaijens. In 2016 reageerde hij enthousiast op een oproep van Milieudefensie voor 'luchtwachters': bezorgde burgers die aandacht vragen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Maarten woont in de Frans-Halsbuurt en fietst regelmatig met zijn zevenjarige dochter over de Stadhouderskade naar haar school. Hij maakt zich zorgen over de schadelijke uitlaatgassen van de vele auto's, scooters en touringcars daar. Als luchtwachter schrijft hij onder andere ingezonden brieven en spreekt hij in bij (gemeente) vergaderingen. Met succes: eindelijk zitten in Amsterdam luchtkwaliteit en verkeer in een gecombineerd beleidsgebied bij één wethouder. Maarten is door de nieuwe coalitie ook uitgenodigd voor een

gesprek. Voor zijn mede-Pijpbewoners heeft hij praktische tips om te kunnen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Freelancer Maarten moet voor zijn werk regelmatig de stad uit, maar heeft toch besloten deelauto's te gebruiken en zijn eigen auto weg te doen: "Het kan echt!", zegt hij. "En laat je vrienden en familie met het OV kennismaken; vraag ze de Noord/Zuidlijn te nemen als ze je komen bezoeken. Dat scheelt ook nog eens parkeerstress."

Zon

Dat kleine stappen die niet veel geld kosten prima kunnen helpen, is iets dat ook Aukje van Bezeij van Energiecoöperatie Zuiderlicht graag wil benadrukken. Zuiderlicht helpt eigenaren van grote daken, zoals scholen, sportverenigingen



Zorgen over schadelijke uitlaatgassen op de Stadhouderskade - Foto: Rob Godfried

of bedrijven bij het financieren en plaatsen van zonnepanelen. "Maar ook zonder dak kan je iets doen", voegt Aukje toe. Zo kun je voor een euro per maand lid worden en dan met leningen (als je dat wilt) mee investeren in nieuwe projecten. Op je lening krijg je rente. "Maak zakgeld van de zon", aldus Aukje. In De Pijp heeft Zuiderlicht op dit moment nog geen project, maar wat niet is kan nog komen. Onder de leden van Zuiderlicht zijn een aantal actieve 'Dakenzoekers'; ze zijn altijd op zoek naar nieuwe plekken.

Groen

Zo'n plek zou het dak van broedplaats Cinetol aan de Tolstraat in de toekomst zeker kunnen zijn, als het aan medeoprichter Quico Touw ligt. Er worden plannen gemaakt om het dak 'groen' te

maken en in de tuin een shiitake paddenstoelenkwekerij te beginnen. Cinetol wil graag zoveel mogelijk circulair gaan ondernemen en krijgt hierbij steun van een expert op het gebied van *urban farming*, afgestudeerd aan de landbouwuniversiteit Wageningen. Het dak is plat en ideaal voor vergroening en stadslandbouw. "Het staat nog in de kinderschoenen", benadrukt Quico, die de afgelopen tijd druk bezig is geweest met het schrijven van het plan en een subsidieaanvraag. Daarbij heeft hij gemerkt dat investeren in milieuverbetering door velen wordt omarmd. "Het is ook groter dan alleen Cinetol zelf", aldus Quico, "Het gaat om het verduurzamen en vergroenen van de hele stad." Hij zou het fantastisch vinden als op termijn wellicht stukjes daktuin ter beschikking gesteld kunnen worden

aan buurtbewoners en dat Cinetol straks een voorbeeld kan zijn voor soortgelijke plekken in de stad. Voorlopig zijn ze bij Cinetol nog druk bezig met de voorbereidingen en schrijven van plannen. Ze hopen ergens in 2019 de eerste shiitakeburger of -soep te serveren in hun eetcafé, de Tolbar. Zo kan een beter milieu dus zelfs beginnen op je bord.

Tanja de Vette

Ook luchtwachter worden?

Zie: <https://milieudefensie.nl/actueel/word-luchtwachter>. Lid worden van Zuiderlicht, dakzoeker worden of je eigen dak aanmelden? Ga naar <https://www.zuiderlicht.nu/>

5 De keuze van de redactie: culturele winteractiviteiten

Aan tafel! - CC Amstel

'Hoe smaakt jouw thuis?' Theatermaker Annemarie de Bruijn trok met die vraag Amsterdam in en trof een rijke keuken. Samen met filmmaker Jasper Masthoff en decorontwerper Reier Pos maakte zij een multimediaal diner over eten en de grappige, mooie, ontroerende of belangrijke herinneringen die daaraan vastzitten. Aan Tafel! Is een theatrale belevenis waar eten en herinneringen centraal staan. Eet mee aan een interactieve tafel en ervaar hoe samen eten verbindt. Want wie samen het brood breekt, breekt minder snel elkaars nek. www.aantafelonline.nl Zondag 13 januari om 14.00 en 17.00 uur, CC Amstel.



Rembrandt privé, verhalen over liefde, geld en kunst - het Stadsarchief Amsterdam

Toen Rembrandt zich rond 1631 in Amsterdam vestigde nam zijn carrière een hoge vlucht en werd hij de meest gevraagde schilder van zijn tijd. Hier was hij leermeester, had hij lief, werden zijn kinderen geboren, stierven zijn kinderen, maakte hij ruzie en ging hij failliet. De tentoonstelling 'Rembrandt Privé' geeft een verrassend en intiem beeld van zijn leven, met de originele zeventiende-eeuwse documenten en bekende én onbekende verhalen over de schilder. Dichter bij Rembrandt kunt u niet komen. www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/rembrandt-privé Tot 7 april 2019 te zien in het Stadsarchief Amsterdam.



De Pijp Verhalen - Escobar

De Pijp Verhalen worden ook in 2019 weer verteld. 'Legendes van de Albert Cuyp' is een editie met nieuwe verhalen, dus ook interessant voor bezoekers die al eerder zijn geweest. Wegens groot succes verhuist de multimediaalvoorstelling vol spannende vertellingen over de geschiedenis van de wijk naar een grotere locatie: Escobar.

Om vast een tipje van de sluier op te lichten: een explosief en waar gebeurt verslag van een buskruitmolen waar een lokale ramp plaatsvond, en een verhaal over de betaalde liefde. In de Pijp stond het beruchtste bordeel van Amsterdam! De eerste aflevering van De Pijp Verhalen vindt plaats op zondag 3 februari om 16:00 uur in Escobar, Eerste Sweelinckstraat 1. Meer informatie: [Facebook.com/DePijpVerhalen](https://www.facebook.com/DePijpVerhalen).



Het Zigeunermeisje - Het Kleine Theater, CC Amstel

Deze muzikale familievoorstelling gaat over een klein zigeunermeisje. Ze zit huilend op een steen, de hele dag alleen. Ze wil niet meer huilen. Waarom zit ze nou toch ook in zo'n verdrietig liedje? Zat ze maar in een vrolijker liedje, er zijn zoveel leuke liedjes! Plotseling verschijnt er iemand uit een ander liedje in het hare. En nog een en nog een. Uiteindelijk is ze alles behalve alleen. Het Zigeunermeisje is voor kinderen vanaf 3 jaar. <https://ccamstel.nl/programma/het-zigeunermeisje/> Woensdag 23 januari om 15.00 uur in Het Kleine Theater van CC Amstel.



Amsterdam Light Festival

Voor de zevende editie van het Amsterdam Light Festival nemen kunstenaars uit binnen- en buitenland u mee op reis langs 30 speciaal voor Amsterdam gemaakte lichtkunstwerken. De tentoonstelling staat dit jaar in het teken van het thema 'The Medium is the Message', de beroemde uitspraak van de Canadese wetenschapper Marshall McLuhan. De rol van licht in het overbrengen van een boodschap en de stad Amsterdam als medium voor het vertellen van bijzondere verhalen staan in deze editie centraal. <https://amsterdamlightfestival.com> Tot 20 januari 2019.



Maandag

- 09:00-12:00** Nederlandse lessen, AKROS, 020 - 26 105 77 of 06 13 91 15 73
- 09:00-17:00** ED plaats, Tiziana@teamed.nl, 06 42 52 91 97
- 11:00-12:00** Pilatus les, Marysen Binsbergen, 06 24 55 55 90
- 12:30-13:30** MboV-Yoga 55+, 020 - 886 10 70
- 13:00-15:00** Tekenen & schilderen, Marjolein van Doorenmaalen, 06 44 59 60 10
- 13:30-14:30** MboV, 020 - 886 10 70
- 13:30-16:00** Huiskamer van de Buurt, Judith de Vos, 06 48 38 33 70
- 19:00-20:15** Hatha Yoga, Martijn Michiels, 06 46 21 68 76
- 19:30-22:00** EHBO, Hilde Dudart Baede, 06 42 54 66 40

Dinsdag

- 09:00-12:00** Makersnetwerk, Houtwerkplaats, Willy Koperberg, 06 22 21 60 32. Combiwel, Madelon Bos, 06 41 52 52 16
- 09:30-10:30** Pilatus les, Marysen Binsbergen, 06 24 55 55 90
- 10:00-11:30** Babbelen, Aynur Kaymak, 020 - 570 96 40
- 11:00-16:00** Ed Plaats, Tiziana@teamed.nl, 06 42 52 91 97
- 11:00-16:00** Makersnetwerk, Naaiatelier, Combiwel, Madelon Bos, 06 41 52 52 16
- 14:30-15:30** Wandelgroep
- 13:30-15:00** Griekse les voor beginners, Len Castelein, 06 29 11 81 72
- 13:30-17:00** 3D-kaarten maken (1e en 3e dinsdag vd maand) Nan Nigg, 020 - 671 86 17, n.nigg@upcmail.nl

- 16:00-20:00** Nieuwe eet club, Combiwel & GGZ, voor ouderen die extra begeleiding goed kunnen gebruiken, Aafke Sjolleman, 06 30 32 09 89
- 19:00-20:15** Hatha Yoga, Olja Lopushansky, 06 55 55 36 18
- 20:00-21:30** Nederlandse lessen, ASKV, 020 - 627 24 08
- 20:45-22:00** Hatha Yoga, Martijn Michiels, 06 46 21 68 76

Woensdag

- 09:00-12:00** Nederlandse lessen AKROS, 020 - 261 05 77 of 06 13 91 15 73
- 09:15-10:30** Hatha Yoga, Martijn Michiels, 06 46 21 68 76
- 09:30-13:00** Makersnetwerk, Beauty Salon én kapper, Combiwel, Madelon Bos, 06 41 52 52 16
- 10:45-12:00** Hatha Yoga, Olja Lopushansky, 06 55 55 36 18
- 12:00-14:00** Makersnetwerk, "Lekker Lunchen", Combiwel, Madelon Bos, 06 41 52 52 16
- 13:30-16:00** Huiskamer van de Buurt Judith de Vos, 06 48 38 33 70
- 19:00-20:00** Buikdansen, Carla Kreuk, 020 - 463 38 90
- 19:00-21:00** Creatief - vrouwen, Zaguna Ayad
- 19:30-22:00** Mahjong, Ronny Toers Bijns, 06 22 89 79 79
- 19:30-22:00** EHBO, Hilde Dudart Baede, 06 42 54 66 40

Donderdag

- 09:00-10:00** Combiwel Fietsles, Cristel Prins, 020 - 570 96 40

- 09:00-12:00** Makersnetwerk, Houtwerkplaats, David Pijlman, 06 13 15 69 96, Combiwel, Madelon Bos, 06 41 52 52 16
- 09:00-16:00** Nieuwe Club - Combiwel & GGZ, Combiwel, Helga Spel, 06 14 59 15 68
- 09:30-11:00** Hatha Yoga, Nisvan van Sijl, 06 24 75 40 14
- 09:30-11:30** Cybersoek, open inloop computer vragen, Kim 020 - 693 45 82
- 10:00-12:00** Tuinclub, Anna Prins, 020 - 570 96 40
- 12:00-15:30** Kookclub voor vrouwen, Mina Kwiyasse, 06 14 38 86 61
- 12:30-14:30** Portret Tekenen, Len Castelein, 06 29 11 81 72
- 13:00-14:00** MboV-Gymnastiek 60+, 020 - 886 10 70
- 13:00-15:00** Digitale Huiskamer, voor al uw digitale vragen, Gerard Lok, 020 - 570 96 40
- 14:00-17:00** Voedselbank uitgifte - start, Voedselbank Zuid, 06 10 57 20 32
- 14:30-16:00** Griekse les gevorderden 06 29 11 81 72
- 15:30-16:30** Art LAB workshop, Julia Mandle, www.artlabworkshopsbyjuliamandle.nl
- 15:30-20:30** Regenboogrestaurant, 3-gang-menu, € 5,00 Regenbooggroep, Opgeven: 020 - 683 92 60
- 20:00-21:30** Nederlandse lessen, ASKV, 020 - 627 24 08
- 20:00-22:00** Gemengd Koor "Van der Helst Angels", J. Brobbel, j.brobbel@hetnet.nl

Vrijdag

- 09:00-10:45** Koffieochtend: inloop, Mina Kwiyasse, 06 14 38 86 61
- 10:30-11:30** MboV-Gymnastiek 60+, 020 - 886 10 70
- 11:00-13:30** Kookgroep "de middag maaltijd", Johan Smit, 06 41 81 54 47
- 11:00-14:00** Canasta, Lien Rug, 020 - 636 99 37
- 13:00-15:00** Digitale Huiskamer Hamid Safarizadeh, 020 - 570 96 40
- 13:30-15:00** Samen Creatief, Actenz, 020 - 788 59 22
- 14:00-17:00** Eigen Krachtvoer, 2x per maand, Mark Jansen, 06 41 57 97 76
- 15:30-18:00** Art LAB workshop, Julia Mandle, www.artlabworkshopsbyjuliamandle.nl

Zondag

- 14:00-15:30** Babbelen, elke 2e, 3e, 4e zondag vd maand, Philip Knijff
- 16:00-18:00** Pentjak Silat s.h., elke zondag, € 1,00 per keer, Chas Cooman, 06 87 77 66 19

Organisaties & spreekuren

- Welzijn op Recept**
Di, wo, do Anne Jacobse, 06 14 59 15 99
- Voor Elkaar in Zuid**
020 - 679 44 41, info@voorelkaarinzuid.nl
- Ma t/m vr** 020 - 679 44 41
- Taal Informatie Punt**
Jennifer de Boer, 06 25 57 75 87
- Maandag** 09.30 - 11.00

Sociaal Loket

- Gemeente Amsterdam**
020 - 255 28 16
- Dinsdag** 09.00 - 12.00
- Woensdag** 13.30 - 16.30
- Wijkcentrum De Pijp**
020 - 676 48 00
www.wijkcentrumdepijp.nl
- Maandag** 13.00 - 15.00
- IWOON Zuid**
020 - 523 01 60
www.wooninfo.nl/contact/zuid
- Woonspreekuur**
Dinsdag 09.00 - 11.00
- Donderdag** 19.30 - 21.00
- Spreekuur woningzoekenden**
Woensdag 10.00 - 12.00
- NMT Zuid, www.nmtzuid.nl**
020 - 400 45 03
- Donderdag** 13.00 - 15.00
- Vliegende Brigade / Team ED**
Dinsdag 11.00 - 12.00

Taal Informatie Punt Zuid

- Nederlands leren of inburgeren?
Beter leren lezen en schrijven?
- Taal Informatie Punt** wijst u de weg:
Elke dinsdag van 09.30 - 11.00
- Bel voor meer informatie:** 06 25 57 75 87
Tip.zuid@akros-amsterdam.nl
Email: tip.zuid@akros-amsterdam.nl

Huis van de Wijk De Pijp

- 2e Van der Helststraat 66
1072 PG Amsterdam
020 - 570 96 40
- www.combiwel.nl**
www.huisvandewijkdepijp.nl
huisvandewijk.depijp@combiwel.nl

Fotograaf Henk Pouw signaleert opvallende gebeurtenissen en taferelen in De Pijp en zet een punt achter de krant.



Rectificatie

In de vorige Pijp Krant stond een artikel met de kop 'Laatste G25oWerk! Levert mooie ideeën'. Dat wekte de indruk dat er hierna geen G25o-bijeenkomsten meer zullen zijn. Dat is niet zo. De G25o gaat gewoon door! Kijk voor het verslag op <https://g25obuurttopdepijp.nl/>

Colofon

Redactie: Olga Busch, Pepijn Fraai, Rob Godfried, Henk Pouw, Saskia Reitsma (eindredactie), Peter Schuite, Julia Strijland, Tanja de Vette.
Bijdragen: Bart Bender, Lex Banning, J. Mideland, Jeroen Overweel **Fotografie:** Rob Godfried, Henk Pouw **Illustratie:** Bart van Waterschoot.
Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen.
Advertenties: (al voor € 30,- in De Pijp Krant) q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl.

De Pijp Krant wordt mogelijk gemaakt door Stichting Wijkcentrum De Pijp, maar de redactie is onafhankelijk. De Pijp Krant verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 15.000 en wordt huis-aan-huis bezorgd. Voor vragen, opmerkingen of klachten over bezorging: 020 676 4800.

Wijkcentrum De Pijp
Tweede van der Helststraat 66,
1072 PG Amsterdam.
pijpkant@wijkcentrumdepijp.nl,
www.wijkcentrumdepijp.nl